

Değerli Genç Birikim Okurları

**İ**ki aylık bir aradan sonra Rabbimize hamdolsun sizlerle tekrar birlikteyiz. Malum yaz ayları ülkemizde dinlenme, tatil, gezme ve silay-ı rahim yapılan zamanlardır. Biz de bu nedenle Ağustos ve Eylül sayılarımızı birleştirmeyi uygun gördük. Umarız bizleri mazur görmüşsünüzdür.

Yaz aylarının dinlenme, tatil, gezme ve silay-ı rahim yapılan zamanlar olduğunu söyledik. Ama Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle buyurmaktadır: "Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul."(İnşirah, 7) O zaman dinlenme, tatil ve gezme işi yaparken de tamamen boş durmamız Rabbimizin bizden istediği şey değil. Bizler bu nedenle tatilde dahi başka bir işle meşgul olmamız gerekiyor. Bu iş bizim her zaman yaptığımız işten farklı olması bizim zihnen dinlenmemize yeterli olur. Özellikle tebdili mekan yapmak dahi zihnen dinlenmemize vesile olacaktır. Ama bu sürelerde de illa başka bir meşguliyet içinde de olmamız gerekir.

Dünyada Müslümanların en önemli gündemi halen Myanmar'da Müslümanların yaşadıklarıdır. Budist Myanmar Hükümeti Müslümanları insan olarak görmemekte onlara vatandaşlık dahi vermemektedir. Tabi bu kadarıyla da yaptıkları sınırlı değil. Müslümanlara sistematik olarak işkence ve katliam uygulanmakta evleri yakılmaktadır. Zaten fakirlik ve sıkıntılar içinde olan Müslüman Arakan Halkı daha da zor şartlar içerisinde sürüklenmiştir. Yapılanların kav-

ramsal olarak tam karşılığı "Soykırım"dır.

Diğer yandan Ortadoğu halen kaynamaktadır. Bölge halkları maalesef Müslümanlığı unutmuş bir kısmı ABD'nin bir kısmı Rusya'nın etkisiyle birbirini öldürmektedir. Müslümanlar arasında ümmet anlayışı, kardeşlik hukuku gün geçtikçe artacağına daha da azalmaktadır. Müslümanların akıllarını başlarına almaları ve kardeş olduklarını, bir ümmet olduklarını ve İslam düşmanlarının kendilerini bu hale getirdiklerini idrak etmeleri gerekir. Aksi halde Müslümanlar hem bu dünyada hem de ahirette iflah olmayacaklardır.

Kuzey Irak'ta Kürt Özerk Bölgesinde tam bağımsızlık referandumu gündeme gelmiştir. Bu olay, elbette bir halkın kendi geleceğini kendi iradesiyle şekillendirmesi gibi masum gözükabilir. Ama bu işte de oynanan oyunlar büyüktür. Yine bunun arkasında ABD ve İsrail'in olduğu aşikardır. ABD bölgede yeni planlar peşindedir. Kim ki ABD'nin ipiyle kuyuya inerse kuyunun dibinde kalır. Bunu görmeyenin herhalde basireti bağlanmıştır. Rabbimiz islah etsin.

Bu ayki sayımızda zikrettiğimiz hususlarla ilgili olarak geniş ve güzel değerlendirmeler içeren yazılarımızı ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Kardeşlik ve ümmet anlayışını Müslümanlara vermesini Rabbimizden niyaz ederek hepimizi el-Mü'min olan Rabbimize emanet ediyoruz.

# genc BİRİKİM

**Yıl: 18 Sayı: 218**

**Sahibi ve Sorumlu  
Yazı İşleri Müdürü**  
Ali KAÇAR

**Genel Yayın Yön.**  
Ali KAÇAR

**Yazışma Adresi**  
Peyami Safa Mah.  
356. Cad. No:25/A  
Mamak - ANKARA

**Yayın Türü**  
Yerel, Süreli

**Yönetim Yeri**

Peyami Safa Mah.  
356. Cad. No:25/A  
Mamak - ANKARA  
Tel : (0312) 229 67 18  
Fax: (0312) 229 67 19

**Dizgi & Tasarım**  
Genç Birikim

**Baskı**

Besabes Matbaacılık /ANKARA  
Tel: 0312 395 09 34  
www.besabes.com.tr

**Baskı Tarihi:**  
18.09.2017

Değerli Okuyucularımız/Yazarlarımız,

Yazılarınızı Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmış olarak, sayfanın sağ, sol, üst ve alt boşlukları 2,5 cm, satır aralığı: tek ve iki yana yaslanmış olarak göndermenizi; yazılarınızın en az 2 en çok 4 sayfa olmasını, yazınız 4 sayfadan fazla ise 2 veya daha fazla olarak bölümlenmiş şekilde göndermenizi rica ederiz.

**web** : <http://www.gencbirikim.net>  
**e-mail** : [gencbirikimdergisi@gmail.com](mailto:gencbirikimdergisi@gmail.com)

**Abone Şartları:**

Yurtiçi abonelik için 1 yıllık abonelik ücreti olan 50 TL'yi Yurt dışı abonelik için 1 yıllık abonelik ücreti olan 75 TL'yi ADNAN BOZAN - IBAN NO:TR60 0020 3000 0075 4150 0000 02 no'lu hesaba veya Ramazan DEMİRHAN 6157119 no'lu posta çeki hesabına yatırmanız ve Posta Çeki alındı belgesinin fotokopisini ve adresinizi İlkiz Sokak No: 22/B Sıhhiye /ANKARA adresine göndermeniz yeterlidir.

## Bu sayımızda...

3

**PKK/PYD ya da Yeni Bir İsrail Devleti**  
Ali KAÇAR

14

**Türkiye İdlib Katliamına Asla Ortak Olmamalıdır**  
Ali KAÇAR

18

**Umre Notları II**  
Selehaddin ACAR

26

**Akan Kan Arakan!**  
<http://www.islahhaber.net/>

30

**Kıyamet Sahneleri**  
Yalçın YILMAZ

37

**15 Temmuz Darbesi ve ABD - II**  
Ali KAÇAR

47

**Seyyid Kutub'un Şehadetinin 51. Yıldönümü - I**  
M. Ali FURKAN

55

**Ahlâk Savaşı**  
Fatih PALA

57

**Teşhire Prim**  
M. Cihat BATMAZ

60

**Kadın ve Tesettür**  
Rümeysa DOĞRU

62

**Gökyüzünde Bir Kuş**  
Taha Oğuzhan KILAVUZ

64

**Gazzecan**  
Fatih PALA

# PKK/PYD ya da Yeni Bir İsrail Devleti

Ali KAÇAR  
kacarali@hotmail.com

**II**. Abdülhamid, 33 yıllık padişahlık döneminde, dönemin emperyal güçlerin bütün kışkırtma, baskı ve dayatmalarına rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik bir ayrışmaya/kalkışmaya izin vermemiştir. Ancak II. Abdülhamid tahttan indirildikten (27 Nisan 1909) kısa bir süre sonra yönetimde bulunan İttihat ve Terakki (İT) cuntasının uygulamaya koyduğu

Türkçülük/Turancılık politikası, diğer kavimlerde de milliyetçilik düşüncesinin uyanmasına zemin hazırlamıştır. Nitekim İT'in uygulamaya koyduğu bu politikaların sonucunda Balkanlar'da başlayan milliyetçi başkaldırıları, İmparatorluk içerisinde çeşitli kargaşalıklara neden olmuştur. Trablusgarp ve Balkan savaşları da bu dönemde başlamış; Arnavutlar, Bulgarlar, Sırp, kendi milli devletlerini kurmak için yine bu dönemde Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlardır. Aynı şekilde

**Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok kavim, milliyetçilik düşüncesi çevresinde örgütlenirken, Kürt kavmi Osmanlı ile birlikte hareket etme, Halifeye bağlı kalma düşüncesinden son ana (Halifeliğin kaldırılmasına) kadar vazgeçmemiştir. Nitekim Kürtler tarafından kurulan birçok dernek, Osmanlı ile birlikte hareket etme amacına yönelik olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiştir.**

Araplar arasında da özellikle Şerif Hüseyin'in başını çektiği Pan-Arabizm düşüncesi, İngilizlerin de kışkırtmasıyla İT'in bu politikaları vesilesiyle yayılmaya ve taraftar bulmaya başlamıştır.

**O s m a n l ı** İmparatorluğu'nda birçok kavim, milliyetçilik düşüncesi çevresinde örgütlenirken, Kürt kavmi Osmanlı ile birlikte hareket etme, Halifeye bağlı kalma düşüncesinden son ana (Halifeliğin kaldırılmasına)

kadar vazgeçmemiştir. Nitekim Kürtler tarafından kurulan birçok dernek<sup>1</sup>, Osmanlı ile birlikte hareket etme amacına yönelik olarak kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. Nitekim bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı'nda Kürtler, Halife'nin fetvasına uygun olarak savaşa katılmış ve can siperane savaşmışlardır. 30 Ekim

1 1908 yılında kurulduğu ilan edilen Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti (Kürt Dayanışma ve Gelişme Cemiyeti), 30 Aralık 1918'de kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti (Kürdistan Yükselme Derneği) gibi dernekler örnek olarak verilebilir.

1918'de imzalanan Mondros Mütarekesine rağmen bu durum değişmemiştir.

Osmanlı son Meclis-i Mebusan 12 Ocak 1920'de toplanmış ve 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda "Ahd-i Milli" olarak da bilinen ve 6 maddeden<sup>2</sup> oluşan Misak-ı Milli (Milli Yemin ya da Milli And) kararı alınmış ve bu karar bütün mebuslar tarafından da kabul edilerek imzalanmıştır.

17 Şubat 1920 tarihli oturumunda ise, bu kararlar basında yayınlanması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi kararlaştırılmıştır. Meclis-i Mebusan'da kabul edilen Misak-ı Milli, daha sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi'nde de 18 Temmuz 1920'de Pazar günü toplantıda yemin edilerek aynen kabul edilmiştir.<sup>3</sup>

Milli Mücadelenin başlamasıyla azınlık denilebilecek (Bedirhaniler gibi) bir grubun dışında kalan bütün Kürtler bu mücadeledeki yerlerini almışlardır. Zaten gerek Osmanlı son Meclis-i Mebusan'ın 28 Ocak 1920'de ve gerekse Büyük Millet Meclisi'nin 18 Temmuz 1920'de kabul edip onayladığı Misak-ı Milli (Ahd-i Milli-Milli And) beyannamesi ile Kürtlerin yaşadıkları Irak ve Suriye toprakları dâhil Kürtler ve Türkler bir ve bütün olarak varlıklarını devam ettirecekleri taahhüt altına alınmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda Mustafa Kemal bu sözünde



durmamış, Milli Mücadele boyunca birlikte hareket ettiği Kürtlere sorma gereği bile duymadan, Kürtleri Suriye ve Türkiye arasında parçalanmış olarak yarı yolda bırakmıştır. Oysa bugünkü Suriye'nin kuzeyinde kalan ve Kürtlerin yaşadığı coğrafya da Misak-ı Milli ile belirlenen ve asla vazgeçilmesi söz konusu olmayan sınırlar olarak Mustafa Kemal tarafından da

kabul edilmişti. Nitekim Mustafa Kemal, yaptığı bir konuşmasında<sup>4</sup> da bu durumu teyid etmişti.

Ancak bu konuşma ve taahhüde rağmen 20 Ekim 1921'de Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasıyla, bugün Suriye sınırları içinde kalan Kürt bölgeleri Doğu ve Güneydoğulu ve daha birçok milletvekilinin itirazına rağmen Fransa'ya terk edilmiştir. Ne yazık ki bu antlaşma ile parçalanmış aileler ve aşiretler 1946 yılına kadar birbirleriyle görüşme imkânı dahi bulamamışlardır. Bugün, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir Kürt devleti doğuyor yaygarasını koparanlar, nedense, bunun Mustafa Kemal ve ekibinin 1920'lerde uyguladığı ırkçı, şovenist politikalarından kaynaklandığını unutmus

4 Mustafa Kemal bir konuşmasında Misak-ı Milli sınırlarının nereleri kapsadığını şöyle dile getirmişti; "... Doğu sınırına, Kars-Ardahan, Batum'u dâhil ederek düşününüz. Batı sınır Edirne'den bildiğiniz gibi geçiyor. En büyük değişiklikler güney sınırında olmuştur. Güney sınırı, İskenderun'un güneyinden başlar. Halep'le Katıma arasında Cerablus Köprüsü'ne uzanır bir hat ve doğu parçasında da Musul Vilâyeti, Süleymaniye ve Kerkük civarı ve bu iki bölgeyi bir diğerine bağlayan hat. Bu sınır sırf askerî düşünceler ile çizilmiş bir sınır değildir, Milli Sınırımız'dır. Milli Sınırımız olmak üzere tespit edilmiştir. Fakat bu sınır dâhilinde düşünülmesin ki, İslâm unsurlarından yalnız bir cins millet vardır. Bu sınır dâhilinde Türk vardır, Çerkez vardır v.s. birçok İslam unsuru vardır. İşte bu sınır birlikte yaşayan, bütün maksatlarını, bütün manasıyla birleştirmiş olan kardeş milletlerin, Milli Sınır'dır. (Hepsi İslâm'dır, kardeşler)."

2 Maddelerin ayrıntıları ve daha geniş bilgi için bkz: Mustafa Budak, İdealden Gerçeğe, Misak-ı Milli'den Lozan'a Dış Politika, Küre Yayınları, 1. Bsk. Nisan 2002, İstanbul, s.155 vd.

3 Budak, age. s.190

gibidirler.

Bu antlaşma, Kürtlerde, Mustafa Kemal ve ekibine karşı bir kırgınlık, bir güvensizlik duygusu oluşturmuşsa da içinde buldukları konjunktür, itirazın dışında başka bir şey yapmaya da imkan vermemiştir. Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Lozan görüşmeleri (birinci görüşme: 20 Kasım-4 Şubat 1923;

ikinci görüşme: 23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923), Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim 1923) Kürtlerin tavrında bir takım sıkıntılar meydana getirirse de asıl sıkıntı Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) ve anayasa değişikliği ile birlikte başlayan Türkçülük politikası, Kürtlerle Mustafa Kemal ve Ekibi arasındaki son bağı da koparmıştır. Azadi Hareketi (Kürdistan İstiklal Cemiyeti) liderlerinin (Cıbranlı Miralay Halit Bey ve arkadaşı Yusuf Ziya Bey) karşı tavrı ve idamları (14 Nisan 1925 yılında Bitlis'te idam edildiler) ve sonrasında Şeyh Said'in İslami kıyımı, Kemalizm'e ilk ve esaslı bir karşı çıkış olmuştur.

Bu olaylardan sonra muhalefeti tamamen sindiren Mustafa Kemal, Şark Islahat Planı politikasını yürürlüğe koyarak Kürtlere yönelik sürgün/tehcir politikalarını uygulama, Kürtçe konuşmayı her yerde; pazar yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, okullarda, resmi yerlerde yasaklama cihetine gitmiştir.<sup>5</sup> Mustafa Kemal'in bu ve benzeri uygulamaları yeni isyanları da beraberinde getirmiştir. Farklı tarihlerde başlayan üç Ağrı isyanı (16 Mayıs 1926, 13 Eylül 1927 ve 7 Eylül 1930) Dersim isyanı ve irili ufaklı başka isyanlar, Kemalist

**Bu olaylardan sonra muhalefeti tamamen sindiren Mustafa Kemal, Şark Islahat Planı politikasını yürürlüğe koyarak Kürtlere yönelik sürgün/tehcir politikalarını uygulama, Kürtçe konuşmayı her yerde; pazar yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, okullarda, resmi yerlerde yasaklama cihetine gitmiştir.**

politikaların estirdiği ırkçı ve faşist teröre tepki olarak gerçekleşmiştir. Kemalizm'in bu ırkçı, şovenist politikalarından dolayı on binlerce Kürt de Suriye'ye sığınmak zorunda kalmıştır. Zaten Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Türkiye ile Suriye arasındaki sınırlar, birçok akraba aileyi birbirinden ayırmıştır; akrabaların kimisi Türkiye'de, kimisi ise

Suriye tarafında kalmıştır. Bu sınırlar, birçok noktada ya tren hattı ile ya da tel örgüyle veyahut döşenen mayınlarla yan yana iki kardeşin evi bile birbirinden ayrılmıştır; Nusaybin, Akçakale ve sınır boyu birçok yerleşim alanında durum böyledir.

### SURİYE KÜRTLERİ

Suriye, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra Fransa ve İngiltere arasında 1916'da imzalanan Sykes-Picot Anlaşması gereğince Fransa mandaterliğine bırakılmış bir ülkeydi. Bu paylaşımı kabul etmeyen Suriye halkı, Fransa yönetimine karşı ayaklanmış ve bu ayaklanmada yüz binlerce masum Suriyeli katledilmiştir. Suriye halkı ile baş edemeyen işgalci Fransa yönetimi, kendisine tanınan bir takım ayrıcalıklar karşılığında 1946 yılında Suriye'ye sözde bağımsızlık vermek zorunda kalmıştır. Suriye'de, bağımsızlıkta birlikte iç karışıklıklar başlamış ve arka arkaya kanlı darbeler gerçekleştirilmiştir. Darbeler, 8 Mart 1963'de bir darbe ile Suriye yönetimini ele geçiren Baas Partisi<sup>6</sup> döneminde de devam

6 Arap dilinde "yeniden doğuş" anlamına gelen Baas Partisi 1943'de Şam'da, Mişel Eflak, Salah bitar, Ali Cabir, Abdulah Abdul Daim, Vahip el Ganim, Cemal Atasi, Musa Rizik, Badi el Kasım, Sami el Durabi ve Abdul bir İyun el Sud tarafından kurulmuştur. Daha geniş bilgi için Sabahattin Şen, Ortadoğu'da İdeolojik Bunalım, Sis Yayıncılık, II. Bsk. Kasım 2010, s.115 vd. ayrıca bkz; Doğan Şentürk, Saddam'ın

5 Daha geniş bilgi için bkz; Altan Tan, Kürt Sorunu, Timaş Yayınları, 15 bsk. Mayıs 2014, İstanbul, s.245 vd.

etmiştir. En son askeri darbe ise, Hafız el-Esad tarafından en yakın arkadaşı Salah Cedit'e karşı 13 Kasım 1970'de gerçekleştirilmiştir.

Suriye'de, 1921 Ankara antlaşmasıyla parçalanan Kürt aile ve aşiretleri, ancak sözde de olsa bağımsızlıktan sonra birbirleriyle görüşme imkânına kavuşmuşlardır. Bu imkân, aynı zamanda Türkiye ve Irak'ta baskı altında olan Kürtlerin Suriye'ye göçünü de tetiklemiştir. Suriye'ye Irak ve Türkiye'den gelen Kürtlerin sayısının 25 bin civarında<sup>7</sup> olduğu söylenece de daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Dışarıdan göç eden Kürtlerin tesbitini yapmak amacıyla 23 Ağustos 1962'de nüfus sayımı yapma kararlaştırılmıştır. Bölgenin demografik karakteri konusunda endişe besleyen Suriye otoriterleri politik ve/veya ekonomik gerekçelerle göç eden birçok Kürdün Suriye kimliğini yasadışı yollarla elde ettiklerini iddia etmiştir. Bu nüfus sayımıyla Suriye vatandaşlığına hakkı olanlar ve olmayanlar ve onu yasadışı yollardan elde edenler arasında bir ayırım yapılmıştır. Nitekim 5 Ekim 1962'de Haseke'de nüfus sayımı gerçekleştirilmiş ve sonuçta da 120 bin ile 150 bin arasında değişen sayıda Kürt Suriye vatandaşlığından çıkarılmıştır. Buna gerekçe olarak da Kürtlerden, 1945'den önce Suriye'de ikamet ettiklerini gösteren bir ya da üç tane belgenin hepsini göstermeleri istenmiştir. Bu üç belge, Suriye kimlik kartı, bir 'aile kartı' ve/veya 1945 öncesinde arazi sahibi olduğunu ve ikamet edildiğini gösteren bir tapudur.<sup>8</sup> 1963 Baas darbesinden ve özellikle de 1970'de Hafız el-Esad'ın bir darbeyle yönetimi ele geçirmesinden sonra Kürtlerin durumu daha da kötüleşmiş ve Kürtler dışlanmakla kalınmamış, aynı zamanda potansiyel tehlike olarak da görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle asimilasyon politikaları

çerçevesinde bölgede yaşayan Kürtlerin Suriye içinde tehciri, buna karşılık boşalan yerlere de Arapların yerleştirilmesi yönünde ırkçı politikalar izlenmiştir. Amaç, Suriye'nin kuzey sınırında oluşan Kürt yoğunluğunu azaltmak için bir Arap kuşağı oluşturmaktır. Nitekim Türkiye sınırı boyunca model köyler oluşturulmuş ve bu köylere çeşitli yerlerden Araplar getirilerek yerleştirilmiştir. Ancak bu politikadan istenilen başarı elde edilemeyince, 1970'li yılların ortasından itibaren vazgeçilmiştir.

Hafız el-Esad yönetiminin Pan-Arabist söylem ve politikaları özellikle de Araplar ile Kürtler arasındaki etnik ayrımı daha da derinleştirmiş ve Kürtlere daha çok düşmanlık gösterilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Kürtlere yönelik 1962'den beri devam eden insanlık dışı uygulamalar, Hafız el-Esad döneminde de aynen devam ettirilmiştir. Bir taraftan Suriye'deki Kürtler baskı altında tutularak en temel insani haklardan yoksun bırakılırken, diğer taraftan ise Türkiye'deki terörü kıskırtmak için PKK desteklenmeye başlanmıştır. Nitekim Hafız el Esad, 1979'dan itibaren 20 Ekim 1998'de imzalanan Adana protokolüne kadar, kendi ülkesinde Kürtleri ezerken, onlara en tabi hakları olan vatandaşlık haklarını bile vermezken PKK'ya maddi ve manevi her türlü desteği sağlamıştır. PKK da, Suriye'deki Kürtler, Baas rejimi tarafından ezilirken, en tabi haklarından yoksun bırakılıp, baskı altında tutulurken onların haklarını hiç gündeme getirmemiş ve onlarla da hiç ilgilenmemiştir.<sup>9</sup>

### **PYD'İN KURULUŞU VE SURİYE KÜRTLERİ**

Türkiye ile Suriye arasında özellikle de Beşşar Esad döneminde ilişkiler müspet anlamda gelişince Abdullah Öcalan'dan sonra PKK'nın kalan militanları da Suriye'den ayrılmak

Baas'ı, Alfa Yayınları, I.bsk. Şubat 2003, s.47 vd.

7 Harriet Montgomery, Suriye Kürtleri, Avesta Yayınları, I. Bsk. 2007, İstanbul, s. 108

8 Harriet Montgomery, age. s.108

9 <http://www.gençbirikim.net/baas-partisinden-pydpkky-suriye-kurtleri/>



zorunda kalmışlardır. Bunun üzerine PKK da, Suriye'deki varlığını devam ettirebilmek için Suriye Kürtlerinden oluşmak üzere 2003 yılında PYD (Kürdistan Demokratik Birliği Partisi-Partiya Yekitiya Demokrat)'yi kurmuştur. Zaten PKK içerisinde sayı ve etkinlik bakımından bir hayli Suriyeli Kürt militan bulunmaktaydı. Hatta PKK'da bulunan yabancıların başını Suriyeliler çekmekteydi. Ayrıca Suriye'de yaşayan ve zor şartlarda hayatlarını sürdüren 'kimliksiz' olarak tabir edilen Kürtler, PKK, dolayısıyla da PYD için daima önemli bir kaynak teşkil etmiştir.<sup>10</sup>

Suriye'de, halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başladıktan sonra Suriye Kürtleri üç ana grup halinde faaliyet göstermeye başlamışlardı. Bu gruplar; Irak Bölgesel Kürt Hükümeti (IBKH) tarafından desteklenen Kürt Ulusal Konseyi (KUK), Esad diktatörlüğüne karşı silahlı mücadele vermek üzere oluşturulan Suriye Ulusal Konseyi (SUK) içinde yer alanlar ve Esad

rejimi bağlantılı Ulusal Koordinasyon Kurulu (UKK) içinde bulunan ve PKK'nın uzantısı PYD olmak üzere.

Kürt Ulusal Konseyi (KUK)'nin en etkili üyesi Mesut Barzani tarafından da desteklenen Suriye-Kürdistan Demokratik Partisi'dir. Bu Parti bir anlamda Barzani'nin Kuzey Irak'taki Kürdistan Demokratik Partisinin bir kolu olarak kabul edilmekte, başkanı ise Barzani tarafından belirlenmekteydi. Bu Konsey (KUK), 26-27 Ekim 2011 tarihlerinde Suriye'nin Kamışlı kentinde yapılan bir toplantıdan sonra oluşan bir çatı örgüttü. KUK'un çatı örgüt olduğu Kürt Partilerinin talepleri şöyledir: "Kendi tarihsel topraklarında yaşayan Kürt halkı Suriye'nin sosyal, ulusal ve tarihsel yapısının önemli bir parçasıdır. Bu durum Kürt halkının Suriye ulusunun önemli bir parçası olarak tanınmasını ve Kürtlerin birleşik bir Suriye devleti içinde kendi kaderini tayin hakkının kabul edilmesiyle sorunların çözümünü gerektirir. Din özgürlüğü ve azınlık hakları anayasayla garanti altına alınmalıdır. Suriye muhalefetinin

10 <http://www.tahkikat.net/wp-content/themes/haberv8/yazdir.php?id=2192>

bir parçası olarak, rejimle bireysel diyalog reddedilmektedir.”

Suriye’de yaşayan bütün Kürtleri tek çatı altında toplamak amacıyla ikinci toplantı 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde yapılması planlanmış, çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle ancak 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Erbil’de gerçekleştirilebilmiştir.

Erbil Toplantısı, 26-27 Ekim 2011 tarihlerinde Suriye’de Kamışlı’da gerçekleşen toplantıdan sonra ikinci önemli toplantı olarak kabul edilmektedir. Bir ölçüde de Kamışlı toplantısının tamamlayıcısıdır. Suriye Kürtleri, Kamışlı Toplantısı’nda amacın Kürt muhalefet hareketine temel teşkil edecek bir örgüt kurulması olduğunu, Erbil Toplantısı’nın da yurtdışındaki insanları bir araya getirmek ve ortak bir gündem yaratma amacını taşıdığını ileri sürmektedir. Erbil Toplantısı’nda Suriye Kürtleri için bir çeşit meclis görevi üstlenecek 47 üyeden oluşan bir Yürütme Konseyi adı altında bir kurum oluşturulmuştur.<sup>11</sup>

Mesut Barzani 9-10 Temmuz 2012’de Erbil’de (Hewlêr) bütün Kürt grupları tekrar bir araya getirerek ortak bir üst kurulun oluşturulmasını sağlamıştır. Bu toplantının diğer toplantılardan farkı PYD’nin de bu toplantıya katılmış olmasıdır. Barzani’nin gözetiminde Erbil’deki müzakereler sonucunda iki konsey arasında üst yönetim organı olarak Yüksek Kürt Kurulu kurulmasına karar verilmiştir. Suriye’deki Kürt bölgesinin yönetiminde bu Yüksek Kürt Kurulu sorumlu olacaktır. Bu Kurul on üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 5’i Kürt Ulusal Meclisi’nden (ENKS), diğer 5 üye ise PYD’den (Batı Kürdistan Halk Meclisi-EGRK) olacaktır. Bu toplantı sonucunda 7 maddelik de bir anlaşma imzalanmıştır.<sup>12</sup>

## **PYD, PKK (KCK)’NİN SİLAHLI UZANTISIDIR!**

Suriye’de, 15 Mart 2011’de halk ayaklanması başladığında Kürt partilerinden sadece Mişel Temo’nun başında bulunduğu Gelecek/Şepal Partisi, Esad rejimine karşı silahlı mücadele veren Suriye Ulusal Konseyi (SUK)’un içerisinde yer almıştı. Diğer Kürt Partileri ise, -PYD hariç- Ekim 2011’de, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni kurmuşlardı. Aslında bu partiler de Esad rejimine karşı gösteri, eylem yaparak karşı çıkmışlarsa da ancak SUK ile birlikte rejime karşı silahlı mücadelede fazla yer almamışlardır. PKK’nın Suriye’deki kolu PYD (Kürdistan Demokratik Birlik Partisi) ise Esad rejimini desteklemiş ve rejim muhaliflerine karşı rejimle birlikte hareket etmiştir.

PYD, halk ayaklanması başladığı günden bu yana her alanda Esad rejimini destekleyecek adımlar atmıştır. Bu amaçla bir yandan Kuzey Suriye’de muhalefetin elinde bulunan yerlere, diğer yandan da rejime karşı oluşmakta olan Kürt muhalefetine saldırmaya devam etmiştir. Amaç, Suriye’nin Halep, Şam, Hama, Humus gibi büyük kentlerde sıkışan Esad’a nefes aldirmaktı. Nitekim Baas rejiminin desteğiyle bölgeye gönderilen bir grup PKK’lı, Suriye Ulusal Konseyi’ne verdiği destekle bilinen Kamışlı’daki ‘Bedro aşiretinin lideri Abdullah Bedro’nun evine baskın düzenlemiş, Bedro ağır yaralanmış, 3 oğlu ise katledilmiştir.

Aynı şekilde Baas rejiminin desteğiyle PYD’li teröristler, taban düzeyinde bölgenin en önemli üçüncü partisi olan Şepal’e yönelik saldırılarda Mişel Temo (8 Ekim 2011) ile Şepal’in diğer bir yöneticisi olan Mişel Temo’nun yeğeni de (25 Mart 2012) kaçırılarak öldürülmüştür. Bunların dışında Yekiti Partisi üyesi Şarzad Hac Raşit (14 Şubat 2012) de uğradığı bir suikast neticesinde öldürülmüştür. PYD güçlerinin rejim karşıtı muhalif grupları şiddet yoluyla susturduğuna dair daha birçok örnek bulunmaktadır.

11 Daha geniş bilgi için bkz; [http://www.orsam.org.tr/tr/uploads/Yazilar/Dosyalar/201286\\_127%20yeniraporson.pdf](http://www.orsam.org.tr/tr/uploads/Yazilar/Dosyalar/201286_127%20yeniraporson.pdf)

12 Bu anlaşma maddeleri için bkz; <http://www.gencbirikim.net/baas-partisinden-pydpkky-suriye-kurtleri/>



Esad rejimi, PYD'nin bu yaptıklarını karşılıksız bırakmamış, Kürt bölgesinde, Türkiye'ye sınır olan bazı kentleri 19 Temmuz 2012'de PYD'ye bırakma kararı almıştır. Bir taktikten ibaret olan bu çekilmeden amaç ise;

1- Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgeleri Kürtlere, özellikle de PYD'ye teslim ederek Türkiye'yi, PYD/ PKK ile karşı karşıya getirmek,

2- Kuzey bölgesindeki gücünü de merkezi yerlerdeki gücüyle birleştirerek ÖSO ve diğer muhaliflere karşı daha güçlü bir şekilde savaşmak,

3- PYD'nin, kendisine olan desteğini devam ettirmek.

Nitekim Esad, bu taktiğinde başarılı da olmuştur. Askeri gücünü çektiği ya da etkin olarak bulundurmadiği Kuzey Suriye'deki Afrin, Kobani, Kamışlı gibi şehirler ile Cindires, Amude ve Tirbespi gibi kasabaların yönetimini Suriye'deki PYD'ye bırakarak, hem kendisine karşı olan Kürtlerle PYD'yi karşı karşıya getirmiş, hem de PKK/PYD'nin burada Türkiye'ye karşı yeni bir mevzi kazanmasını sağlamıştır. Esad, sadece bu kentlerden çekilmekle kalmamış<sup>13</sup>, aynı zamanda ağır silahlarını da PYD'ye bırakmıştır. PKK/PYD, Esad güçlerinin kendisine teslim ettiği ilçe ve kasabalarda PKK bayrağı ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asarak,

**Esad askeri gücünü çektiği ya da etkin olarak bulundurmadiği Kuzey Suriye'deki Afrin, Kobani, Kamışlı gibi şehirler ile Cindires, Amude ve Tirbespi gibi kasabaların yönetimini Suriye'deki PYD'ye bırakarak, hem kendisine karşı olan Kürtlerle PYD'yi karşı karşıya getirmiş, hem de PKK/PYD'nin burada Türkiye'ye karşı yeni bir mevzi kazanmasını sağlamıştır. Esad, sadece bu kentlerden çekilmekle kalmamış, aynı zamanda ağır silahlarını da PYD'ye bırakmıştır.**

diğer Kürt Partilerini ve Yüksek Kürt Konseyi'ni hiçe saymıştır. PYD'nin bu tavrı, sadece diğer Kürt partileri ile Mesut Barzani'yi değil, aynı zamanda Baas rejimi ile mücadele eden başta ÖSO olmak üzere diğer muhalif grupları da tedirgin etmiştir. Bu nedenle zaman zaman sürtüşmeler meydana gelmiş ise de asıl çatışma Kasım 2012 ayından itibaren meydana gelmiştir.

Nitekim PYD'nin silahlı kanadı YPG ile Özgür Suriye Ordusu

güçleri arasında Resulayn'da (Serêkaniyê) ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Aynelarab (Kobani)'da çatışmalar 8 Kasım 2012'de başlamıştır. Bu çatışmaları, Temmuz 2013'e kadar durduracak son anlaşma ise ancak 18 Şubat 2013'de imzalanabilmiştir. 11 maddeden oluşan anlaşmaya göre silahlı gruplar kentleri terk edecek ve bütün güçlerin katılımıyla bir şehir yönetimi kurulacak.<sup>14</sup>

Bu anlaşmaya rağmen, muhalif güçlerin Kuzey'de az güç bulundurmalarını fırsat bilen PYD, muhaliflere karşı saldırıya geçerek başta Rasulayn olmak üzere bazı yerleri ele geçirerek merkezi kentlerde sıkışan Esad diktatörlüğünü rahatlatmıştır. Nitekim Rasulayn'ın bağlı olduğu 250 bin nüfuslu Haseke ilinin Müftüsü İbrahim Nakşibendî de, Beşşar Esad'ın PYD'yi Türkiye'nin başına musallat etmek için silahlandırıp bölgeye yerleştirdiğini söylemiştir; "Esad, baktı giderek her yerde kontrolü kaybediyor. PYD'yi

13 Aslında Esad, bu kentlerden tamamen çekilmemiştir. Bazı kentleri PYD ile birlikte yönetmeye halen devam etmekte, bazılarında ise bazı yönetici ve askeri tesisleri bulundurmaktadır.

14 Bütün maddeler için bkz; <http://www.habername.com/haber-pyd-ile-oso-baris-anlasmasi-izmaladi-85896.htm>



de çağırarak Türkiye'nin başına bela olsun diye Türkiye sınırına yerleştirip silahlandırdı. Onlara devlet kurmaları için silahlar verdi. (...) Bunlar, dindar Müslüman Kürtlere saldırıyorlar. Arap olsun Kürt olsun dindar olanlara baskı yapıyorlar. Ehlisünnet olan insanları Esad da vuruyor, PYD de. Bölgede Ermeni ve Yahudi vardır. Fakat onlara bir şey yapmıyorlar.<sup>15</sup>

IŞİD'in Nisan 2013'de kurularak Suriye'de faaliyet göstermeye başlaması da Esad rejimini rahatlatmıştır. IŞİD, bir taraftan Suriye'de, Esad muhalifleri ile çatışırken, diğer taraftan da Irak'ta Maliki rejimiyle çatışmakta idi. Nitekim Sünni örgütlerin de yardımıyla 10 Haziran 2014'de Musul'u ele geçirmesinden sonra Irak'ın içine doğru ilerlemeye başlamış ve kısa bir süre içerisinde Irak'ın birçok kentini (Tikrit, başkenti Musul olan Ninova vilayetini, ardından da Selahaddin eyaleti içerisinde yer alan Türkmen kenti Tuzhurmatu, Telafer, petrol kenti Tikrit'e bağlı Beyci kasabasını) ele

geçirmiştir. IŞİD'in bir yandan Erbil'e, diğer yandan da Bağdat'a yaklaşması ve birçok petrol bölgesini ele geçirmesi ABD'yi harekete geçirmiş ve Körfez ülkeleriyle birlikte IŞİD'e karşı koalisyon (aslında işgal/terör) gücü oluşturmuştur. Şayet işgalci ABD'nin havadan saldırıları olmasaydı muhtemelen bugün Erbil de, Bağdat da IŞİD'in eline geçmiş olacaktı. IŞİD'in saldırıları karşısında, ne Irak ordusu, ne Şii milisler, ne peşmerge ve ne de KCK/ PKK milisleri durabilmiştir. Nitekim Musul'a bağlı Mahmur ilçesi ve Türkiye'nin uzun yıllar boşaltmadığı Mahmur kampı da, IŞİD'in saldırısıyla bir günde boşaltılmış ve kent IŞİD'in eline geçmiştir. ABD, Irak'taki IŞİD hedeflerine 8 Ağustos 2014'de hava operasyonu düzenlemiş ve daha sonra da IŞİD'in başkenti konumundaki Rakka dahil Suriye'deki IŞİD hedeflerine saldırmıştır. IŞİD de Eylül ayı itibariyle Ayn el-Arap (Kürtçe; Kobani)'a saldırmıştır. IŞİD karşısında hiçbir varlık gösteremeyen, tam anlamıyla hezimet yaşayan PKK/PYD işgalci ABD'den medet dilemiştir. ABD'nin uzun süre

bombalamalarından sonra ancak IŞİD, Ayn el-Arap/Kobani'den çıkarılabildiği. Cemil Bayık, Ayn el-Arap/Kobani'de IŞİD karşısında niçin hezimet yaşadınız sorusuna, 'biz dağda çatışmaya alışkınız. Şimdi düz ovada savaşıyoruz'<sup>16</sup> şeklinde kaçamak cevap vermiştir. Bu cevap bile KCK/PKK/PYD'nin içine düştüğü acziyeti göstermektedir. Çünkü onlar ancak bebeklerin, savunmasız insanların

ve kadınların karşında güçlüdürler. 'Biji Serok Obama' sloganlarıyla ABD'nin kucağına oturarak IŞİD Kobani'den çıkarılmış, ama sanki kendi güçleriyle IŞİD çıkarılmış gibi şimdilerde zafer naraları atmaktadırlar. ABD alan açmasıyla tek kurşun bile atmadan Tel Abyad'a girmelerini de aynı şekilde ve utanmadan kendilerine mal etmektedirler. KCK/PKK/PYD ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan Kürtler, ABD'nin 1975 Cezayir Antlaşmasıyla Molla Mustafa Barzani'ye, Enfal Operasyonu ile Irak'taki Kürtlere yaptığı kalleşliği, terk etmişliği ve bölgenin hain, işbirlikçi diktatörleri karşısında yalnız bırakılmışlığı unutmuşa benziyorlar. Evet, tarih bir daha tekerrür ediyor ve Kürtler, ne yazık ki yine oyuna ge(tiri)liyorlar.<sup>17</sup>

Sonuç olarak;

PKK/PYD/YPG terör güçleri Suriye'de Kürtlere yönelik tam anlamıyla bir terör estirmektedirler. Kobani'nin, işgalci ABD tarafından PYD'ye teslim edildiğinden bu yana, bölgede yüz binlerce Kürt, Irak ve Türkiye'ye PYD tarafından sürgün

**PKK/PYD, sadece üç kanton ile (Kobani, Cezire ve Afrin) yetinmeyecektir. Cerablus ve Azez'i de alarak Akdeniz'e ulaşacak koridoru tamamen kendi egemenliğine almak istemektedir. Bu kadarla yetinir mi? Yetinmez. Bu üç kantondan sonra sıra Türkiye'nin, bu kantonlara yakın il ve ilçelerine gelecektir.**

edilmiştir. Bu sürgün edilenlerin arasında PYD eş başkanı Salih Müslim'in ve sözde Ayn el-Arap/Kobani Kantonu Eşbaşkanı Enver Müslim'in abisi Prof. Dr. Mustafa Müslim<sup>18</sup> de bulunmaktadır. Dolayısıyla Marksist, Leninist ve İslam düşmanı olan PKK/PYD, sadece IŞİD'le ya da muhaliflerle çatışmıyor, aynı zaman Suriye Kürtleriyle de çatışmaktadır. Nitekim kendisinden yana olmayan 500 bin Kürt'ü

Kuzey Irak'a sürgün etmiştir.

PKK/PYD, sadece üç kanton ile (Kobani, Cezire ve Afrin) yetinmeyecektir. Cerablus ve Azez'i de alarak Akdeniz'e ulaşacak koridoru tamamen kendi egemenliğine almak istemektedir. Bu kadarla yetinir mi? Yetinmez. Bu üç kantondan sonra sıra Türkiye'nin, bu kantonlara yakın il ve ilçelerine gelecektir. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın estirdiği terör, halkı, ya PKK yanlısı olmak ya da göç etmek zorunda bırakmıştır. Bu ise, PKK/PYD'nin Türkiye sınırları içerisinde özerk kanton oluşturma işini kolaylaştırıcaktı. Davutoğlu, istediği kadar Kamu güvenliğini ihlal edecek hiçbir harekete izin vermeyiz desin. Oysa bu bölgede, ne yazık ki, kamu güvenliği tamamen PKK terörüne teslim edilmiştir.

PKK/PYD Kuzey Irak'tan Lazkiye'ye yani Akdeniz'e kadar incek bir koridor oluşturarak, Irak petrolünü buradan Avrupa'ya taşımayı

16 <http://www.ensonhaber.com/pkcli-cemil-bayiktan-isis-itirafi-2014-09-26.html>

17 Daha geniş bilgi için bkz; <http://www.gençbirikim.net/kurtler-yine-oyuna-getiriliyor/>

18 Tefsir Profesörü olan Mustafa Müslim, Suriye'nin Kürt bölgesinde açtığı İbn-i Haldun Üniversitesinin kapatılması üzerine baskılara dayanamayarak Türkiye'ye sığınmıştır. Türkiye'de Ezher Üniversitesi benzeri bir üniversite (Zehra Üniversitesi) açmak için faaliyet göstermektedir. İslami kimliğinden dolayı kardeşleriyle anlaşamıyor. Çünkü kardeşleri Salih/Enver Müslim, ırkçı, Marksist, Leninist ve İslam düşmanı bir düşünceye sahiptirler.



hedeflemektedir. Bu hedef, Barzani'nin de hedefidir. Barzani ile PKK arasındaki liderlik çatışması yıllardan beri devam ettiğinden, bu yeni koridor oluşturma da yeni bir kavgayı beraberinde getirecektir. ABD bunu ister mi? Yani Barzani'ye rağmen PKK/PYD'yi bu konuda destekler mi, bu henüz belli değil? Bir de Türkiye faktörü vardır. Çünkü C. Başkanı Erdoğan bir konuşmasında bedeli ne olursa olsun bir Kürt devletine izin vermeyeceğiz sözü, Türkiye'nin bu konudaki tavrını göstermektedir. Acaba Erdoğan'ın bu sözü de, 'Hamaların hesabı sorulmadı ama Humus'un hesabı sorulur' ya da 'Suriye'de olup bitenler bizim de iç işlerimizdir' tarzı sözler gibi havada mı kalacaktır? Bunu da zaman gösterecektir.

Türkiye, ABD ve NATO'ya asla güvenmemelidir. ABD'ye güvendiğinden dolayı uyguladığı Suriye politikası Türkiye'yi -içeride ve dışarıda- savaşın eşiğine ve sınırlarını kontrol edemez hale getirmiştir. Türkiye'nin NATO üyesi olmasının da hiçbir anlamı yoktur.

Allah korusun Türkiye, herhangi bir ülkeyle savaşa girdiği zaman hiçbir NATO ülkesi, Türkiye'ye destek olmak için kendi askerini asla göndermeyecektir. Dolayısıyla Türkiye, ABD'ye ve NATO'ya güvenerek politika üretmeye kalkışmamalıdır. Bu nedenle de Komşularıyla gelecekte sıkıntı yaşayacak tarzda, Türkiye'deki üsleri -özellikle de İncirlik hava üssünü- ABD'ye kullandırma iznini asla vermemelidir.

Suriye'nin kuzeyinde ya da bölgede oluşacak bir Kürt devleti, Kürtlerden ve bölge halklarından ziyade başta ABD ve Siyonist İsrail'in menfaatlerini koruyacak bir devlet olacaktır. Siyonist İsrail'in, daha önceleri baba Molla Mustafa Barzani, şimdilerde ise Mesut Barzani dolayısıyla Kuzey Irak'taki Kürtlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bu ilgi bugün de devam etmektedir. Bu nedendir ki, Irak Kürdistan Bölgesinde en rahat faaliyet gösteren istihbarat örgütlerinden birisi de Mossad terör örgütüdür. Dolayısıyla yeni kurulacak Kürt devleti, bölgede Siyonist İsrail'in rolünü görecek bir devlet

olacaktır. Yani bu devlet de, tıpkı Siyonist terör devleti gibi, bölgede, Batılı emperyal ülkelerin ileri karakolu görevi görecek devlet olacaktır. Bir tane Siyonist devlet yani İsrail, bölgenin, hatta dünyanın huzurunu kaçırdıkça, ikinci bir İsrail (Kürt Devleti) kurulursa, o zaman herhalde dünya hiç yaşanılmaz hale gelecektir.

Türkiye, çözüm sürecinin başlangıcından beri PKK konusunda yanlış, tutarsız ve basiretten yoksun adımlar atmıştır ve halen de atmaktadır. Ne yazık ki bunun bedelini, bu politikaların oluşturulmasında hiç katkısı olmayan bölge halkı ödemektedir. İşin üzücü yanı aynı adımların PYD konusunda da atılmaya devam ediliyor olmasıdır. Ne yazık ki, PKK/PYD ile içerideki azgın azınlığın oluşturduğu algıdan dolayı, PYD, kamuoyu tarafından masum bir sivil örgütmüş gibi kabullenilmeye başlanmıştır. Nitekim her konuşmada, IŞİD teröründen bahseden yetkililerin, PKK/PYD teröründen hiç bahsetmemeleri bunu doğrular niteliktedir. Ayn el-Arap/Kobani'yi geçtik, Tel Abyad'da Türkmenlere ve Araplara yönelik PYD'nin gerçekleştirdiği etnik terör karşısında ses çıkarılmaması ve ciddi bir tavır takılmaması düşündürücüdür. Bu ve benzeri tavırsızlıklardan cesaret alan PKK/PYD'li teröristler ile içerideki azgın azınlık, Tel Abyad'dan gelen mülteci akınına ve çatışmalarda yaralanan PYD'li teröristlerin Türkiye'de tedavi edilmelerine rağmen yeterince memnun olmamışlardır. Herhalde, son günlerde sadece giyim, kuşam ve sakal dolayısıyla IŞİD'e benzerlik gösteren

**Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'da yapılan seçimlerde HDP'nin tuzaklarının, PKK'lı teröristlerin baskılarının bu kadar ayyuka çıktığı bir ortamda, KCK mahkemelerinin TC mahkemeleri gibi hatta daha fonksiyonel bir şekilde çalıştığı ve bu, herkes tarafından bilindiği halde, hükümetin konuşmanın dışında bir şey yapmaması düşündürücü değil mi? Yoksa Doğu ve Güneydoğu Anadolu terör çetesine teslim edilmiş de bizim mi haberimiz yok?**

Müslümanlara yönelik bu Ramazan ayında operasyonların yapılmasının nedeni de bu olsa gerek! Oysa PKK'nın gençlik örgütlenmesi olan YDG-H (Yurtsever Dewrimci Gençlik Hareketi) Doğu ve Güneydoğu'da her gün terör estirmekte, yol kesmekte, zorla haraç toplamakta, silahlı eylem yapmakta ve binlerce genci -kimilerini zorla- sınırdan PYD'nin silahlı terörist grubu olan YPG (Halk Savunma Güçleri) katmaktadır. Ayrıca birçok kente Ayn el-Arap/Kobani'den ya

da Şengal'den PKK'lı teröristlerin cenazeleri gelmekte ve belediyelerin imkânlarıyla görkemli cenaze törenleri düzenlenmektedir. Bunlara yönelik neden ciddi hiçbir operasyon yapılmamaktadır? Yoksa devlet nezdinde terörist örgüt sadece IŞİD mi, PKK/PYD de devletin meşru güçleri mi? Eğer böyle ise, açıklansın da bizde bilelim! Değilse, bunun sebebi kamuoyuna açıklanmalı değil mi?

Türkiye, Doğu ve Güneydoğu'da yapılan seçimlerde HDP'nin tuzaklarının, PKK'lı teröristlerin baskılarının bu kadar ayyuka çıktığı bir ortamda, KCK mahkemelerinin TC mahkemeleri gibi hatta daha fonksiyonel bir şekilde çalıştığı ve bu, herkes tarafından bilindiği halde, hükümetin konuşmanın dışında bir şey yapmaması düşündürücü değil mi? Yoksa Doğu ve Güneydoğu Anadolu terör çetesine teslim edilmiş de bizim mi haberimiz yok?

# Türkiye İdlib Katliamına Asla Ortak Olmamalıdır

Ali KAÇAR  
kacarali@hotmail.com

**T**ürkiye ile Suriye'deki Baas rejimi arasındaki ilişkiler 2011 yılının son aylarından itibaren tamamen kopmuş ve Türkiye, bu tarihten itibaren Suriye halkının haklı direnişini desteklemeye başlamıştır. Suriye halkı ise uzun bir süre rejime karşı direnişini sivil eylemler şeklinde devam ettirmiş, ancak Baas diktatörlüğünün halka yönelik insanlık dışı katliamlarını devam ettirmesi üzerine kendilerini korumak amacıyla silahlanmaya başlamıştır. Bugün Suriye'de rejime ve destekçilerine karşı mücadele eden direniş örgütleri, 2011'in son aylarından itibaren oluşmaya başlamış ve gittikçe de organizeli hale gelerek Baas zulmüne karşı direnişini devam ettirmiştir. Türkiye ise, Suriye muhalefetinin oluşması için toplantılara ev sahipliği yapmanın yanında onlara lojistik destek sağlayarak daha da güçlenmelerine yardımcı olmuştur. Türkiye'nin bu yardımı, örgüt ayrımı gözetilmeksizin uzun bir süre devam etmiştir. Bu yardımlardan IŞİD ve 2014'den itibaren terör listesine alınan Nusra Cephesi hariç tutulmuştur. Türkiye'nin bugün 4 milyon civarında mülteciyi barındırması da bu yardımlarının ulaştığı boyutu göstermektedir. Türkiye'nin bu yardımı 20 Aralık 2016'da Moskova'da yapılan görüşmelere kadar devam etmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye, tavır değişikliğine giderek hem Suriye rejiminin varlığını kabul etmiş hem de örgütler arasında ateşkesi kabul eden ve etmeyen ayrımına gitmiştir. Yani ateşkesi kabul edenlerle ilişkilerin devam etmesi, ateşkesi kabul etmeyenler ise terör örgütü olarak kabul edilerek onlarla savaşılma kararı alınmıştır.

Nitekim Moskova Antlaşması'nın ilk maddesinde "çok sayıda etnik yapı barındıran, çok dinli, mezhepsel olmayan, demokratik ve laik bir devlet olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygılarını yinelerler" demek suretiyle rejimin varlığı teyid ve kabul edilmiştir. Bundan sonra 23-24 Ocak 2017'de Astana'da yapılan görüşmelerde de Moskova Antlaşmasında kabul edi-

len maddeler üç garantör ülke (Türkiye, Rusya ve İran) ile Suriye muhalefetinden katılan gruplar ve Baas rejimi tarafından teyid edilerek taahhüt altına alınmıştır. İşte bu görüşmelerde, Türkiye de diğer garantör ülkeler gibi -IŞİD ve Nusra dışında kalan- muhalefeti de ikiye ayırmıştır; ateşkesi kabul edenler ve etmeyenler diye! Ateşkesi kabul edenlerle ilişkiler devam edecek, kabul etmeyenlerle ise terör örgütü olarak kabul edilerek onlarla savaşılacak. Oysa Türkiye bahse konu olan ve ateşkesi kabul etmeyen -ki Ahrar'uş Şam da kabul etmemiştir- muhalif örgütlerle -Nusra hariç- çok yakın teması bulunmaktaydı. Şimdi ise bu örgütler, Türkiye'ye göre de terör örgütü konumuna getirilmiştir. Böylece Türkiye daha önce Suriye politikasında yaptığı hatalara, bir hata daha ilave etmiştir. Bu hata, herhalde diğerlerinden daha acı ve daha derin olmuştur. Üzülerek belirtelim ki, 14-15 Eylül 2017'de yapılacak 6'ncı Astana görüşmeleriyle bu hatadan da daha büyüğü yapılacaktır. Çünkü bu görüşmelerden önce İran<sup>1</sup> ve Rusya<sup>2</sup> Genel Kurmay Başkanları Türkiye'ye gelmiş ve yapılan görüşmelerde İdlib'in nasıl paylaşılacağı üzerinde anlaşılmıştır. Astana'da ise sadece bu, resmileşmiş olacaktır.

Malik b. Nebi'nin dediği gibi sömürülmeye müsait halimiz olmasa hiç kimse bizi sömüremez ve kaynaklarımızı talan edemezler. Demek ki, bizde var olan sıkıntıdan dolayı emperyal ülkeler leş kargaları gibi topraklarımıza üşüşmekteler. Bunu engellemenin bir tek yolu vardır, o da ümmet bilinciyle bir ve bütün olarak ayağa kalkmaktır. Aksi halde bu leş kargaları ensemizde daha çok boza pişireceklerdir. İşte bugün Suriye'de olup bitenleri

1 İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, kalabalık bir heyet ile 3 gün sürecek ziyaretine 15 Ağustos 2017'de gelmiştir.

2 Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ise hemen İran Genel Kurmay Başkanı'nın arkasında İdlib'deki durumu konuşmak üzere İran heyeti Ankara'dan ayrılmadan gelmiştir. 23 Ağustos'ta da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i Ankara'ya gelmiştir.

de bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Şayet Suriye muhalefeti bir ve bütün olabilseydi, hangi leş kargası bizim/İslam ümmetinin bir parçası olan Suriye'yi bu hale getirebilirdi?

Nitekim İdlib ve Cisir'uş Şuğur'un özgürleştirilmesinde etkin olan Fetih Ordusu, bu nedenle bir umut olarak doğmuştu. Bu çerçevede Halep'in düşmesinden sonra birleşme ve tek çatı altında bir araya gelme çabaları yoğunlaşmıştı. Ancak bütün bu çaba ve görüşmelere rağmen Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) ile Ahrar'uş Şam (AŞ) arasında birleşmenin gerçekleştirmemesi ve özellikle de 4-5 Temmuz 2017'deki Astana görüşmelerinde Heyet-i Tahrir-i Şam'ın kurucu örgütü Şam Fethi Cephesi'nin (ŞFC) terör örgütü olarak kabul edilmesi İdlib'deki gruplar arasındaki ihtilafları daha da derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "İdlib'e Türk ve Rus askeri konuşlanabilir"<sup>3</sup> açıklaması ise bu ihtilafları daha da körükleyerek çatışmaya dönüştürmüştür. Nitekim HTŞ, İbrahim Kalın'ın bu açıklaması üzerine halka broşürler dağıtarak, Türkiye'nin İdlib'e girmemesi gerektiği, girmesi halinde devrimin biteceğini belirterek halkı duyarlı olmaya çağırmıştır. Muhalif grupların bir kısmı ise HTŞ'nin bu tavrına karşılık olarak Türkiye'nin İdlib'e girmesini sevinçle karşılayacaklarını, Ahrar'uş-Şam ise, Türkiye-Suriye sınırında Özgür Suriye bayrağını dikererek Türkiye'nin yanında yer alacağını açıklaması ihtilafları daha da artırmıştır. HTŞ, bütün bu olup bitenler karşısında ya teslim olacaktı ya da mücadeleye devam edecekti. HTŞ mücadeleyi seçmiş ve önünde; Türkiye'nin, İdlib'e girmesi halinde Türkiye'yle savaşmak ile İdlib'de Türkiye'ye yakın olan grupları ortadan kaldırmak şeklinde iki seçenek bulunmaktaydı. HTŞ bu seçeneklerden ikincisini tercih etmiştir, yani Türkiye yakın olan grupları ortadan kaldırma kararı almıştır.

Ve tarihler 19 Temmuz'u gösterdiğinde HTŞ ile AŞ arasında çatışmalar şiddetlenmiş ve günlerce devam etmiştir. İdlib'te devam eden bu çatışmalara son verilmesi için Ebu Muhammedin Sadık, Abdul Razaq el-Mehdi, Ebu Hamza el-Masri adlı kişilerin yaptığı arabuluculuk çalışmaları da fayda vermemiştir. "Tek elden yönetime kadar savaşa devam" diyen HTŞ, yayınladığı açıklamasında; "Ancak İdlib'teki dağılık görüntü sona erdiğinde bu savaşa son verebiliriz. Çetin kararlar için tek bir yönetime ihtiyacımız var" ifadelerine yer vermiştir. Çatışmalar sona erdiğinde taraflardan 92 kişinin öldüğü açıklanmış, Londra merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ise İdlib'in kontrolünün yüzde 70'inin HTŞ'nin kontrolüne geçtiğini bildirmiştir. HTŞ, AŞ'nin İdlib'teki

neredeyse bütün askeri noktaları ele geçirmiştir. Bu arada Bab'ul Hava sınır kapısı da HTŞ'nin eline geçmiş ancak örgüt sınır kapısını sivil yönetime devrettiğini ilan etmesine rağmen ABD ve diğer sömürgeci devletler bu ilandan tatmin olmayarak Türkiye'ye baskı yapmaya devam etmişlerdir. Türkiye de bu baskılara dayanamayıp Bab'ul Hava sınır kapısını geçici de olsa geçişlere kapatmak zorunda kalmıştır.

Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen PKK-PYD'yi ağır silahlarla donatarak küçük bir devlet<sup>4</sup> haline getiren ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel temsilcisi Brett McGurk Washington'da katıldığı bir panel'de Suriye meselesinin Amerika açısından nasıl görüldüğünü utanmadan şu şekilde anlatmıştır;

"İdlib, 11 Eylül saldırılarından bu yana El Kaide'nin en büyük barınma alanı haline geldi. Bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımından El Kaide çok yararlandı. Bazı IŞİD bölgelerinde sınırı nasıl kaptıysak ve kimsenin geçmemesini sağladıysak, bunu İdlib'de de yapmayı düşünebiliriz. Çünkü bu terörle mücadele hedefinde çok odaklanmamız gereken bir mesele."<sup>5</sup> On binlerce masum sivil katleden, ülkenin bir bölümünde tam anlamıyla iç savaş hali yaşayan PKK/PYD'yi askeri ve ekonomik anlamda destekleyip bir ordu haline getirmeyi normal gören bu sömürge valisi, kendi topraklarını bir zalim diktatöre karşı savunan halkı terörist olarak itham edebilmektedir. Bu sömürge valisine haddi bildirilmesi gerekirken, bu tür açıklamalardan sonra Türkiye'nin Cilvegözü sınır kapısını -geçici de olsa- kapatması düşündürücüdür.

### **TÜRKİYE İÇİN ASIL TEHDİT İDLİB DEĞİL AFRİN'DİR**

Afrin<sup>6</sup>, Türkiye'nin Kilis ve Hatay sınırında bulunan PKK/PYD tarafından 2012'de ele geçirilen ve 2014 yılı Ocak ayında da kanton ilan edilen Halep'e bağlı bir ilçedir. PKK/PYD'nin amacı, Suriye'nin kuzeyini yani Kamışlı'dan başlayarak Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarını birleştirerek Akdeniz'e kadar inebilmektedir. Bu, şimdilik ABD'nin de gerçekleştirmek istediği bir amaçtır. ABD bu amaçla Irak

4 PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yani ABD'nin korumasında olan bölgede eğitimli 60 bin kişilik bir silahlı militan gücü vardır.

5 <https://www.amerikaninsesi.com/a/amerikali-ozel-temsilciden-ldlib-uyarisi/3963263.html>

6 Afrin'in krizle birlikte demografik yapısı değişmiş, 2004 sayımına göre toplam nüfusu 172 bin, merkez nüfusu ise 36 bin olan bir ilçedir. 2012'de PKK'nın sözde özerklik ilan ettiği bu ilçede 2016'daki bir hesaplama göre diğer savaş bölgelerinden kaçan Arap, Türkmen, Kürt, toplam 316 bin kişi bu bölgeye sığınmıştır. Böylece toplam nüfusun 500.000 üzerine çıktığı belirtilmektedir. Afrin, 7 kasaba ve 365 köyden oluşuyor.

3 <http://www.haberturk.com/gundem/haber/1539849-cumhurbaşkanligi-sozcusu-ibrahim-kalin-ldlib-e-turk-ve-rus-askeri-konuslanabilir>

petrollerini rahatlıkla Türkiye ve Rusya'yı baypas (by pass) ederek Akdeniz'e ulaştırmayı hedeflemektedir. Bir başka amacı da Siyonist İsrail'in güvenliğini garanti altına almak ve gelecekte Arz-ı Mev'ud için de alan açmaktır. Bu açıdan hem ABD hem de terör örgütü için Afrin çok önemli bir konuma sahiptir.

Afrin, Türkiye'nin güvenliği açısından da çok önemlidir. Çünkü Afrin, terör örgütü PKK/PYD için militan deposudur. Bu terörist militanlar Afrin'den, Amanos dağlarına kolaylıkla geçerek Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve özellikle de Amanos dağları çevresindeki yerleşim yerlerinde terör eylemleri gerçekleştirmektedir. Afrin, PKK/PYD teröristlerinden temizlenmeden Hatay, Osmaniye ve hatta Türkiye'nin diğer bölgeleri terörden kurtulamaz. Bu nedenle İdlib'den önce Afrin tehdittir ve bu tehdidin mutlaka zaman geçirilmeden ortadan kaldırılması gerekmektedir. Önce İdlib, sonra Afrin denirse, çok geç kalınacağı bilinmelidir. Üstelik İdlib'in Türkiye'ye yönelik ne tehdidi vardır ki?

Hem ABD hem Rusya güdümlü PKK/PYD uzun zamandan beri Afrin'de faaliyet göstermekte ve zaman zaman Türkiye'ye ve Suriye muhalefetine yönelik terör eylemlerinde bulunmaktadır. Ama burada bulunmasının asıl amacı Afrin ile Kobani kantonunu birleştirerek Akdeniz'e açılan bir terör koridoru<sup>7</sup> oluşturmaktır. Türkiye bu koridoru tıkmak ve terörü durdurmak ya da en azından etkisiz hale getirmek için uzun zamandan beri operasyon için hazırlık yapmaktadır. Bu amaçla da birçok zırhlı askeri araç ve çok sayıda asker sınırda hazır bekletilmektedir. Hatta bazen bu akşam ya da yarın Afrin'e girilecekmiş gibi yetkililer tarafından açıklamalar yapılmaktadır. Ancak şu ana kadar bu kadar hazırlığa rağmen Afrin'e yönelik herhangi bir operasyon gerçekleştiril(e)memiştir. ABD'nin bu yöndeki baskısı, Rusya'nın İdlib'e karşılık olarak pazarlık konusu yapması, Türkiye'nin hazırlığına ve sınıra asker yığmasına rağmen bu operasyonu geciktirmesine neden olmaktadır.

Cumhurbaşkanından Başbakanına, Dışişleri Bakanından diğer yetkililere kadar defalarca girdi/girilecek tarzında açıklamalar yapılmıştır. Oysa bu tür şeyler davul zurnayla ile ilan edilmemeli, ülkenin menfaatleri gerektiriyorsa operasyon bir şekilde zaman geçirilmeden gerçekleştirilmelidir. Benzeri açıklamalar Menbiç/Münbiç ile ilgili olarak da yapılmış, ancak oraya da girilememiş-

7 Bu koridora zaman zaman Kürt koridoru denmektedir. Bu, çok yanlıştır. Çünkü PKK/PYD, bölgedeki Kürtlerin de düşmanıdır. Yüz binlerce Suriye Kürt'ünü ya sürgün etmiştir ya da cezaevlerinde en zor şartlar altında yaşamaya mahkûm etmiştir. PKK/PYD sosyalist ve İslam düşmanı iken, bölgenin Kürt halkı İslami hassasiyetleri olan ya da asla İslam'a düşman olmayan bir halktır. PKK/PYD'yi bir Kürt örgütü ya da Kürtlerle özdeş görmek PKK/PYD'yi tanınamaktır. Bu terör örgütünden en çok muzdarip olan bölgenin Kürt halkıdır. Bu asla unutulmamalıdır.

tir. Hatta Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve diğer yetkililer defalarca Fırat'ın batısına geçmeyi savaş sebebi sayarız demesine rağmen, Menbiç tamamen PKK/PYD'nin kontrolüne geçmesine rağmen yetkililerden hiç ses çıkmamıştır. Neden? Menbiç, ABD baskısından dolayı PKK/PYD terör örgütüne mi bırakılmıyordu? Ne yazık ki sanki benzeri bir durum Afrin için de olmak üzeredir. İşin ilginç yanı Türkiye için birinci derecede tehdit Afrin iken, gerek Astana görüşmelerinde ve gerekse Türkiye'ye gelen ABD'li yetkililerle İdlib'e yapılması gereken operasyon konuşulmuş ve İdlib'in nasıl paylaşılacağı karara bağlanmaya çalışılmıştır. Aslında İdlib, Türkiye için birçok uzmanın<sup>8</sup> da açıkladığı gibi bir tuzaktır. Türkiye'nin, Rusya ve İran ile buraya girmesi halinde 20 binden fazla silahlı mücahide sahip HTŞ'nin savaşa açığını ilan etmesi İdlib operasyonunun hiç de kolay olmayacağını göstermektedir. Bu savaşta ölen de öldüren de bu toprakların insanıdır. Bu, ABD'nin de Rusya'nın da hiç mi hiç umurunda olmayacaktır. Türkiye bunu göze alabilir mi? Alırsa, gelecek nesiller ve tarih bunu nasıl değerlendirecektir? Bunu çok iyi düşünmelidir! Üstelik İdlib'de Türkiye için tehdit oluşturan bir durum yok iken oraya Rusya, İran ve Rejim ile birlikte girilmesi hem muhalif grupları ve hem de İdlib hatta Ortadoğu halklarını, Türkiye'ye karşı bir tavra yönelteceği de unutulmamalıdır.

Türkiye, kısa bir süre önce İdlib'de bulunan muhalif örgütlerle İdlib'in sivil bir yönetime bırakılması konusunda görüşmeler yapmış ve bu konuda belirli bir mesafe de kat etmişti. Nitekim Türkiye'nin muhaliflere yaptığı teklif muhalifler tarafından görüşülmeye değer bulunmuş ve kabule doğru da bir temayül belirmişti. Türkiye'nin yaptığı teklifler 4 madde şeklinde olup aşağıda belirtilmiştir;

1- İdlib'de Suriye Geçici Hükümeti'nin çatısı altında sivil yönetim kurulsun.

2- Silahlı muhalifler şehir merkezini terk etsin, asayiş kurulacak polis gücü sağlasın.

3- Türkiye-İdlib sınır hattı Türkiye'nin onaylayacağı bir gruba devredilsin.

4- HTŞ kendisini feshedip gruptaki muhalifler diğer gruplara katılsın.<sup>9</sup>

Türkiye'nin yaptığı bu teklifler, muhalefetin de kabul edebileceği türden tekliflerdir. Çünkü Muhalefetin tek umudu İdlib'dir. İdlib'in düşmemesi gerekiyor. Çünkü Suriye muhalefetinin ve sivil halkın sığındığı tek özgür yer İdlib'tir. Burada 3 milyon

8 Bkz; <http://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/canacun/2017/08/12/idlib-tuzagi>; <http://www.haber7.com/ortadogu/haber/2399994-ankara-teyakuzda-turkiyeye-tuzak>; <http://www.gazetebirlik.com/yazarlar/-idlib-tuzak-mi/>

9 <http://www.timeturk.com/ankara-nin-idlib-plani-sivil-yonetim/haber-710497>



(hatta bazılarına göre bu sayı 5-6 milyon) civarında insan yaşamaktadır.

Suriye'de birçok büyük muhalif grubun katılımıyla bu yılın başlarında kurulan ve birleşme çabalarıyla bilinen HTŞ grubunun lideri Ebu Cabir Binniş şehrinde tüm muhalif grupların tek bir çatı altında birleşmesiyle alakalı önemli açıklamalarda bulunmuştur.

Açıklamada HTŞ'nin Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren tüm askeri grupların tek bir komuta altında birleşmesine yardım etmeye ve destek olmaya hazır olduklarını bu amaç doğrultusunda kendilerini fesh edebileceklerini ifade etmiştir. Söz konusu birleşme için belli şartlar sunan HTŞ lideri iç çatışma ve bölünmelerin bu sayede biteceğini de belirtmiştir. Ebu Cabir kendilerini fesh edip oluşturulacak yeni yapıya katılmak için üç şartlarının bulunduğunu söylemiştir. Bu şartlar;

- 1- Her şehirde insani ve günlük sivil ilişkileri yürütecek yerel 'sivil' yönetimlerin teşkil edilmesi,
- 2- Kendi kendini yöneten (ayrı ve bağımsız) hiçbir askeri gücün kalmaması,
- 3- Şehirlerde güvenliğin sağlanması için polis kuvvetlerinin kurulması.

ABD ve Rusya'nın başını çektiği güçlerin 'Suriye devrimini durdurmak' için siyasi çözüm söylemlerine 'sarıldıklarını' ifade eden HTŞ lideri, siyasi toplantıların ve görüşmelerin Suriye halkının isteklerini 'yansıtmadığını' belirtmiştir. Er ya da geç "Suriye'yi kurtaracağız, şehitlerimizin kanı zayi olmayacak"<sup>10</sup> şeklinde konuşmuştur.

Görüldüğü üzere HTŞ lideri Ebu Cabir'in öne sürdüğü şartlarla Türkiye'nin teklifleri arasında çok fark bulunmamaktadır. Oturulup konuşulduğunda İdlib için ve İdlib'de yaşayan sivil halk için bir çözüm yolunun bulunacağı aşamaya gelinmiştir. Ama ne oldu ise, Türkiye, sanki hiç görüşülmemiş ya da Türkiye tarafından yapılan tekliflerin hiç birisi kabul edilmemiş gibi bir tavırını içine girerek İran ve Rusya ile görüşerek İdlib'e operasyonu gündeme getirmiştir. Türkiye tarafından atılacak bu adım tarihi bir hata olacaktır ve tarih Türkiye'yi de Rusya, İran ve Baas diktatörlüğünden oluşan şer ittifakını da mutlaka yargılayacaktır. Bu coğrafyanın mazlum halkları umut besledikleri Türkiye'nin bu şer ittifakı ile birlikte hareket etmesini asla hoş karşılamayacaktır. Bu asla unutulmamalıdır.

Sonuç olarak;

1- Türkiye'nin Rusya, İran ve Baas rejimi ile İdlib'e yönelik bir operasyona asla kalkışmamasıdır.

2- İdlib'de bulunan HTŞ başta olmak üzere

diğer gruplarla İdlib'in nasıl yönetileceği istişare ile belirlenmelidir. Türkiye de bu konuda çıkması muhtemel ihtilafların çözümünde yardımcı olacaktır.

3- Türkiye, Rusya, İran ve Baas rejimi ile birlikte anılmaktansa Suriye'de ölümüne mücadele eden gruplarla birlikte anılmayı yeğlemelidir.

4- Türkiye, Rusya, İran, Baas rejimi ya da ABD'nin veya başka bir gücün İdlib'e saldırmasına, hele PKK/PYD alan açmaya dönük hiçbir girişimi asla kabul etmemeli, hatta bunu hayat mehat meselesi olarak görmelidir. Ve bunu da ilgili ülkelere ihsas ettirmelidir. Korkunun ecele faydası olmadığı bilinmelidir.

5- İncirlik hava üssünü Suriye'deki muhalif örgütlere saldırı düzenlemesine, özellikle de PKK/PYD'ye silah taşımaya asla müsaade etmemelidir. Bunun kontrolünün zor olması nedeniyle de İncirlik hava üssünü bu tür operasyonlar için kesinlikle kapatmalı ve hiçbir ülkeye izin vermemelidir.

6- ABD kâğıt üzerinde stratejik müttefik olarak gözüke de, Türkiye'nin asla ve hiçbir zaman dostu ve müttefiki olmamıştır. Türkiye'ye iç savaş şartlarını yaşatan ve on binlerce insanın öldürülmesine ve milyarlarca doların heba edilmesine neden olan bir terör örgütünü müttefik kabul eden ABD, asla Türkiye'ye müttefik olamaz. Acaba Türkiye, ABD'nin terör örgütü olarak gördüğü bir örgütü -yardım bile yapmadan- müttefik örgüt olarak görse ABD, Türkiye'ye ne yapar? Biz bunu ikiz kulelerin uçaklanmasından sonra ABD kovboyu eli kanlı katil Bush'un 'ya bizden yanassınız ya da terörden yana" sözünü unutmuş değiliz.

7- Türkiye'nin ABD, Rusya, İran ve rejime rağmen yönelmesi gereken ilk yer Afrin, ondan sonra (Karkamış'ın karşısında) Menbiç, (Suruç'un karşısında) Kobani, (Akçakale'nin karşısında) Tel Abyad, (Ceylanpınarı karşısında) Rasulayn ve (Nusaybin'in karşısında) Kamışlı'dır. Türkiye, buralarda egemen olan terör örgütü PKK/PYD'yi temizlemedikçe Türkiye'ye yönelik tehdit, terör ve yeni bir Siyonist İsrail devletinin kurulmasını asla engelleyemeyecektir.

8- Kim ne derse desin Türkiye'nin İdlib'e operasyonu Amerika ve Rusya hesabına lejyonerliğe soyunması anlamına gelecektir. Türkiye, İdlib'te kiminle ve niçin savaşacak? PKK-PYD'ye ya da Esed rejimi ve Şii milislere alan açılması için mi? Türkiye'nin üzerine düşen Rusya, İran, Esed rejiminden oluşan şer ittifakı ile ABD ve PKK/PYD terör ittifakının gerçekleştirdiği katliam ve yıkımlardan kaçan yüzbinlerce mazlumun sığınağı İdlib'i korumak ve imar etmek olmalıdır. Türkiye'ye ve Türkiye halkına yakışan da budur. Şu kesin bilinmelidir ki herkes kendisine yakışanı yapar. Türkiye de kendisine yakışanı yapmalıdır.

10 Mepa News- <http://www.mepanews.com/haberler/8639-hts-lideri-ebu-cabir-tam-bir-birlesme-icin-kendimizi-fesh-etmeye-haziriz.html>

## Umre Notları II

Selehaddin ACAR

### Mana Olarak Umre

**B**ugün milyonlarca Müslüman kutsal topraklara ibadet maksadıyla gelmektedirler. Acaba Müslümanlar memleketlerine döndüklerinde, hayatlarında bir değişiklik oluyor mu? Diğer ırklara mensup Müslümanlara bakış açısı değişiyor mu? Dünyanın

birçok yerinde acı çeken, katledilen, açlık çeken Müslümanların bu acılarını hissedebiliyorlar mı? Onlar için bir şeyler yapma ihtiyacı hissedebiliyorlar mı? Maalesef bu sorulara cevabımız hayır olacaktır. Hâlbuki Müslümanlar ibadetlerini şuurlu bir şekilde yapmış olsalardı İslam Coğrafyasının hali bu şekilde olmazdı, İslam düşmanları bu şekilde üzerlerimize üşüşmezlerdi.

İşte bu yüzden Hac veya umre ibadetlerinde bir takım şekilsel ibadet ve semboller bulunsa da bunların anlamlarının ve yapılış amaçlarının bilinmesi ve bu anlamların bilinerek şuurlu bir şekilde bu ibadetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde görünen hacdaki her fil ve

**Şimdi, elbiselerini çıkar. Onları Mikat'ta bırak. Düz, beyaz kumaştan yapılmış kefeni giy. Herkes gibi giyineceksin. "Aynılık" ortaya çıksın. Bir parçacık halinde kalabalığa katıl, bir damla olarak okyanusa katıl, bir damla olarak okyanusa dal.**

davranışın bir anlamı ve mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır.

### İhrama Giriş

Bilindiği gibi ihram kefeni, ölmeden önce ölmeyi, herkesin Allahu Teâla karşısında eşit olduğunu, insanların birbirilerinden ne malca, ne de statü olarak hiçbir farkının olmadığı

ğini gösterir.

Ali Şeriati Hacc isimli kitabında, Mikat mahallinde ihrama girişi farklı bir üslupla ve derin anlamlarla bize resmetmiş.

Şimdi, elbiselerini çıkar. Onları Mikat'ta bırak. Düz, beyaz kumaştan yapılmış kefeni giy. Herkes gibi giyineceksin. "Aynılık" ortaya çıksın. Bir parçacık halinde kalabalığa katıl, bir damla olarak okyanusa katıl, bir damla olarak okyanusa dal.

Kişi Allah'a dönmeye karar verir. Bütün benlik ve bencillik eğilimleri Mikat'ta gömülür. Kendi ölü bedenini görür ve kendi bedenini ziyaret eder. Kişiyi hayatının son noktası hatırlatılır. Mikat'ta ölümü ve tekrar dirilmeyi duyduktan



sonra, Mikat'la Miad arasındaki çölde görevine devam etmelidir<sup>1</sup>.

Büyük bir değişiklik ve dönüşün başlangıcı olan Mikat'a varmadan önce niyet etmelisin. Bu neyi içine alırsın? Bu, kendi evinden insanların evine, hayattan sevgiye, benlikten Allah'a, kölelikten hürriyete, ırk ayırımından eşitliğe, içtenlik ve gerçeğe, giyimli olmaktan soyunuk olmaya, günlük hayattan ebedî hayata, bencillik ve gagesizlikten bağlılık ve sorumluluğa geçme niyetidir. Kısaca "İhram"lı oluşa geçiştir.

Niyetin kuvvetle belirtilmelidir. Hurma tohumları gibi kabuğundan çıkacaksın. Son derece bilinçli olarak inancını kalbinde duymalısın. Kalbini aşk aleviyle aydınlat, "yan" ve "parla". Kendini tamamen unut! Geçmişteki hayatın "ihmal" ve "cehalet"ten ibaretti. Her bakımdan yardımsızdın. İşinde bile, alıştığın veya zorla çalışan bir köle olmuştun. Şimdi, bu yaşama şeklini bırak! Tam anlamıyla, Cenab-ı Allah'ın, kendinin ve insanların bilincine er. Yeni bir iş,

yeni bir yön ve yeni bir benlik seç!<sup>2</sup>

İhram'a girdiğinde, kendini Allah'a arz ederek namaza dur. Mikat'ta namaz "Allah'ım, artık daha fazla putlara tapmayacağım ve bundan böyle Nemrud'un kölesi de olmayacağım.", "Allah'ım; senin huzurunda bir zalim (kurt), bir hilekâr (tilki) ve bir istifçi (fare) olarak değil, İbrahim gibi duruyorum. Ahiret'te giyeceğim elbiselerin aynısını giymiş bir insan olarak karşıdayım" demektir.

Bu demektir ki, bilinçli olarak ve bilerek Allah'a itaat etmek ve O'nun kulu olmak istiyorsun. Allah'tan başka herkese ve her şeye isyan edeceksin. Gerekli görevleri yerine getirmeğe hazır olduğunu anlatıyorsun. Böyle bir duruş, her zamanki duadan farklı değildir; fakat bu, Allah'la daha içten bir konuşma gibidir. Sanki Allah hemen karşıdadır.

De ki: "Ey celâl ve izzeti, şefkat ve merhameti, dostu, düşmanı, doğruyu günahkârı, mü'min ve kâfiri aşan Rahman ve Rahim olan

1 Hacc, Ali Şeriatî, Bir Yayıncılık, Sf. 24-25.

2 Hacc Ali Şeriatî, Bir Yayıncılık, Sf. 29.

Allah'ım... Sana ibadet ederim, çünkü yalnızca Sen ibadet olunmaya lâyıksın. Seni, din gününün Rabb'i ve Sahibi'nden başka birini tanımam."

"Yalnız Sana ibadet eder, yalnız Senden yardım bekleriz." (Fatiha, 5)

Tek aşkımız, tek yardımcımız! Cehaletin içinde ne kadar kaybolduğunu gör. Zalimler tarafından ne kadar saptırıldığımızı anla! Zayıflığımızın bizi nasıl çepeçevre sardığını idrak et!

"Bizi doğru yola hidayet et - gerçeğin, bilincin, doğrunun, güzelliğin, tamlığın, sevginin ve iyiliğin yoluna -" (Fatiha, 6)

"Nimet verdiklerinin yoluna; gazap ettiklerinin ve sapıklıkta kalmışların yoluna de-ğil." (Fatiha, 7)

Mikat'ta, beyaz Ahiret elbisesi içinde yapılan her rükû, korku ve oburluğun neden olduğu günahları reddeder ve af diler; hayatımızda işlenen günahlar... Her secde, kuvvet saraylarında işlenen günahlar için bağışlanma diler.

Mikat'ta kılınan namaz, artık O'ndan başka kimse karşısında rükû ve secde etmeyeceğine dair Allah'a verilen bir sözdür.

Selâm ve Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun ey Nebi, selâm bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullan üzerine olsun, Selâm, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun!..

Mikat namazında söylenen bütün bu sözler uzağı değil, yakını gösteren sözlerdir.

Allah, İbrahim, Muhammed, insanlar, Cennet, Ahiret, kurtuluş, hürriyet, aşk vs. Mikat'ta hazırdır. Renksiz ihram bezine bürünmüş olarak, yeni bir doğuşu, öldükten sonra dirilişi yaşarsın!<sup>3</sup>

İhramlıyken yapmaman istenen belli şeyler vardır; işini, mevkiini, sosyal sınıf ve ırkını hatırlatan her şey bunun içine girer. Tek kelimey-

le, Mikat'tan önceki hayatına ait bütün dünyevî sorunlar yasaklanmıştır<sup>4</sup>.

"İhram", aslında yapılmasına müsaade edilen bazı söz, fil ve davranışların, hac ve umre yapacak kişiler için belli bir süre Allah ve Resûlü'nün getirdiği yasaklar çerçevesinde "haram kılınması" demektir.

Söz konusu yasaklar, hac veya umre için niyet edip, ihrama girmekle başlar.

İhram, makamdan, mevkiden ve tüm imtiyazlardan soyunmanın simgesidir. Hacca gelenler, sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünya elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs ve ziyneti bir kenara bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmüş olurlar. Yani ihram ilk önce, Allah nezdinde mal, mülk, madde ve metanın hiç sayıldığı, bütün Müslümanların bu kutsal iklimde eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. Birini diğerinden ayrıcalıklı, üstün ve özel gösteren hiçbir emare yoktur. Artık dünyevî elbiseler çıkartılmış, sadece kimlikler, kişilikler ortaya konulmuştur. Kısacası, çoğu zaman karakterleri örten, şahsiyetleri gizleyen süslü elbiseler atılmış, "takva elbisesi" esas alınmıştır. Burada bürünülen iki parça kumaş da sadece eşitliği sağlamaya ve avret yerlerini örtmeye yöneliktir. Mîkât ile başlayan bu kutsal yolculukta asıl giyilmesi gereken elbise ise, takva elbisesi, yani sorumluluk bilincidir. Müslüman, başı açık, yalın ayak, yokluk ve yoksulluk görüntüsü içinde, sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında kendi güç, kudret, makam, mevki ve varlığının bir anlam ifade etmeyeceğini ortaya koymuş bir vaziyette girer Harem bölgesine. Bu, aynı zamanda millet, sınıf, statü gibi insanları birbirinden farklılaştıran çeşitli sosyal unsurların henüz teşekkül etmediği ilk yaratı-

4 Hacc Ali Şeriatî, Bir Yayıncılık, Sf. 35.

3 Hacc, Ali Şeriatî, Bir Yayıncılık, Sf. 31-32.

lış zamanındaki insanı, Hz. Âdem'i sembolize eder.

İhramla birlikte yasakların başlaması, Allah'la buluşmaya niyet edilmesi, Allah'ın huzuruna tövbe edilerek gelinmesi ve kişinin elinden geldiği kadar bütün günahlardan uzaklaşması; kulun kendisi için yeni bir sayfa açması şeklinde de anlaşılmalıdır. İhram içindeki hacı, artık beşerî özellikler değil melekî melekeler peşinde olacaktır. Tıpkı melekler gibi Allah'a asla isyan etmeyecek, ne emrolunmuşsa onu yapacaktır. En azından hac süresince nefis ve şehvet gibi, beşerî zafiyetlerinden uzak kalacak, elde ettiği yeni melekeleriyle âdeta melekleşecektir.

Giydikleri beyaz örtüler içinde, sanki barış bayraklarını açmış, barışın sembolü olan beyaz güvercinlere dönmüşlerdir. Harem bölgeye, dokunulmazlık alanına, savaşız bölgeye, barış alanına girmişlerdir. Her biri, önce Rabbiyle barışık olduğunu, sonra kendisiyle barıştığını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiğini ilan etmektedir. Barışın sembolü olan ihram, bu barışı sağlamaya yönelik olarak hacının, şeytana, şehvetine ve nefisine karşı giriştiği görünmez savaşta zırhı olacaktır. Normal bir zırh, kişiyi karşıdan gelen darbelere karşı korurken, bu ihram zırhı, sahibini öncelikle nefisine, şehvetine ve şeytana karşı koruyacaktır. Tıpkı Hz. Peygamber'in "Oruç, sahibi için bir kalkandır" (Müslim, "Sıyâm", 162) benzetmesinde olduğu gibi, ihram da kişiyi dâhilî ve haricî bütün darbelere karşı koruyacak kadar güçlü bir kalkandır.

**Beyaz kefenlere bürünen Müslümanlar, âdeta ölümün ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. Statüleri ne olursa olsun, bütün Müslümanlar aynı kıyafetler içinde, kardeşliklerini ve Allah'ın huzurunda eşit olduklarını gösterirler bedenleriyle. Hem "ölmeden önce ölme" bilincini, hem de manevî dirilişi kazanmaya çalışırlar. Böylece onlar, önemli bir irade egzersizi yapmak suretiyle ilahî iradeye boyun eğmeye hazır olduklarını kendilerine telkin ederler.**

Beyaz kefenlere bürünen Müslümanlar, âdeta ölümün ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. Statüleri ne olursa olsun, bütün Müslümanlar aynı kıyafetler içinde, kardeşliklerini ve Allah'ın huzurunda eşit olduklarını gösterirler bedenleriyle. Hem "ölmeden önce ölme" bilincini, hem de manevî dirilişi kazanmaya çalışırlar. Böylece onlar, önemli bir irade egzersizi yapmak suretiyle ilahî iradeye boyun eğmeye hazır olduklarını kendilerine telkin ederler.

Ayrıca ihram, ölen her Müslüman'ın giyeceği kefeni sembolize eder. Müslüman, ihrama girerken büründüğü giysi ile kabre girerken bürüneceği kefenin benzerliğinin bilinci içerisinde, artık bir bakıma dünya dışı bir düzene ayak uydurduğunu hisseder ve bunun etkisini ruhunun derinliklerinde duyar. Dünyada iken ölüm elbisesine yani ihrama bürünür, mahşer gününe gider gibi kefen giyer. Şimdiye kadar kıymet ölçüsü olarak bildiği her şey; servet, makam, milliyet, cinsiyet, beşerî üstünlükler olarak ne varsa hepsi ihramın rengi içinde erir ve Rabbinde sadece "kul" olduğunu gösterir. Bembeyaz ihramlarıyla Müslümanlar, beyaz kefenleriyle bir anlamda kabirlerinden dirilişi ve mahşerde toplanışı hatırlatır.

İşte bilinçli bir Müslüman bu diriliş senaryosunu yaşamak suretiyle, bundan sonraki hayatında gerçek dirilişe daha iyi hazırlanma sözü verir kendi kendine. Ve ruhunda kalbî bir dirilişi gerçekleştirir. İhramla kefenler giyilmiş, âdeta cesetler mîkâta kalmış ve ruhlar Harem böl-

gesi içinde yola devam etmiştir. Bütün "ben" ve "benlik" duyguları, elbiselerle birlikte mîkâta çıkartılmış, "biz" olarak ilahî cazibe merkezi olan Kâbe'de bir araya gelinmiş ve yekvücut olunmuştur. Şu hâlde ihram, sadece zahirî bir kıyafet değişikliği değil, yaşam tarzının ve davranış biçiminin de köklü bir değişikliğe uğraması anlamına gelir. Nitekim ihramlı kişi, bu kıyafeti taşıdığı süre içinde, başka zamanlarda kendisine meşru olan bir dizi davranıştan uzak durmak zorundadır. Bu program kişinin kendini geçici kaygı, alışkanlık ve bağımlılıklardan kurtarmasına ve kendiyi hesaplaşmasına imkân tanıyan önemli bir adımdır. Günlük giysilerinden soyunup, bembeyaz, lekesiz ihram örtülerine bürünen Müslümanlar, sadece gösteriş ve şatafattan uzaklaşmayı, ziyet ve servetle böbürlenmemeyi, insanlar arasındaki eşitliği, ölümü ve ötesini sembolize etmekle kalmaz, aynı zamanda kötü arzu ve alışkanlıklarından sıyrılıp, tertemiz yeni bir hayata başlama iradesini de sergiler.

İhramlı için konulan yasaklar, hiçbir canlıya zarar vermeme, bütün yaratıklara şefkat ve merhamet gösterme, zorluklara sabretme, düzenli ve disiplinli yaşama melekesi kazandırır. Bu eğitimden geçen Müslümanlar, önce zararsız olma, ardından da çevresine yararlı olma olgunluğunu tadar. İhrama giren kişinin elbiselerini çıkarıp iki parça beyaz örtüye bürünmesi, âdeta dünya adına taşıdığı her şeyi atıp, Cenâb-ı Hakk'a yürümesini simgelemektedir. Yalın ve yalnız bir şekilde, tek başına, sadece Rabbine kul olduğunu artık daha rahat görebilir. Böyle bir durumda onu değerli kılacak tek şeyin, "kulluk" olduğunun bilincine varabilir. Arzu edilen ruhî yenilenmeyi sağlayabilmek için kişi, ihrama girerken yalnızca elbiselerini değil, içindeki her türlü manevî kir ve pası, ruhuna yük teşkil eden bütün ağırlıkları da söküp atmalıdır. Tüm dünyevî kaygıları bir tarafa bırakıp tam anlamıyla ruhunu arındırmaya yoğunlaşmalıdır. Elbiselerini çıkarıp iki parça beyaz beze

bürünürken, o güne kadar ruhuna sıkıntı veren, gönlünü rahatsız eden, kalbine ağırlık veren ne varsa hepsinden soyunmalı ve hac veya umrenin kutsal iklimine öyle girmelidir<sup>5</sup>.

### **Yasaklar**

Hacı, ihram giymekle, helal ve mubah olan bazı şeyleri sırf ibadet kastıyla kendisine yasak etmektedir. Namaza başlarken alınan iftitah tekberi nasıl kişiye namaz içinde bazı davranışları yapmasını yasaklıyorsa, oruca başlayan kişi nasıl imsak ile yemeyi içmeyi kendisine yasaklıyorsa, hac veya umre niyetiyle gelen Müslüman da ihram ile birlikte önceden mubah olan bazı şeyleri kendisine yasaklamaktadır.

Kısacası ihram süresince toplumsal barışı ve bütünlüğü bozucu, bencilliği uyandırıcı, geride bırakılan geçici haz ve menfaatleri hatırlatıcı mahiyetteki her türlü eşya ve filler yasaklanmıştır. Dolayısıyla Müslüman, çevresi ile duyarlı, anlamlı ve iyiliği merkeze alan bir ilişki tarzı geliştirmek zorundadır<sup>6</sup>.

### **Telbiye**

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnnel-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek! "Telbiye", seferberlik emrine uyarak cephe için gerekli hazırlıklarını tamamlamış, üniformasını giymiş, silahını kuşanmış bir askerin, komutanının huzuruna çıkarak "Emret komutanım!" tekmili vermesine benzer. İhram zırhını giyen Müslüman, "Buyur Allah'ım, buyur! Emrindeyim buyur!" derken, Kâbe'sine çağırın Rabbinin karşısında, huzurunda olduğunu hisseder. "Davetini duydum, emrine uydum, huzuruna geldim, bütün benliğimle ve içtenliğimle emrindeyim!" der ve bunu birçok davranışıyla günlerce ispatlamaya çalışır. Bu sözler, dünyanın dört bir tarafından

5 Hacı Anlamak Prof. Dr. Bünyamin Erul, Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, sf.26-31.

6 Hacı Anlamak Prof. Dr. Bünyamin Erul, Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, sf. 31,33.



gelen, renkleri, dilleri, ülkeleri ve kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri aynı milyonlarca Müslüman'ın hep birlikte seslendirdikleri ortak bir and, ortak bir parola olarak kutsal iklimde sürekli yankılanır. Tevhid inancına bağlılığı ve Allah'tan başkasına asla kul köle olunamayacağına anlatan telbiye, İslam dininin müminlere kazandırdığı en önemli ortak noktalardan birini ifade eder:

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnné'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek! "Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Buyur Allah'ım! Senin asla ortağın yoktur. Buyur Allah'ım! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senindir, mülk de senin. Senin asla ortağın yoktur." Müslüman en önemli sloganı ve şiarı olan telbiye ile Hz. İbrahim vasıtasıyla kendisine yapılan ve Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yenilenen çağrıya koştuğunu, kayıtsız şartsız, kaygısız ve endişesiz bir şekilde teslim olduğunu açıkça ifade etmiş olur. Her ne emrolunduysa yapmıştır. Haramları terk etmekle kalmamış, ihramla birlikte bazı helalleri de terk etmiştir. Rabbinin rızasını

elde edebilmek için tavaf ve sa'y edecektir.

Allah çağırdı, onlar nice zorluklarla Rable-rinin huzuruna geldiler. Kendilerine emredilen görevlerini Peygamberlerinin öğrettiği gibi yaptılar ve her şeyleriyle Yüce Yaratıcı'nın emrinde olduklarını kanıtladılar. O'nun buyruklarına boyun eğmenin gerçek kulluk olduğunu, nefislerinin esaretinden ancak bu şekilde kurtulabileceklerini "Lebbeyk: Emrindeyim Allah'ım!" diyerek hem söylemeleriyle, hem de eylemleriyle ispatladılar. Müslüman, telbiyeyi hac veya umrede belli yerlerde ve zamanlarda söyler. Ancak umre veya hacdan sonra hâl ve hareketleriyle bunu sürekli dile getirmeli, kendisine hayat verecek her türlü ilahî buyruk karşısında sürekli "Emret Allah'ım, emrin olur Allah'ım!" bilinciyle hareket etmelidir. Namaz, oruç, zekât, dürüstlük, emanet, adalet, samimiyet... Hepsi için "Emrine amadeyim Allah'ım!" diyebilmelidir<sup>7</sup>.

Bu duygularla hac veya umre için kutsal topraklara gelen Müslüman artık Kâbe'ye gel-

7 Hacı Anlamak Prof. Dr. Bünyamin Erul, Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, sf. 33,34.

meye ve tavaf etmeye hak kazanır. Müslümanlar akın akın beyaz ihramlar içinde Kâbe'ye gelirler.

### Kâbe

"Allah, saygın ev Kâbe'yi insanlar (ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı." (Mâide, 5/97) Kâbe-i Muazzama'yı gördüğü o an, âdeta durur zaman, sanki dürülür mekân ve bir uzay boşluğuna düşer insan. Özellikle de bu, ilk karşılaşma veya kavuşma ise... Hac ve umre ibadetinin yapıldığı mekânların merkezidir Kâbe. Kendisi için herhangi bir mekân söz konusu

olmadığı hâlde, Rabbimiz, Kâbe için "Evim" buyurmak suretiyle orayı şereflendirmiş, çevresini de çeşitli yasakların geçerli olduğu bir "Harem Bölge" ilan etmiştir. Kâbe ve çevresi için kullanılan "Harem" tabiri, bölgedeki bütün ilişkilerin Allah'ın emir ve yasaklarına saygı esasına göre düzenlendiğini, başta insan olmak üzere ağaç ve bitki örtüsünden hayvanlara kadar bölgedeki bütün varlıkların ilahî koruma altına alındığını ifade eder. Kâbe, yeryüzündeki ilk ibadet yeri olmasının yanı sıra, özellikle namaz, umre ve hac ile ilgili belirli şartların yerine getirilmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. Kâbe'nin bulunduğu yöne yani kibleye doğru yönelmek, namazın şartlarından olduğu gibi, hac ve umre ibadetinin esaslarından biri olan tavaf da Kâbe'nin etrafında yapılır. Ayrıca Kâbe'nin, bütün Müslümanları bir noktada toplayan, her birinin ortak istikameti olma gibi birleştirici, bütünleştirici sembolik bir anlamı da bulunmaktadır. Kur'an'ın ifadesiyle, "Orada

**Kâbe'nin herhangi bir yönü yoksa da (çünkü küp şeklidir) ibadetlerinde Kâbe'ye dönmekle Allah'ın yönünü seçiyor ve O'na dönüyorsun demektir. Kâbe'nin yönünün olmaması kavranılması güç bir şey görülebilir. Yine de, evrensellik ve mutlaklık hâkimdir. Altı yanı (yüzü) olan yapıya uygun şekil küptür. Bütün yönleri içine alır ve aynı zamanda, tamamı da yönsüzlüğü sembolize eder! Bunun özgün simgesi de Kâbe'dir.**

apaçık belgeler, İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvende olur." (Âl-i İmrân, 3/97)

Hac ve umre ibadeti için gelen Müslümanlar "Duyûfü'r-Rahmân" yani Rahmân'ın misafirleridir. Evet, gerçekten de O'nun birkaç günlük veya birkaç haftalık en kıymetli misafirleridir. Dolayısıyla Müslüman, bu kıymetli zamanını öncelikle kendisinin bir misafir olduğu; hem de Rabbine misafir olduğu bilinci içerisinde geçirmelidir. Dolayısıyla hem hane sahibine karşı, hem de O'nun diğer misafirlerine karşı saygı ve hürmette kusur

etmemelidir. Kâbe bir semboldür. Bu sembole yaklaşırken Rabbimize yakınlığımızı ölçmeliyiz. Mesele, yalnızca fizikî planda Kâbe'nin yanında olmak değil, kişinin bu fizikî yakınlığı Rabbine olan manevî yakınlığını artırmaya vesile kılabilmesidir. Nerede olursa olsun yüzünü Kâbe'ye çevirirken, gönlünü de Allah'tan başka her şeyden çevirme bilincine ulaşabilmesidir. Yeryüzünün ilk mabedinin etrafında, ibadetlerin özü olan ihlâsın en güzel örneklerine tanık olunur. Burada içtendir yakarışlar. Müslüman, af için Rabbine nihaî başvurusunu burada yapar. Burası, affedilmeden ayrılmama noktasıdır. Bu nedenle daha ötesi düşünülemez bir rahmet ortamında eller rahmetin sahibine açılır<sup>8</sup>.

Allah Mekke'nin sahibidir, insanlar da içinde oturanlardır. Müslüman evinden 40 mil uzağa gittiğinde ibadetlerini kısaltabilir. Fakat Mekke'de, nereden ve ne kadar uzaktan gelir-

8 Hacı Anlamak, Prof. Dr. Bünyamin Erul, Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, sf. 36-38.





sen gel, ibadetlerini tam yaparsın; çünkü orası senin yurdundur, halkı senin kardeşlerindir ve güvenliğin tamdır. Bir ziyaretçi değil, tersine kendi evinde bulunuyorsun.

Tarihin en eski ve en mükemmel insanı İbrahim (a.s.) hayalde canlandırabilir. O, yeryüzündeki bütün putları reddederek yalnızca Allah'ı sevdi ve O'na itaat etti. Kendi elleriyle Kâbe'yi yaptı. Bu yapı, yeryüzünde Allah'ın Evi'dir.

Bina oldukça sadedir. Acûn dağlarının siyah taşları birbiri üstüne döşenmiştir. Ne bir desen vardır, ne de bir süsleme. Kâbe ismi, mimarî dilinde "küp" demektir.

Kâbe'nin herhangi bir yönü yoksa da (çünkü küp şeklindedir) ibadetlerinde Kâbe'ye dönmekle Allah'ın yönünü seçiyor ve O'na dönüyorsun demektir. Kâbe'nin yönünün olmaması kavranılması güç bir şey görülebilir. Yine de, evrensellik ve mutlaklık hâkimdir. Altı yanı (yüzü) olan yapıya uygun şekil küptür. Bütün yönleri içine alır ve aynı zamanda, tamamı

da yönsüzlüğü sembolize eder! Bunun özgün simgesi de Kâbe'dir<sup>9</sup>.

Hâcer'in evi oradadır; mezarı Kâbe'nin üçüncü sütununun yanındadır. Hiç kimsenin, peygamberlerin bile camiye gömülmesi düşünülmezken, siyah bir kadının evinin Allah'ın' eviyle yanyana olması ne kadar şaşırtıcı! Hâcer, İsmail'in annesi orada gömülmüştür! Kâbe O'nun mezarına doğru uzanır.

Allah (c.c.) ulu ve muhteşem ulûhiyeti içinde tamamen kendi kendinedir, yalnızdır. Kimseye ve hiç bir kimseye ihtiyaç duymaz. Yine de, sayısız ve sonsuz yaratıkları arasından birini, insanı, onların en şerefisini seçmiştir.

Bütün insanlığın arasından, bir kadını, bütün kadınların arasından bir cariyeyi ve bütün cariyelerin arasından, siyah bir hizmetçiyi! seçmiştir. Yaratıklarının en zayıfı ve en âcizine yanında bir yer ve evinde bir oda vermiştir. İslâm toplumunda "meçhul asker" böyle seçilir<sup>10</sup>.

9 Hacc, Ali Şeriatî, Bir yayıncılık, Sf. 43-44.

10 Hacc, Ali Şeriatî, Bir yayıncılık, Sf.45.

# Akan Kan Arakan!

**Kaynak:**

<http://www.islahhaber.net/>

**U**zun yıllardır devam eden Arakan'daki müslüman katliamı ile ilgili bilinmeyen bir çok yönü aydınlatacak olan bir makaleyi siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. **Echo Of Jihad dergisi** kaynaklı makalede Budist rahiplerin ve Burma hükümetinin zulmünü bir kez daha gözler önüne seriliyor. İşte o makalenin ayrıntıları ;

## Arakan'da Katliam Nasıl Başladı ?

Rohingya'da müslüman azınlığa karşı başlatılan soykırım, Budist Rahiplerin 3 müslüman gencin üzerine attıkları iftiranın alevlenmesi ile başladı.

Öncelikle 3 kişilik bir Budist Rahip grubu, 26 yaşındaki Burmalı bir kadına tecavüz edip ardından onu öldürdüler. Kadına tecavüz eden 3 kişiden birisi, kendisinin erkek arkadaşıydı ve kısa süre önce kadın tarafından terkedilmişti. Fakat aynı kadına tekrar geri dönmek

**Katil Budist Rahipler, öldürdükleri kadının cesedini, bölgede bulunan bir müslüman köyünün yakınlarına bırakıp kaçtılar. Cesedin bulunmasının ardından yetkili Budist Rahipleri ve Burma Hükümet yetkilileri kadının başına gelen hadiselerden ötürü müslümanları sorumlu tuttular.**

istememesine rağmen, kadın tarafından reddedildi. Bunun ardından aynı kadın kendisine farklı bir erkek arkadaşı buldu. Bu durumu kaldıramayan eski erkek arkadaşı, yanına 2 kişiyi de alarak önce kadına tecavüz etti ve daha sonra da onu öldürdüler.

Katil Budist Rahipler, öldürdükleri kadının cesedini, bölgede bulunan bir müslüman köyünün yakınlarına bırakıp kaçtılar. Cesedin bulunmasının ardından

yetkili Budist Rahipleri ve Burma Hükümet yetkilileri kadının başına gelen hadiselerden ötürü müslümanları sorumlu tuttular. Neticede 3 tane masum müslüman genç tutuklandılar. Tutuklanan gençlerden bir tanesi dövülerek öldürüldü. Diğer ikisi de mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Böylece hükümet, bir iftira vasıtası ile tüm dünyanın gözü önünde müslümanlara karşı bir soykırımın ilk tohumlarını atmış oldu...

Bu hadiseyi takip eden aylarda, bir çok ra-



dikal rahip, Burma içerisinde ve dışarısında Rohingyayalılara karşı bir anti-propoganda başlattılar. Burmalılara karşı kullandı slogan şöyleydi ; "Rohingya Burmanın bir vilayeti değildir. Onlar Bangladeşten gelen illegal göçmenlerdir"...

Daha sonra bu gösteriler, bir takım hükümet yetkililerinin katılımı ve desteği ile amacından saptırılarak çizgiden çıkmıştır.

### **Soykırım nasıl başladı ?**

3 Haziran 2012 - Arakan şehri güneyinde bulunan Toungup şehir merkezinde, 8 müslüman hacı ve yanlarında bulunan 2 otobüs muavini ve bir kadın, Budist Rahipler tarafından öldürüldüler. 5 kişi ise kaçarak canlarını kurtarabildi. Hadise olduğu sırada öldürülen hacılar Thandwe'deki Thetsa mescidindeki bir dini merasimden ( İslami/ilmi bir toplantı ya da münazara ) dönüyorlardı.

Hacıları taşıyan otobüs, dönüş yolundayken terörist Budist rahipler tarafından durduruldu. Durdurulan otobüsün plakası 7(Ga)7868'dir. Rahiplerden birisi kapıya gelerek "Hepiniz inin

aşağıya" diye seslendi. Otobüs şoförü ve muavin müdahale etmek istediler, otobüste herhangi yabancı birisinin olmadığını söylediler. Buna rağmen budist rahipler ilk olarak onları dövmeğe başladılar. Daha sonra otobüsün içine dalan Budistler müslüman hacıları döverek otobüsten dışarı çıkardılar. Sayıları 300'ü bulan Budistler, müslüman hacıları yolun ortasına alarak ölünceye kadar dövdüler. Buna rağmen ne bir polis ne de bir hükümet yetkilisi olaya müdahale etmedi. Ne olay sırasında ne de olay bittikten sonra...

Dövülerek hayatlarını kaybeden 8 hacının kimlikleri şu şekildedir ;

Muhammed Sharif - Taung Twin Gyi şehri

Muhammed Hanif - Taung Twin Gyi şehri

Shafield Bai - Taung Twin Gyi şehri

Aslam Bai - Taung Twin Gyi şehri

Balai Bai - Taung Twin Gyi şehri

Shuaib - Taung Twin Gyi şehri



Salim Bai – Myaung Mya şehri

Lukman Bai – Myaung Mya şehri

Ve bunlarla birlikte otobüste görevli olan bir karı-koca çift dövülerek öldürüldüler.

Diğer 5 müslüman hacı bu katliamdan kaçarak kurtulmayı başardılar. Rahipler kazandıkları bu zaferi ( ? ) yola attıkları cesetlerin üzerlerine tuvaletlerini yaparak ve içtikleri şaraplarından dökerek kutladılar. Buna rağmen hiçkimse tutuklanmadı ve bu katillere karşı herhangi resmi bir soruşturma dahi açılmadı. Cesetler aynı günün akşamında Thandwe de toprağa verildiler.

Bu elim hadisenin ardından ise, Burma hükümetinin verdiği destekle ve iç güvenliği tehdit ettikleri gerekçesi ile rahipler tarafından müslümanların köyleri baskına uğramaya ve yakılmaya başlandı...

Rahipler müslümanların evlerini yakarken, güvenlik güçleri rahiplerin emniyetini sağla-

makla görevlendirilmişlerdi.

Çıkan bu hadiselerde güvenlik güçleri ve Rahipler güruhu, Razak, Lalu ve Syed Ahmet köylerindeki evleri yaktılar. Müslümanların ticarethaneleri ve 150,000,000 Kyatlık ticari malları yakıldı. Sawmawna köyündeki bir cami ateşe verildi. 200 Rohingya evsiz kaldı.

Tarihler 9 haziranı gösterdiğinde 100'ün üzerinde Rohingya müslüman hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde müslüman ise evsiz kalmışlardı.

Bunca zulümün ardından Müslüman halk, Bangladeş devletinin kendilerine bu zor zamanda yardım edeceğini düşünerek onların kapısını çalmak istediler. Zira halk, polis, güvenlik güçleri ve rahipler tarafından her gün katliama uğratılıyordu.

Bangladeşte karaya çıkmak isteyen müslümanların kayıkları tekrar zorla denize itiliyor...



Lakin bunca beklentiye rağmen **Tağut** Bangladeş hükümeti Arakanlı müslümanların ülkelerine girmelerine izin vermediler. Şayet halk içinden herhangi bir kişi Arakanlılara ensarlık yapıp ev verirse, derhal tutuklamaya ve muhacirleri de sınır dışı etmeye başladılar.

Arakanda tutuklanan bir müslümanın akibetinden, herhangi bir akrabasının haber alması mümkün değildir.

Yukarıda anlattığımız hadiselerin yaşandığı 8 haziran ve 19 haziran tarihleri arasında 60 müslüman kadın Hükümet güvenlik güçleri, polisler ve Budist rahipler tarafından tecavüze uğradılar. Paungzarr köyünden bir kişinin anlattıkları şu şekilde:

"Köylere giren güvenlik yetkilileri, köyün erkekleri tek bir meydana toplayarak onlarla gelecekteki durumları hakkında bir toplantı

**Günümüzde Arakanlı müslümanları koruyan hiç bir kuvvet yoktur. Maruz kaldıkları onca zulüm, tecavüz ve evlerinden çıkarılmaya karşı hiç bir koruyucuları bulunmamaktadır. Buna rağmen Burma hükümeti tarafından, Rahiplerin ölçülük ettiği bu katliamı meşrulaştıran bir çok kanun tasarısı devamlı olarak kabul edilip yürütmeye konmaktadır.**

yapacaklarını söylediler. Evlerden çıkıp köyün dışında bir meydana toplanan erkekler, orada bir grup tarafından oyalanırken diğer bir grup polis ve rahip köye girerek onlarca kadına tecavüz ettiler. "

**Günümüzde Arakanlı müslümanları koruyan hiç bir kuvvet yoktur.** Maruz kaldıkları onca zulüm, tecavüz ve evlerinden çıkarılmaya karşı hiç bir koruyucuları bulunmamaktadır. Buna rağmen

Burma hükümeti tarafından, Rahiplerin ölçülük ettiği bu katliamı meşrulaştıran bir çok kanun tasarısı devamlı olarak kabul edilip yürütmeye konmaktadır. Hükümet destekli bu sistematik soykırım faaliyeti günden güne hıncını ve hırsını arttırarak devam etmektedir.

Kaynak: <http://www.islahhaber.net/arakan-da-katliam-nasil-basladi---41311.html>

# Kıyamet Sahneleri

Yalçın YILMAZ

**H**er yaratılan şeyin bir ömrü olduğu gibi, yaşadığımız evreninde bir ömrü bir sonu vardır. Yaşadığımız evrenin ölmesiyle yeni bir başlangıç olan Ahiret hayatı başlayacaktır. Bu dünyada yapılan salih amellerin veya kötülüklerin karşılığını göreceğimiz Ahiret hayatı ise kıyametin vuku bulmasıyla başlayacaktır. İşte bu konumuzda dünya hayatını sona erdirecek yani bu evrenin ölümü diyebileceğimiz kıyamet gününden ve o günün insanı dehşete düşürecek sahnelerinden bahsedeceğiz. Yüce Allah buyuruyor:

**“Kıyamet vakti de gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.” (Hac, 22/7)**

Kıyametin kopacağı, bütün dinlerin ve semavî kitapların beyanları ile sâbit olduğu gibi, aklen ve ilmen dahi sâbittir. Bugün dünyanın ve kâinatın yıkılıp harâp olması hususunda pek

**Kıyâmet: Kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, doğrulmak ve dirilmek anlamına gelir. İslâm inancında, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst olarak yok olması ile ölen tüm insanların yeniden dirilerek ayağa kalkması olayını dile getirir. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir yani Kur’an ve Sünnettir. Bu olay Kur’an’da çok çeşitli isimlerle anılır.**

çok ilmî teoriler ortaya konulmuş, kesin hesaplarla er veya geç bir gün kâinatın sonu geleceği ve kıyametin kopacağı ispatlanmıştır. Bunlardan bir tanesine temas edelim:

Fizikçiler ve astronomlar, kâinatın entropisinin devamlı arttığını bildiriyorlar. Hareket olan yerde, çevrenin entropisi artar. Bu artış bir maksimumdan geçer ve nihayet artış miktarı sıfır olur. İşte o anda, bütün hareket durur. Bu ise kâinatın sonu demektir. **(fıkıh)**

Kıyâmet: Kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, doğrulmak ve dirilmek anlamına gelir. İslâm inancında, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst olarak yok olması ile ölen tüm insanların yeniden dirilerek ayağa kalkması olayını dile getirir. Bu ölümsüz âlem hakkında bilgi edinmek için başvurulacak yegâne kaynak nakildir yani Kur’an ve Sünnettir. Bu olay Kur’an’da çok çeşitli isimlerle anılır.

# القيامة

Kıyâmet, Allah inancından sonra Islâm'ın ikinci temel inancı olan Âhiret hayatının ilk aşamasını oluşturur. Genel bir yok oluş ve yeniden dirilişle birlikte gelişecek Haşr, Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem gibi olaylar hep Kıyâmet gününün gündemi içindedir. (Ahmet Kalkan)

Ahiret gününe iman etmek, imanın sıhhat şartlarından bir şarttır. Kim ahiret gününe iman etmezse o kimse kesin olarak kâfirdir. Kaldı ki bu konu Kur'an'ın birçok ayetlerinde zikrolunmuştur. (Abdulkadir Mutlakurrahbavi)

Şu var ki, çoğu insan, âhirete imanı tam anlamıyla kalbine yerleştirememiş, kalbin derinliklerinde yer eden temel bir esas haline getirmemiştir.

Bunun en iyi göstergesi, insanların yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunmak için en iyi tedbirleri almalarına rağmen cehennemın harareti ve soğuğuna karşı görmezden gelişleridir.

Evet, onlara âhireti sorsan, "Âhiret haktır" derler. Ancak sonra kalpleri bu söylediklerinden gafil bir halde onu unuttur giderler. Bu aynen, bir dostunun, senin önüne getirilen bir yemek hakkında, "Bu yemek zehirlidir" dedikten sonra yemeğe bir kaşık da kendisinin daldırmasına benzer. Bu kimse sözülle doğru söylemiş, fakat ameliyle kendisini yalanlamıştır. İşte en kötüsü budur. (İmam Gazali)

Kıyâmetin ne zaman kopacağı bilinmemek-

tedir. Cibril hadisi diye bilinen meşhur hadiste, Cebrail(A.S.) Allah Rasulune kıyametin ne zaman kopacağını sorduğunda Allah Rasulu kendisinin kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini söyleyerek cevap vermiştir. Bu yüzden Allah Resul'ünün dahi bilgim yok dediği bir konuyla alakalı birilerinin çıkıp kıyamet tarihi hesaplaması saçmalıktan başka bir şey değildir. Hatta öyle ki Rabbimiz neredeyse kıyameti kendisinden bile gizleyeceğini söylüyor.

**"Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler sakın seni ondan (kıyamete inanmaktan) alkoymasın; sonra mahvolursun!" (Taha, 20/15-16)**

Allah'ın gizlediği şeyin üzerinde kul hesap kitap yapar mı? Kadir gecesi de böyle ortaya çıktı zaten. Allah gizledim dedi kulları karıştırdı buldu sonunda. Rasulullah(s.a.v) Arşa gitti, sidretül muntehaya kadar ulaştı geldi kıyamet ne zaman bilmiyorum dedi. Evden çıkmamış adamlar kıyametin vaktini öğrendiler. Gayb ile ilgili konularda sahih hadislerle amel edilir. Bir takvim yapığında okudum demekle olmaz. Buhari'de görmen lazım, Müslim'de görmen lazım, Tirmizi'nin sahihinde görmen lazım. Hoca efendilerin tahminleriyle, şeyh efendilerin rüyalarıyla gayb bilgisi olmaz. (Nurettin Yıldız1)

Kıyametin zamanını gizlemiştir Allah (svt); ama bununla birlikte kıyametin yaklaşmasına doğru insanların göreceği belirli işaretler koymuştur. Bunlar Kuranı kerimde ve sahih hadislerde bize bildirilmiştir.

Yüzde yüz kıyametin geldiğini haber veren işaretler var. Bunlara büyük alametler denir. Süre içerisinde yüzlerce yıla yaygın vaziyette devam edecek olan işaretler var bunlara ise küçük alametler denir.

Küçük alametlerin en büyüğü Rasulullah'ın (s.a.v) in peygamber olarak gelmesi vefat etmesidir.(Buhari-Müslim) Onun vefatıyla beraber peygamberlik kapısı kapandı. Yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre kıyamet saati de başladı demektir. (Nureddin Yıldız1)

Küçük alametlerin ikincisi yoğun fitne dönemidir. Fitne demek, Müslüman'ın ne yapacağını bilmediği olaylarla karşılaşması demektir. Hoca hocayla savaşıyor. Baba oğluyla kavga eder kimsenin sözüne güvenilmez. Sakallısı yalan konuşur, sakalsız doğru konuşur. Çıplak kadından görmediğin ahlaksızlığı örtülü kadından görürsün. Ne yapacağını bilemez Müslüman. Buna fitne denir. Müslümanın imanı ve kişiliği sallantıda durur. Ateş kuru taşıyor gibi imanını taşıyacak insanlar. Akşam evine Müslüman olarak giren insan sabahleyin evinden kâfir olarak çıkacak, sabahleyin evinden Müslüman olarak çıkacak akşam evine kâfir olarak dönecek buyuruyor. Açıyorsun televizyonu bir program izleyelim diyorsun bakıyorsun Rasulullah'a(s.a.v) hakaret ediyor adam, Rasulullah'ın(s.a.v) hanımlarına hakaret eden birisine bu da doğru söylüyor diyorsun doğru dediğin adamla bera-

**Küçük alametlerin ikincisi yoğun fitne dönemidir. Fitne demek, Müslüman'ın ne yapacağını bilmediği olaylarla karşılaşması demektir. Hoca hocayla savaşıyor. Baba oğluyla kavga eder kimsenin sözüne güvenilmez. Sakallısı yalan konuşur, sakalsız doğru konuşur. Çıplak kadından görmediğin ahlaksızlığı örtülü kadından görürsün. Ne yapacağını bilemez Müslüman. Buna fitne denir.**

bersin sen de.

Mesela insanlar arasında güven kaybı kıyamet alametidir buyuruyor. Hatta buyuruyor ki hadisi şerifte Efendimiz(s.a.v) diyecekler ki: "Filan kasabada bir adam varmış verdiği sözde dururmuş yahu. Müze gibi adam ziyarete gidilecekmiş. Sözünde duran adam.

Mesela küçük alametlerden biri ölümün çoğalmasındır. Efendimiz(s.a.v) buyuruyor ki cinayetlerin çoğalması o kadar ki katil yakalanacak niye öldürdün bu adamı diyecek,

ne bileyim işte öldürdüm diyecek.

Emanet, güven kaybolduğu zaman kıyamet yakındır buyurmuş. Pekiyi bu güven nasıl kaybolur ya Rasulullah(s.a.v)? Buyurmuş ki: iş ehil olmayana verilince tamam demiş.

Zamanında çarık bulup giyemeyenler apartmanlar yapacaklar buyuruyor. Köylerde oturan insanların şehirlerde apartman kurmasından söz ediyor Efendimiz. Haram değil apartman yapmak ama bu kıyamet alameti.

Bir başka kıyamet alameti ticaret çok yayılacak buyuruyor. Hatta o kadar ki insanlar işlerini yetiştiremediği için eve getirecek. İşlerini hanımlarına gördürecekler diyor. Bu derece ticaret yayılacak.

Bir başka kıyamet alameti şahitlik meslek haline gelecek buyuruyor.

Bir başka alametten bahsediyor efendimiz. Buyuruyor ki: Kıyametten önce mü'minler bile bu mal helal midir haram mıdır tereddüt etmeyecekler eve gelsin mutfağa gelsin diye düşünecekler.

Ve çok enteresan kardeşler Efendimiz(s.a.v)



buyuruyor ki: Kıyamete yakın Müslümanlar camilerini süsleyecekler. Sabah namazına gitmek yok ama cami gelin gibi süslenmiş, nakışlar, camlar, boyalar... Öbür taraftan fıkıh kitaplarında caminin duvarlarına kireçten başka boya sürmek caiz değildir diye yazıyor.

Zaman daralacak iş azalacak cimrilik artacak buyuruyor. Her türlü teknoloji aletin var gaza basıyorsun zıplıyorsun öbür semtte oluyorsun ama kimsenin kimseyi görmeye vakti yok.

Kardeşler Buhari, Müslim'in ve Nesai'nin rivayet ettiği çok enteresan bir hadis daha var. Buyuruyor ki benim ümmetimin en iyisi benimle beraber yaşayanlardır. El hak doğru Allah'ın ashabı kiramdan razı olsun ondan sonra gelen nesil ondan sonraki iyi nesil ondan sonra ondan sonraki nesil iyidir. Sonraları çağırılmadığı halde şahitlik yapmaya gidenler türeyecektir buyuruyor. Sonraları da göbekli insanlar çıkacak ümmetinden bu da kıyamet alameti buyuruyor. Bir insanın göbeği çenesinden ilerideyse o kıyamet alametidir. Kadın-erkek için geçerlidir. Hayra alamet değil kıyamet alameti. Nasıl içimizde damarlarımızda kıyamet alameti yürüyor onu konuşuyoruz. Bize doktorların zayıfla demesi gerekmiyordu kıyamet alameti olmamak için alametin bizim üzerimizde tecelli etmemesi için bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Hadise iman eden ayete iman eden Rasulullah'ı kendisine mürebbi olarak gören Müslümanlar olduğumuz için Elhamdülillah.

Bir başka hadis kıyamet alameti giyinmiş çıplaklar türeyecek buyuruyor efendimiz. Giyinmiş çıplak ne demek kardeşler. Çıplak olsa bir delikanlının bakmayacağı şekilde giyinmiş Müslüman kadın demek. Tesettürü cazibe için kullanıyor. Kıyamet alameti. Kılık kıyafeti tesettür! Bu ne biçim tesettür! Vücudunun en ince ayrıntılarını teşhir etmiş. Kıyamet alameti giyinmiş çıplaklar. Allah'a yemin ederim ki kokusu bile 500 km'den duyulan cenneti koklayamayacak buyuruyor Efendimiz (s.a.v.). Girmek falan yok. Başörtüsü mücadelesi yapmışsın sen tesettürlü

ama bu hikaye. Cenneti koklaman bile mümkün değil sen rezil ettin İslam'ı çünkü. Tesettür diye giydiğin kıyafet züppelerin dikkatini çekti. Evlenince de eşine çulla çıktın ama. Giyinmiş çıplaklar kıyamet alametlerinden.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki; Kıyamet gününe yaklaşıldığında insanlar kurana inanıp hadisleri reddedecekler. Bugünde öyle değil mi?

Resullah'ın şu hadisi ne kadarda doğru: Kıyamet günü yaklaştığında, deprem ve zelzele çöğalacaktır. Ve tekrar buyurdu ki: Kıyamet günü yaklaştığında, dans eden kadınlar, şarkı söyleyen kadınlar ve müzik aletleri çöğalacaktır. Tirmizi hadisidir. Bugünde öyle değil mi?

Kıyamet alametlerinden biri de annelere yapılan saygısızlıktır. Gerçekleşmedi mi? Daha ne olsun? (Abdulcabbar)

Kardeşler meselenin özeti şudur. Bu fani âlem bir gün gidecek. Ama ne zaman gideceğini sadece Allah biliyor. Bir mümin olarak biz yarın kopacakmış gibi hazır olmak zorundayız. Hiç kopmayacak gibi de vakıflar kurup kitaplar yazıp evlenip çoluk çocuk sahibi olacağız. (Nu-reddin Yıldız2)

a) Büyük Alâmetler: Kıyâmetin kopmasına yakın zamanda meydana çıkacak olan ve insanın irade ve müdahalesinin asla söz konusu olmadığı alâmetlerdir. Deccâlın ortaya çıkışı, Mehdinin zuhuru, Hz. İsa'nın gökten inmesi[9], Ye'cûc ve Me'cûc'ün görünmesi, Hicaz bölgesinde büyük bir ateşin çıkışı, gökten insanları bürüyen bir dumanın inmesi ve dâbbetü'l-arzın yerden çıkması kıyâmetin kopmasına yakın büyük alâmetlerdir.[10]

b) İmâm Ebû Hanîfe'nin el-Fıkhü'l-Ekber adlı muhalled eserinde; Deccâl, Ye'cûc ve Me'cûc, Güneşin batıdan doğması, Hz. İsa'nın gökten inmesi ve sahih haberlerde bildirilen şekliyle diğer kıyâmet alâmetlerinin hepsinin gerçekliği ifade edilir.[11](Muhammed İma-moğlu)

Kıyamet vaktinden önce deccal çıkacak.

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿١﴾ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ  
 الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بَنَانُهُ ﴿٤﴾ بَلَىٰ  
 يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾  
 وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ  
 يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُءُ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾  
 يَنْبُؤُوا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلَىٰ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ  
 ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

Rasulullah(s.a.v) ashabına deccalin şerrinden Allah'a sığınmalarını öğretmiş. (Nureddin Yıldız)

Aynı şekilde kıyamet vaktinden önce İsa(as) yeryüzüne incek kıyametten önce Allah'ın izniyle gelecek. Rasulullah efendimizin şeriatıyla hükmedip Muhammedin(s.a.v) ümmeti olarak 40 yıl yaşayacağına dair 200 den fazla sahabenin Rasullaha bunu duyduk diye şahadeti var. İsa (as) turist olarak inmeyecek. Rasulullah'ın şeriatine sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayıracak insanlığı. En önemlilerinden biri Allah'ın izniyle kıyametten önce Hristiyanlık ve Yahudiliğin tarihe karışacağıdır.

Kıyamet günü yaklaşıyor ve biz hala gerçeklerden kaçıyoruz. Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki; "40 sene boyunca iman diye bir şey olmayacak. Ne Medine de.. ne Şam'da.. ne Bosna da.. ne Çeçenistan'da.. ne Afganistan'da... ne Pakistan'da iman diye bir şey kalmayacak. Ve

Rasulullah (sav) bir Cuma günü kıyamet Cuma namazından sonra kopacak. Rasulullah sav buyurdu ki kıyamet bir anda kopacak ve kimse farkında bile olmayacak ve Rasulullah buyurdu ki kıyamet iki kişinin ticari antlaşma yaptığı an kopacak. Bir insan lokmasını ağızına götürdüğü an, lokma ağızına varmadan kopacaktır ve her şeyin yaratıcısı Allah İsrail'e sura üfleme emredecek. İsrail'in (as) gözleri, Allah'ın tahtında bu emri beklemektedir. (Abdulcabbar)

Müslüman için önemli olan, kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedî hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir.

Kıyamet hallerini sûra üfleme, ba's, haşir, hesap, cennet ve cehennem durakları olmak üzere beş merhaleden incelemek mümkündür. (Muhammed İmamoğlu)

Sûr'a Üfleme: Birinci üfürülüş: Sur de-

nen şey, büyük bir boy-nuzdur. Rivayete göre bunun çapı gök ile yer genişliğindedir. Sura üflemeyle görevli melek İsrafil'dir (as).

**"Sur'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar."** (Zümer, 39/68)

**"Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın çocuğunu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değildir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir."** (Hac, 22/1-2)(Mutlakurrahbavi)

Sûra ilk üflenişin ve dolayısıyla kozmik düzende meydana gelecek değişikliklerin dehşetini tasvir eden birçok âyet ve sûre vardır. İbnu Abbâs (radiyallahu anhümâ) anlatıyor: **"Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kıyâmeti dünya gözüy-le görmek isteyen kimse şu sûreleri okusun: "İze's-Şemsü Küvvirat (Tekvîr)", "İze's-Semâu'n fetarat (İnfîtar)", "İze's-Semâu'n-Şakkat (İnşikâk)."**[17] Bu tür âyet ve sûrelerin beyanına göre sûra bir defa üflenmekle yer küresi dağlarıyla birlikte yörüngesinden çıkarılıp parçalanacak, olup bitmesi gereken mutlaka gerçekleşecek, gök de yarı-lıp düzensiz bir şekle bürünecek,[18] o gün güneş dürülüp karanlığa gömülecek, yıldızlar kararıp dağılacak, dağlar yerlerinden koparılıp parçalanacak, vahşi hayvanlar bir araya getiri-

**Âyet ve sûrelerin beyanına göre sûra bir defa üflenmekle yer küresi dağlarıyla birlikte yörüngesinden çıkarılıp parçalanacak, olup bitmesi gereken mutlaka gerçekleşecek, gök de yarı-lıp düzensiz bir şekle bürünecek, o gün güneş dürülüp karanlığa gömülecek, yıldızlar kararıp dağılacak, dağlar yerlerinden koparılıp parçalanacak, vahşi hayvanlar bir araya getirilecek, denizler kaynatılacak, insanlar şaşkın şaşkın uçuşan pervanelere benzeyecek, dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.**

lecek, denizler kaynatılacak[19], insanlar şaşkın şaşkın uçuşan pervanelere benzeyecek, dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.[20](Muhammed İmamoğlu)

#### **Tekvir suresi**

**Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla**

- 1- Güneş, köreltil-diği(1) zaman,
- 2- Yıldızlar, bula-nıklaşıp-döküldüğü za-man,(2)
- 3- Dağlar, yürütül-düğü zaman,(3)
- 4- Gebe develer, kendi başına terkedildi-ği zaman,(4)
- 5- Vahşi-hayvanlar,

bir araya toplandığı zaman,(5)

- 6- Denizler, tutuşturulduğu zaman,(6)
- 7- O zaman (7) ki nefisler çiftleşir.(8)
- 8- Ve 'diri olarak toprağa gömülen kızca-ğıza' sorulduğu zaman:
- 9- "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"(6)
- 10- Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,
- 11- Gök, sıyrı-lıp-yüzüldüğü zaman(10)
- 12- Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı za-man,
- 13- Cennet de yakınlaştırıldığı za-man,(11)
- 14- (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

#### **İnfitar suresi**

**Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla**

- 1- Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman,
- 2- Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman,
- 3- Denizler, fıskırtilip-taşırıldığı(1) za-man,
- 4- Ve kabirlerin içi 'deşilip dışa atıldığı' zaman;(2)

**5- (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-öğrenmiştir. (3)**

**Vakıa suresi**

**Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla**

**1- Vakıa (tartışmasız bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,**

**2- Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan(1) diyecek yoktur.**

**3- O aşağılatıcı, yücelticidir.(2)**

**4- Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,(3)**

**5- Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı,**

**6- Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu.**

**7- Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman;(4)**

**8- İşte o "Ashab-ı Meymene"(5) olanlar, ne (kutlu) "Ashab-ı Meymene"dir.**

**9- "Ashab-ı Meş'eme"(6) olanlar da, ne (mutsuz ve uğursuz) "Ashab-ı Meş'eme"dir.**

**10- Yarışıp öne geçenler(7) de, öne geçmiş öncülerdir.**

**11- İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır.**

**12- Nimetlerle-donatılmış Cennetler içinde;**

Ebu Hureyre(r.a) hadislerinde şöyle buyuruyor "O an dünya öyle bir sallanacak ki... Allah'ü Ekber. Göreceksiniz dünya okyanusun ortasında fırtınaya yakalanmış bir gemi gibi olacak. Sur'un sesi insanları öylesine ürkütecek ki hamile bir kadın korkudan karnındaki çocuğunu düşürecek. Sur'un sesi o kadar korkutucu olacak ki 14-15-16 yaşındaki çocuklar bu sesi duyduklarında yüzleri kırışacak.. Saçları bembeyaz olacak 100 yaşından daha yaşlı yüzü olacak. Sur sesi o kadar dehşet verici olacak ki insanlar bir an için kendinlerini sarhoş sanacaklar gerçeği ise kendileri zerre kadar sarhoş değillerdir. Ebu Hureyre'nin (r.a) şu hadisi aklımıza gelsin: Buyuruyor ki: şeytan ve ordusu etrafa dağılıp kaçmaya çalışacaklar kaçmaya çalışıp, saklanmaya çalışacaklar ve Kur'an'da: **"O Gün kimseye sığınacak bir yer yoktur."**(Şura-47)

diyor.

İnsanlar başlarını göğe kaldıracaklar ve ne görsünler? Gökyüzünü siyah ve yağlı birşey kaplamış. Gördükleri şey parça parça etrafa dağılacak. Yeryüzü de parçalara ayrılacak

O gün okyanusu yangın saracak ve yerinden kalkacak. Allah'ü Ekber! Bunu göz önüne getirin. Okyanusu yangın sardığını ve yerinden oynadığını! Yıldızlar o kamaştırıcı ışığını kaybedip, yeryüzüne çarpacaklar ve her yeri karanlık saracak ve karanlık sardığında hiçbir şey etrafta kalmayacak. Dünya'da olan her canlı varlık sona erecek.

Ebu Hureyre'nin (r.a) hadisinde: Ölüm Meleği Allah'a (cc.) diyecek ki: Ey Allah, gökyüzünde ve yeryüzünde olan tüm varlıkların canları sona ermiştir. Senin iznin ile hayatta olanlar müstesna. Allah (cc.) buyuracak: Kimler geriye kaldı? (biliyor tabi ki ALLAH) ve melek cevap verecek: Ey Allah Cebrail hayatta, Mikail hayatta, İsrail hayatta ve senin Arş'ına sahip çıkan Melekler hayatta. Allah (cc.) yine buyuracak:

"Ölüm Cebrail'i, Mikail'i, İsrail'i ve Arş'ıma sahip çıkan Melekleri yakalasin! Sonra Allah (cc.) diyecek ki: "Daha geriye kalan var mı? (Biliyor tabi ki.) "Ya Allah geriye kalan birisi yoktur". Ey Allah, ben varım, sen varsın ve bizden başkası yok. Allah buyuracak: "Seni sadece bir neden için yarattım. Sana düşeni de yerine getirdin. O halde ölüm seni de yakalasin!" ve böylece Azrail'de ölecek. Ve Allah (cc.) Gökyüzünü ve tüm Dünyaları eliyle yuvarlayıp saracak sonra Allah(cc.) sesini yükseltip şöyle diyecek:

"Her şeye gücü yeten 'ALLAH' benim! Bugün kimindir o kutsal yönetim? Bugün kimindir o Kudret? Bugün kimindir o krallık? Krallar Kralı benim! Nerde O diktatörleriniz? Nerde o zalim önderleriniz? Hiç kimse cevap vermeyecek ve ALLAH (cc.) diyecek ki: Kuvvet Allah'a (cc.) mahsustur! Kudret Allah'a (cc.) mahsustur! Bir olan, tek olan, kendisine hiçbir şey karşı konulamayan benim. (Mü'min 40/16-Abdulgabbar) **(Devam Edecek)**

## 15 Temmuz Darbesi ve ABD - II

Ali KAÇAR  
kacarali@hotmail.com

**T**ürkiye’de gerçekleştirilen her darbeye olduğu gibi 15 Temmuz darbesi girişiminde de ABD’nin etkin rolü bulunmaktadır. ABD’nin, Türkiye’deki rolü/ etkisi sadece darbelerle olmamıştır; Türkiye’nin en temel kurumlarının dizaynından iktidara gelecek partilerin belirlenmesine kadar ABD her alanda etkili olmuştur. Türkiye’nin, ABD ile ilişkilerinin başladığı tarihten bugüne kadar olan ikili ilişkiler tarihi incelendiği zaman bu, açıkça

görülebilecektir. Dolayısıyla Türkiye’de hiçbir parti, ABD’nin izni olmaksızın iktidara gelebileceği gibi hiçbir sivil ya da askeri darbeci cunta da ABD’nin onayı ve katkısı olmadan darbe gerçekleştiremez. Aslında bu, bazı kimselerce abartılı bir iddia ve ABD’ye olağanüstü güç ve yetki olarak algılanabilir, ama ne yazık ki şimdiye kadar bu, hep böyle olagelmıştır. Bunun örneklerine Türkiye-ABD ilişkilerine kabaca göz atan

**ABD bu etkisini Türkiye’de, 1950’li yıllardan beri kurduğu iktisadi, askeri ve istihbari ‘üs’ler kanalıyla gerçekleştirmektedir. Bu ‘üs’ler kanalıyla –neredeyse- nefes alışımızı bile kontrol etmeye çalışmaktadır. Bu üslerin en önemlisi ise Adana’daki İncirlik Hava Üssü’dür. Bu nedendir ki, 15 Temmuz darbesi girişiminde İncirlik adeta darbenin merkez üssü görevi görmüştür.**

herkesin görebileceği bir gerçektir. Umut ve temennim ABD’nin bu etkisini bütünüyle ortadan kaldıracak bir iktidarın Türkiye’de yönetime gelmesidir.

ABD bu etkisini Türkiye’de, 1950’li yıllardan beri kurduğu iktisadi, askeri ve istihbari ‘üs’ler kanalıyla gerçekleştirmektedir. Bu ‘üs’ler kanalıyla –neredeyse- nefes alışımızı bile kontrol etmeye çalışmaktadır. Bu üslerin en önemlisi ise Adana’daki İncirlik Hava Üssü’dür. Bu nedendir ki, 15 Temmuz

darbesi girişiminde İncirlik adeta darbenin merkez üssü görevi görmüştür. İncirlik’te, ABD’nin haberi olmadan<sup>1</sup> hiçbir uçağın kalkması veya inmesi veyahut istenmeyen bir hareketliliğin olması -ne yazık ki- mümkün değildir. Dolayısıyla İncirlik’teki her hareketlilikten ve kalkan/inen

1 Siz bakmayın C. Başkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “İncirlik’i kapatma hakkı bizim elimizde” demesine! <http://www.yenisafak.com/gundem/ibrahim-kalin-incirlik-i-kapatma-hakkimiz-var-2591980>



her uçaktan mutlaka ABD'nin haberi ve izni olmaktadır. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla uçaklar incirlikten kalktığı an, iki tanker uçağının rotası kuzeye döndüğü saniye, ABD, İsrail, Kıbrıs'taki İngiltere üssü ve Rusya tarafından görülmüş ve hepsi kayıt altına alınmıştır. Aksi halde günlerce twit atmayan gölge CIA-Stratfor'un<sup>2</sup> twitter hesabından peşpeşe beş-altı twit atılıyor ve anlık olarak Cumhurbaşkanının uçağı deşifre ediliyor.<sup>3</sup> Dolayısıyla üs'te bulunan Türkiyeli komutanlarının -FETÖ'cü olması bile- bu konuda engelleyici ya da müdahale edici bir gücü yoktur. Ayrıca bu 'üs'te görevli

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutanlarının ABD'de ya da NATO'da eğitimden geçtikleri de unutulmamalıdır. Üstelik İncirlik Üssü, sadece Türkiye'deki iç karışıklıklarda da kullanılmamış, aynı zamanda Ortadoğu'daki ülke yönetimlerinin dizaynında, iç karışıklık çıkarılmasında, buna direnen sivil halka karşı kitlesel katliam gerçekleştirilmesinde kullanılmıştır. Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerdeki işgallerde etkin merkez görevini İncirlik Üssü görmüştür ve halen de görmektedir. Bu, bazen Türkiye'ye rağmen, bazen de Türkiye'nin haberi olmadığı halde kullanılmıştır. İşte İncirlik<sup>4</sup>, 15 Temmuz

2 Stratfor, 1996 yılında ünlü strateji uzmanı ve siyaset bilimci George Friedman tarafından kurulmuştur. Kendisini ekonomi, enerji, dış politika ve güvenlik konularında küresel alanda faaliyette bulunan bir kuruluş olarak tanımlayan Stratfor, dünya genelindeki 175'ten fazla ülkeye dair analizler sunmaktadır. Stratfor'un kurucusu olan siyaset bilimci George Friedman, yeni muhafazakâr (neo-con), İslam karşıtı ve İsrail yanlısı kimliğiyle bilinmektedir. Macaristan asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olan Friedman, küçük yaşta geldiği ABD'de istihbarat, savaş teknikleri ve askeri teknolojiler konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Friedman, 2015'te Stratfor'dan ayrılırken, kuruluşun başına David Sikora getirilmiştir.- <http://www.haberturk.com/dunya/haber/1275130-cia-in-haber-sitesi-stratfor-nedir>

Parçalanmış Türkiye haritasını ilk yayımlayan düşünce kuruluşudur. Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Amerikan Savunma Bakanlığı birimleri ile birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, bir kuruluş... Aynı zamanda gayri-resmi CIA olarak da adlandırılıyor...- <http://www.guncelmeydan.com/pano/cia-nin-golgesi-stratfor-un-belgeleri-akp-yi-ve-ismirlikclerini-sarsiyor-naci-kaptan-t30811.html>

3 <http://www.haberiyakala.com/2016-07-25-nedret-ersanel-15-temmuzun-arkasinda-amerika-var-h237302-haber>

4 İncirlik'in dışında da birçok bilinen ve bilinmeyen üsler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı;

1. İncirlik Hava Üssü,
2. Malatya - Kürecik,
3. İzmir - Çiğli,
4. Afyonkarahisar,
5. Şile Üssü,
6. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı,
7. Balıkesir,
8. Hava Jet Üssü,
9. Muğla Aksaz Deniz Üssü,
10. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri(CAOC6);
11. Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkâri, Hatay, Erzurum Kargapazarı dinleme üsleri,
12. Ankara Cevizlibağ, Elmadağ, İstanbul, İzmir dinleme ve harekât merkez üsleri,
13. Adana - Hatay Toroslar CIA, Gladio eğitim üssü,
14. Tekirdağ Çorlu Havaalanı; Lojistik destek üssü,
15. Gaziantep - Batman Havaalanı; Lojistik destek amaçlı havaalanları. Heronların üssü,



darbe girişiminde de darbenin merkez üssü görevi görmüştür. Bundan dolayıdır ki İncirlik'teki darbe girişimi hazırlıkları 15 Temmuz gününden çok önceleri başlamıştı. ABD'lilerle TSK'nın bu üste görevli komutanları, bu darbe girişimi için aylar öncesinden hazırlıklara başlamış ve darbe gecesinde de faal bir şekilde çalışmışlardır.

### **DARBENİN MERKEZ ÜSSÜ, İNCİRLİK!**

İncirlik'te yapılan bu hazırlıkların neticesinde darbe gecesi, bu üs'ten kalkan ikmal uçakları Türkiye'nin çeşitli illerinde özellikle de Ankara ve İstanbul'da, F-16 uçaklarına yakıt ikmal yapmıştır. Nitekim bu uçaklarla TBMM, Cumhurbaşkanlığı/Külliyeye, Emniyet, Genelkurmay Başkanlığı, Türksat, Belediye, Hava alanı, Cum-

hurbaşkanı ve Başbakan'ın araç ve oteli ile İstanbul Boğaz Köprüsü ve Ankara meydanlarında sivil halk bombalanmıştır. Bu uçaklara yakıt ikmal ve TSK'deki FETÖ cuntasına en büyük lojistik ve fiili askeri destek ise İncirlik'ten gelmiştir.

İncirlik'te hazırlıklar, 15 Temmuz'dan önce ABD'li ve Türkiyeli komutanlar tarafından birlikte iş birliği halinde gerçekleştirilmiştir. Bu hazırlık çalışmalarından bulunan ABD'li komutanlardan ismi öne çıkanlardan birisi ISAF komutanı John F. Campel'dir. Darbe girişiminden önce iki defa Türkiye'ye gelen Campel, biri Erzurum'da diğeri de Adana İncirlik'te olmak üzere gizli görüşmeler yapmıştır. İncirlik'te yapılan görüşmelerde ordudan tasfiye edileceklerin listeleri hazırlanmış, ayrıca 2015 yılının ikinci yarısından itibaren FETÖ lideri Fetullah Gülen'e bağlı subayların desteği ile İncirlik'te oluşturulan tetkik merkezinde, emrinde asker olan tüm birimlerin haritası çıkarılmış ve tek tek eğilimleri, kişilikleri, kökenleri konusunda 'istişareler' yapılmıştır. En küçük bir karakol komutanından başlanarak

16. Sabiha Gökçen Havaalanı; Lojistik destek havaalanı,  
17. Mersin Taşucu Limanı; Limanda liman ve helikopter pisti,  
18. İskenderun Limanı (konteynır alanı),  
19. Diyarbakır Hava üssü, (NATO askeri var) ,  
20. Şırnak-Silopi Lojistik depolama yeri,  
21. Mardin( İncirlik Üssü'ne ve İskenderun'a gelen ABD asker ve teçhizatları için geçiş yeri),  
22. Şanlıurfa yakıt ikmal üssü. Bkz; <http://www.muhammedbalci.com/hukukdunyasi/alintilar/512.pdf>

tüm birimler üzerinde çalışma yürütülmüş, karakol, birlik, bölük, alay, tugay, tümen, kolordu ve ordu içerisinde emrinde asker bulunduran ve asker üzerinde aktif etkisi olan komuta kademesinde görevli isimler yakın markaja alınmıştır.<sup>5</sup>

ISAF komutanı John F. Campel dışında 15 Temmuz darbesini, darbe günü itibarıyla ABD'li 4 komutan yönetmekteydi. Bu komutanlar Albay John C. Walker (İncirlik), Albay Michael Manion (İncirlik), Yarbay Timoty Cook (İzmir) ve Yarbay Mark Coker (Ankara) idi.

Askeri anlamda darbenin arkasındaki isimler bunlardı. Bunlar operasyonu yürütmekteydi! Darbenin en önemli bu 4 komutanının görevleri de farklıydı. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alacak ekibi yöneten kişi Yarbay Timoty Cook'tu. Aralarında birçok CIA ajanının bulunduğu ekip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'teki otelinden alıp, İzmir'deki NATO üssüne götürecekti. Burada özel bir işne yapılacak olan Başkan Erdoğan artık eskisi gibi olamayacaktı...<sup>6</sup>

İncirlik'te darbe hazırlığında etkin rol oynayan ABD'li komutanlardan bir diğeri ise Üs Komutanı Albay John Walker idi. İncirlik'in Türk komutanı Bekir Ercan Van'ın 15 Temmuz'da ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Üs

**Ayrıca İncirlik'e darbe girişiminden 2 ay öncesinden itibaren olağanın dışında ve sıkça yabancı heyetler geldiği de soruşturmada dikkati çekmiştir. 'Nezaket ziyareti' ya da 'turistik gezi' görünümündeki bu heyetlerin tümünün Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Can Van ile görüşmeler yaptığı, o tarihlerde dikkat çekmemekle birlikte bir anlam verilemediği belirtilmiştir. Van'ın benzer toplantıları son zamanlarda ayrı grupları davet ederek en az 6 kez yaptığı da belirlenmiştir.**

Komutanı Walker ile yakın temas içinde olduğu iddiası sanık ifadelerine de yansımıştır. Nitekim darbe gecesi İncirlik'ten F16'ları kaldıran Hava Pilot Kurmay Yarbay Halil İbrahim Özdemir, ifadesinde konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir: «Saat 05.00 civarı filomdaki uçakların kalkışa hazırlandığı sırada ben uçuşları organize etmek, denetlemek ve orada olmak amacıyla Alarm Reaksiyon Merkezi'ne gittim. Uçaklar henüz kalkmamıştı. Kapıda beklerken Tuğgeneral Bekir Ercan Van yanıma geldi. Beni

ve daha önce çağırdığı, ismini bilmediğim bir tane Uçak Bakım Astsubayı'nı arabasına aldı. O sırada arabada daha önce görmediğim ancak John Walker olduğunu düşündüğüm üniformalı bir ABD subayı bulunmaktaydı. Bizi uçakların olduğu yere götürdü<sup>7</sup> demmiştir.

Bekir Ercan Van ise; "Amerikalı Albay John Walker<sup>8</sup> ile ikili toplantım vardı ve üste icra edilen koalisyon harekâtı kapsamında yaşanan problemleri ve çözüm metodlarını konuşuyorduk"<sup>9</sup>

7 <https://tr.sputniknews.com/turkiye/201704041027924721-akinci-ussu-15temmuz-avdli-komutan-2499022>; <http://www.hurriyet.com.tr/iste-darbe-girisiminin-perde-arkasi-40149376>

8 ABD'nin İncirlik'teki devamlı hava birliği olan 39. Taktik Grup Komutanlığı'nın başında bulunan Walker, görevini 6 Ağustos 2015'te düzenlenen törenle Albay Craig Wills'ten devraldı. Bu görevden önce Güney Kore'deki Kunsan Hava Üs Bölgesi 8. Operasyon Grubu Komutanı olarak görev yapan Walker, Irak'ın işgali sırasında da operasyonel uçuşlar yaptı. Toplamda 2 bin 600 saatin üzerinde uçuş tecrübesi bulunan Walker, T-37, T-38, AT-38, F-16, Hawk, ve Harrier GR7 uçaklarını kullandı. 'SOUTHERN WATCH' ve 'IRAKQ FREEDOM' operasyonlarında 200 saatin üzerinde savaş uçuşu bulunuyor.

9 <http://t24.com.tr/haber/akinci-ussu-iddianamesinden->

5 <http://www.yenisafak.com/dunya/kalkismayi-yoneten-abdli-komutan-2499022>; <http://www.hurriyet.com.tr/iste-darbe-girisiminin-perde-arkasi-40149376>

6 <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/30/incirlik-us-sunden-kalkan->

7 <http://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani>





şeklinde ifade vermiştir.

İncirlik'teki darbe hazırlığı çalışmalarında Türkiyeli komutanlar da etkin bir şekilde bulunmuşlardır. Bu komutanlardan birisi Türkiye adına üs'te görevli/ İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van idi. Bekir Ercan Van, diğer hazırlık çalışmalarının yanında bölgede tanınmış iş adamları ile sık sık toplantılar düzenlemiş ve onlarla ilişkileri geliştirmeye çalışmıştır. İş adamlarıyla en son toplantıyı ise 15 Temmuz'dan bir gün önce yani 14 Temmuz Perşembe günü yapmıştı. Tuğgeneral Bekir Ercan Van, 25 tanınmış iş adamının katıldığı bu toplantıda darbenin ardından kimlere hangi görevleri vereceğini 'ihlas ettirdiği' de iddia edilmiştir. Van, daha da ileri giderek iş adamlarına «Gelecek günler çok güzel olacak, merak etmeyin,» yarı şaka yarı ciddi bir ifade ile birkaç kişiye dönerek, «Sen belediye başkanı olmak istemez misin?», «Sen başhekim olmak istemez misin?» dediği öne sürülmüştür. Tuğgeneral Van, güçlü olduğunu kanıtlamak için toplantı yaptığı gruba uçak hangarlarını, mühimmat depolarını, 'gizli' bazı

özel yerleri gezdirip, bunlarla neler yapılabileceğini anlatmıştır. Bu toplantıda, 15 Temmuz tarihinden 8 gün sonra yani 23 Temmuz'da yaklaşık 400 kişinin katılacağı yeni bir toplantının da tarihini belirlemiştir.<sup>10</sup>

Ayrıca İncirlik'e darbe girişiminden 2 ay öncesinden itibaren olağanın dışında ve sıkça yabancı heyetler geldiği de soruşturmada dikkati çekmiştir. 'Nezaket ziyareti' ya da 'turistik gezi' görünümündeki bu heyetlerin tümünün Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Can Van ile görüşmeler yaptığı, o tarihlerde dikkat çekmemekle birlikte bir anlam verilemediği belirtilmiştir. Van'ın benzer toplantıları son zamanlarda ayrı grupları davet ederek en az 6 kez yaptığı da belirlenmiştir. Ancak kendisine yakın grupların ortaya çıkmaması için, 'protokol gereği' gibi farklı iş adamları ve odalara mensup kişileri de davet edip üssü gezdirdiği, sempati yaratıp yakından tanımaya çalıştığı belirlenmiştir. Bu toplantılara toplam 300'e yakın serbest iş yapan kişi katılmıştır. Bu toplantılara katılan bazı iş adamları, bir askeri yetkilinin davetinden gurur duyarak katıldıklarını, çok az sivilin gezdiği

darbeci-general-ile-incirlikin-abdli-komutani-beraberdi,397307

10 <http://www.haberturk.com/gundem/haber/1271269-darbeci-bekir-ercan-van-sivillere-gorev-dagilimi-yapmis>

İncirlik Üssü'nün detaylı programla kendilerine gezdirilmesinde bir kasıt olabileceğini akıllarına getirmediklerini söylemişlerdir.<sup>11</sup>

Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, İncirlik'te «Kayıtlara göre 15 Temmuz'da ikisi gece yarısından önce biri sabaha karşı havalanan 3 tanker uçağı Ankara ve İstanbul üzerinde darbecilerin savaş uçaklarına yakıt ikmali yaparak İncirlik'e geri dönmüştür. Kayıtlara göre 3 tanker uçağı, F-16'lara 20'den fazla yakıt ikmali yapmıştır. Darbeci General Van'ın, Türkiye'de sadece Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 7 tanker uçağından 4'ünü hazırlattığı belirlenmiştir.»<sup>12</sup>

Türkiye genelinde ve özellikle de İncirlik'te darbe hareketliliği başlayınca Adana Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Tugay ve Jandarma Komutanı, İncirlik Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ı telefonla arayarak darbeden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışmışlarsa da sonuç alamamışlardır. Bunun üzerine İncirlik Üssü girişi ve çıkışlara kapatılmıştır. İncirlik Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van kuşatıldığını anlayınca Osmaniye'deki jandarma birliğinden yardım istemiştir. Bu da engellenince Adana'da darbecilerin askeri harekât alanı daha da sınırlandırılmıştır. Bekir Ercan Van ile 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı, Destek Kıta Komutanı albaylar ile pilotların birlikte hareket ettiği belirlenmiştir. Koskoca üste o saatlerde üste görevli bulunan sadece bir astsubay darbeye direnmiş, direnebileceği bilinenlerin ise daha önce dış görevlere ya da evlerine gönderildiği belirlenmiştir.<sup>13</sup>

Aslında darbenin başladığı ilk saatlerden itibaren her şey plana uygun gitmekteydi. Dolayı-

11 <http://www.hurriyet.com.tr/incirlik-ussunun-turk-komutani-1-gun-once-uyarmis-40167129>; <https://tr.sputniknews.com/turkiye/201607241024061041-incirlik-bekir-ercan-van/>

12 <http://t24.com.tr/haber/nn-international-incirlik-hava-ussu-turk-yetkililer-terafindangiris-cikislara-kapatildi,350326>

13 <http://www.haberturk.com/gundem/haber/1268856-15-temmuz-gecesi-incirlikte-neler-oldu>

sıyla İncirlik'te her nokta kontrolleri altında bulunmaktaydı. Ancak darbeye direnen bir subay kendi kararıyla İncirlik Hava Üssü'ndeki ilgili birimin elektriğini kesmesi bütün darbe planlarını alt üst etmiş ve o andan itibaren darbe, başarısızlığa doğru yönelmiştir. Erdoğan'ı almaya otele giden Türk ekip, B Planı'nın bir parçası olarak harekete geçmiştir. Aslında Yarbay Timoty Cook'un CIA ajanlarından oluşan ekibi, Erdoğan'ı alacaktı. Plana göre onların başarısız olma ihtimali hiç yoktu. B Planı pek ihtimal dâhilinde olmadığı için Türk ekip çuvallamıştır. Bütün acemiliğin nedeni bu! Kendilerine görev geleceğini bilmiyorlardı.<sup>14</sup>

15 Temmuz darbe girişiminde etkin rol oynayan Türkiyeli komutanlardan birisi de İskenderun 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'tır. Hasan Polat, darbe öncesinde İncirlik Hava Üssü'nde ve Hatay'da Amerikalılarla defalarca görüşmüştür. Polat, sadece İncirlik Üssü'nde Amerikalılarla 12 kez görüştüğü belirtilmiştir. Bu görüşmeleri çoğunlukla kurmay bir albay ve bir kurmay yarbayla yapmıştır. FETÖ'cülerin ABD'lilerle yaptıkları bu görüşmelerde;

1- Darbenin başarılı olması için öldürülmesi gereken kişilerin belirlenmesi,<sup>15</sup>

2- Darbecilere karşı sivil direnişin durmaması halinde PKK/PYD militanlarının ABD tarafından silahlandırılarak devreye gireceği garantisinin ABD'lilerce verilmesi,<sup>16</sup> nitekim ABD basınının etkili isimlerinden Washington Post yazarı David Ignatius, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Suriye PKK'sı ile FETÖ'cü generalerin İncirlik Üssü'nde buluştuğunu yazmıştır. ABD'nin Mayıs ayında organize ettiği bu görüşmede PKK'nın Suriye kolu PYD'yi temsilen bir

14 <http://www.takvim.com.tr/yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani>

15 <http://www.gazetevatan.com/incirlik-te-abd-lilerle-12-sir-toplanti-967820-gundem/>

16 <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/23/darbe-girisimi-incirlikten-mi-koordine-edildi>



heyet, İncirlik'te görevli bazı Türk generallerle görüşmüştür.<sup>17</sup>

3- Darbenin başarıya ulaşamaması halinde Hasan Polat'ın Erbil üzerinden ABD ve Kanada'ya geçiş hakkı garantisinin verilmesi<sup>18</sup> gibi konular üzerinde durulmuş ve kararlar alınmıştır.

Darbeye teşebbüs gecesi Malatya Havalimanına iniş yapan 8 kargo uçağında bulunan silah ve bombaların TSK envanterinde kaydı olmadığı ve İncirlik'ten darbecilere destek amacı ile teşebbüsten birkaç gün önce sevk edildiği iddia edilmiştir. Malatya 2. Ordu karargâhı olması sebebiyle bölgede özel öneme sahip. 2.Ordu Komutanı Adem Huduti ise darbeci cuntanın kilit isimleri arasında yer alıyor ve darbeye giden süreçte PKK ve cunta işbirliği ile devlet kurumları ve hükümeti itibarsızlaştırma amaçlı tüm faaliyetlerde etkin rol alan isim olarak bilinmektedir.<sup>19</sup>

17 <http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/10/28/15-temmuzdan-once-feto-nato-pkk-incirlikte-toplandi>

18 <http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/23/darbe-girisimi-incirlikten-mi-koordine-edildi>

19 <http://www.milliyet.com.tr/komuta-merkezi-incirlik-gundem-2281989/>

### **GRAHAM FULLER VE BÜYÜK ADADA DARBE TOPLANTISI**

15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye, CIA (Amerikan İstihbarat Teşkilatı), MOS-SAD (İsrail İstihbarat Teşkilatı), BND (Alman Dış İstihbarat Teşkilatı), MI6 (İngiliz istihbarat Teşkilatı) gibi istihbarat örgütlerinin ajanlarının cirit attığı bir ülke haline gelmişti. İşte Büyüka'daki toplantıda ismi çokça geçen CIA ajanlarından birisi de Henry Barkey idi. Henry Barkey CIA'nin Türkiye uzmanı olarak tanınan bir isim. Bir dönem CIA'nin Türkiye İstasyon Şefliğini yürüten, Fethullah Gülen'in yeşil kart alarak ABD'de kalmasını sağlayan Graham Fuller'in yakın çalışma arkadaşı. Geçmişte ikisi birlikte "Türkiye'de Kürt Sorunu" adlı kitabı yazmışlardı. Akademisyen ve şu anda da Carnegie Endowment For International Peace adlı bir düşünce kuruluşunda görevli. Barkey, Türkiye'de doğmuş, İzmirli bir Yahudi ailenin çocuğudur. Fethullah Gülen'in ABD'deki dinlerarası diyalog çalışmalarını yürüten Rumi Forum organizasyonunda<sup>20</sup> profesyonel olarak yer alan Henri

20 Rumi Forumu, ABD'de yaşayan Fetullahçılar tarafından 1999'da kurulmuş olup, onursal başkanı da Fethullah Gülen'dir. Bu kurumun amacı ise 'farklı inanç ve kültür arasında diyalog' şeklinde özetlenmektedir. Delaware, Kentucky,

Barkey'in, ABD'de FETÖ'cü Prof. Ali Yurtsever ile birlikte hareket ettiği de biliniyor. Barkey, Türkiye'de, 15 Temmuz'dan önce darbe olacağını söyleyenlerdendir. Nitekim bir konuşmasında şöyle demiştir;

Türkiye'de intifada olabilir! PKK Türkiye ve diğer üç bölge ülkesinden (İran, Irak Suriye) toprak alabilir. Büyük küçük bölge ülkeleri Kürt taleplerini dikate almalı! Amerika'da kimse FETÖ'nün bir terör örgütü olduğuna inanmıyor. Erdoğan'ın sonu geldi. Gülen hareketinin CIA ile hiçbir alakası yok. Olamaz da. Ben ABD Dışişleri'nde çalıştım, biliyorum yok öyle bir şey. Türkiye'de böyle komplo teorileri çıkıyor.<sup>21</sup>

Henry Jack Barkey darbe girişiminin gerçekleştirildiği gün yani 15 Temmuz günü İstanbul'da ve üstelik Büyükkada'da bir otelde toplantı yapmak üzere bulunmaktaydı. CIA'nın önemli ajanlarından olan ve Gülen ile de yakın ilişkisi bulunan Barkey'in tesadüfen üstelik darbenin gerçekleştirileceği gün İstanbul'da bulunduğunu söylemek insan aklı ile alay etmek anlamına gelir. İstanbul Büyükkada'da 1919'daki işgal günlerinde İngiliz Ordu Karargâhı olarak kullanılan Splendid Otel, 15 Temmuz'da Barkey'in de aralarında bulunduğu bir kısmı yabancı 17 ismin bir toplantısıyla yeniden gündeme gelmiştir. Gelen misafirler otele bir gün öncesinde geldikleri halde ama kayıtlarda bir sonraki

**Esasında 15 Temmuz'da olan yalnız konvansiyonel bir darbe girişimi değildi, doğrudan Türkiye'ye bir saldırı ve bunun sonucunda gerçekleştirilecek, Türkiye için, neocon "Balkanlaştırma" projesi idi ifadelerini kullanan Ertem, "Şimdi bu tespiti doğrulayacak veriler elimize geliyor. Bu darbe girişimi olmadan önce, ancak bir komplo teorisinden öteye gitmeyecek-böyle görünerek üzerinde durulmayacak-bilgi ve kanıtlar şimdi elimizin altında." demektedir.**

gün gösteriliyor girişleri.<sup>22</sup> Ve darbe günü toplantı yapılıyor. Toplantının, İran'ın nükleer silahlarıyla ilgili olduğu söylenmektedir. Eğer böyle ise, yani İran'ın nükleer silahlarını konuştularsa, Barkey, niye otel görevlilerine feveran bir şekilde 'çabuk buraya canlı yayın cihazları kurun. Ben CNN ile Amerika'daki TV kanallarıyla canlı bağlantı kuracağım' deyip talimat veriyor? Barkey, akşam saatlerinde 'ben Amerika'da CNN televizyonu ile bağlantı kuracağım' diye otel yetkililerinden oralara cihaz kurulmasını istiyor. Fakat bir şeyler

oluyor. Kuramıyorlar. Kendisi, cep telefonundaki sim kartı çıkartarak başka bir sim kartla görüşme yapıyor o saatlerde. Sinirli ve sert bir şekilde. Buna da otel çalışanları şahit. Demek ki, İran'ın nükleer silahlarını konuşmak değil. Orada darbeyi konuştukları kesin ve net.<sup>23</sup>

Toplantıya katılanların sayıları ile ilgili farklı iddialar bulunmaktadır. Bazıları 17 kişi olduklarını bazıları ise 42 kişi olduğunu söylemektedir. Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz "İstanbul Büyükkada'da Splendid Palas Hotel'de kamera sistemi bulunmuyor. Biz bu otelde kalan kişilerin isim listesine ulaştık. Toplam 42 kişi"<sup>24</sup> olduğunu söylemiştir. Bu isimlerden bazıları şöyledir; ABD vatandaşı Ellen Laipson, Henry Jak Barkey, Julya Romano ile Marwa Daoudu'nun

22 <http://www.yenisoz.com.tr/ingiliz-ussu-cikti-haber-16996>

23 <http://www.haber7.com/guncel/haber/2197631-buyukadadaki-sir-toplantiya-42-kisi-katilmis>

24 <http://www.yenisoz.com.tr/ingiliz-ussu-cikti-haber-16996>; <http://www.aksam.com.tr/guncel/15-temmuz-gecesinin-c210-karanlik-yabancisi-c2-haber-538961>

Maryland, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde de şubeleri bulunmaktadır. Bu kurumun başkanlığını 2009 yılından (8 yıldan) beri Emre Çelik yapmaktadır.

21 <http://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/592475.aspx>

yanısıra, İran, Rus, Ukrayna, Alman uyruklu isimler toplantıya katılmışlardır. Bu toplantıya katılan ve gizlendiği iddia edilen isim ise Graham Fuller'dir. Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur 23.07.2016 tarihli yazısında Graham Fuller'in darbe girişiminin olduğu sırada Türkiye'de bulunduğunu iddia ederek şöyle demiştir:

"Oysa bir başka iddia Henry Barkey'in gelişinin faş edilmesiyle asıl gerçeğin saklandığı yönünde. Kaynaklarım ısrarla ve ısrarla bana "Asıl gelen CIA'in eski Millî Haberalma Konseyi Yardımcı Başkanı, eski CIA Türkiye İstasyon şefi ve Fethullah Gülen'in hamisi Graham Fuller'di" diyorlar.

Şu anda adını vermek istemediğim kaynaklarım ki ne tuhaftır onlar da İsrail'den, Henry Barkey ile hedef şaşırtıldığını ve Graham Fuller'in bizzat darbeyi yönetmek üzere darbe günü Türkiye'ye geldiğini ifade ediyorlar. Ancak araştırdım, Graham E. Fuller'in Atatürk Havalimanı'ndan giriş ve çıkışına dair bir kayıt yok. Ama aynı kaynaklarım "Hiç kimse CIA'den emekli olmaz. Mutlaka farklı bir kimlikle giriş çıkış yapmıştır, dikkatle bakılmalı" diyorlar. Graham Fuller, bilindiği gibi CIA'in neo-con kanadından ve Erdoğan'ı devirmeye azmetmiş ekipten. Bana bu bilgiyi verenler ise gülerек şunu ekliyorlar:

"Başarılı olamadığı için CIA bu beyfendiyi artık gerçekten emekli edecek..."<sup>25</sup>

Fuller'in 15 Temmuz günü Büyükkada'daki otelde bulunduğunu Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Cemil Ertem de Milliyet Gazetesi'ndeki 26.07.2016 tarihli 'Darbecilerin dünyası' başlıklı yazısında şu iddialarda bulunmuştur. CIA'nin Türkiye uzmanı Graham Fuller ve ekibinin darbe öncesi Türkiye'de toplantılar yaptığını ve hatta Fuller'in Yunanistan'a kaçan helikopterle birlikte kaçtığı iddiasının ciddi istihbarata dayalı olduğunu yazmıştı. Cemil Ertem yazısında şöyle

demektedir Fuller ile ilgili olarak;

"Esasında 15 Temmuz'da olan yalnız konvansiyonel bir darbe girişimi değildi, doğrudan Türkiye'ye bir saldırı ve bunun sonucunda gerçekleştirilecek, Türkiye için, neocon "Balkanlaştırma" projesi idi ifadelerini kullanan Ertem, "Şimdi bu tespiti doğrulayacak veriler elimize geliyor. Bu darbe girişimi olmadan önce, ancak bir komplo teorisinden öteye gitmeyecek-böyle görünerek üzerinde durulmayacak- bilgi ve kanıtlar şimdi elimizin altında. Örneğin ABD'li neoconların darbe öncesi İstanbul'da cirit atması, Fuller'in ekibinin yaptığı toplantılar açığa çıkmıştır. Hatta Graham Fuller'in Türkiye'de olduğu ve şaibeli yollarla 16 Temmuz'da bir komşu ülkeye kaçtığı çok ciddi istihbarat bilgileridir. Zaten darbe girişimi öncesi ve sonrasında bu "marifetli" neoconun yazdıkları da ortadadır."<sup>26</sup>

Bu iddialar çok önemli iddialardır, masa başında yazılabilecek kadar da basit iddialar değildir. Bu iddiaları gündeme getirenlerden birisi TBMM'nde halen milletvekili, diğeri ise Külliyyede Cumhurbaşkanlığı başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bu iddialar sadece gazete sayfeleri arasında kalır üzerine gidilmezse, beraberinde ülkenin geleceğini ilgilendiren çok önemli bilgi ve belgelerin de üzerinin küllenmesine neden olacaktır. Bu ise, Türkiye'nin, daha uzun yıllar emperyal ülke istihbarat örgütleri tarafından yönlendirilen ülke olma konumunu devam ettirecektir.

Büyükkada'daki toplantıya Türkiye'den katılan isimler ise; Karar Gazetesi yazarı Mensur Akgün, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Bayram Sinkaya, Akdeniz Üniversitesi'nden Pınar Arıkan Sinkaya, TOBB ekonomi Üniversitesi'nden ise Şaban Kardaş şeklindedir.

Prof. Dr. Mensur Akgün, "toplantının gizli olmadığını, İran Nükleer silahlarının sınırlandırılması ile ilgili konusunun uzmanı olan insan-

25 <http://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/592475.aspx>

26 <http://www.milliyet.com.tr/darbecilerin-dunyasi--ekonomi-ydetay-2283905/>

ların katıldığı bir toplantı olduğunu söylemiştir: Toplantı için 4-5 ay hazırlık yaptık. Havaalanı saldırısı olduktan sonra başka yerde yapmamı istediler. Ama ben İstanbul'da ısrar ettim. Cuma akşamı tanışma yemeğinden sonra haberler geldi. Çok şaşırdım."<sup>27</sup>

Karar gazetesindeki köşesinde darbeden iki gün sonra, yani 17 Temmuz'daki yazısında Mensur Akgün, "darbenin ardında başka devletler de olabilir ama iktidar elinde somut delil olmadan kimseyi suçlamamalıdır" diye yazmıştır. Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, "Bu darbenin arkasında Amerika vardır" demişti.

Akgün 20 Temmuz'da kaleme aldığı bir yazısında ise "Bazılarımız hafife alsa da Türkiye'nin AB ve ABD ile olan ilişkileri önemlidir" demiştir. AB ve ABD'nin AKP iktidarından özellikle son dönemde mutlu olmadığını, hatta darbeyi bir şekilde desteklemiş bile olabileceklerini bile söyleyen Akgün devamında ise adeta Türkiye'ye "tehdit" gibi bir uyarıda bulunmuş ve "Unutmayalım ki ABD'nin elindeki tek imkân Türkiye'de darbe yapmak ya da yapılmasına destek vermek değildir» diye yazmıştır.<sup>28</sup>

Prof. Mensur Akgün, 3 Ağustos 2016'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağırıldı. Prof. Akgün, Emniyet'ten ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada, kendisine toplantının içeriğinin, kimlerin katıldığının ve Graham Fuller'ın katılıp katılmadığının sorulduğunu belirterek, "Graham Fuller ne davetliydi ne de oradaydı. Tamamen İran'la ilgili bir konferans olduğunu anlattım. İran'la nükleer anlaşmanın yıldönümü nedeniyle aylar öncesinden kararlaştırılmış, davetiyeleri gönderilmiş, web sitemizden duyurusunu yaptığımız açık bir toplantıydı. Ayrıca

Dışişleri Bakanlığı'nın da bu toplantıdan büyük olasılıkla haberi vardı" demiştir.

Akgün, toplantıyı Wilson Merkezi'yle birlikte düzenlediklerini, bu nedenle merkezin Ortadoğu Programı Direktörü Prof. Henry Barkey'nin ve konuyla ilgili diğer yabancı uzmanların da konferansa konuşmacı olarak katıldıklarını vurguladı. Öte yandan Büyükkada'da söz konusu toplantının yapıldığı tarihteki tüm otel, ev ve işyeri güvenlik kamera kayıtlarının polis tarafından incelendiği bildirilmiştir.

Bu arada Büyükkada'daki toplantıya eşi Yrd. Doç. Dr. Bayram Sinkaya ile katılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Pınar Arıkan Sinkaya, AÜ Rektörlüğü tarafından açığa alınmıştır. Darbe girişimi gecesi yapılan toplantıya tesadüf eseri katıldığını söyleyen araştırma görevlisi Pınar Arıkan Sinkaya, "Bu toplantının amacını Prof. Dr. Mensur Akgün hocam açıkladı. Ben o otele tatil amacıyla gittim. Eşim orada konuşma yapacaktı. Ben de tesadüfen toplantıya dinleyici olarak katıldım. Bunun dışında hiçbir amacımız yoktu. Hakkımda neden soruşturma açılıp açığa alındığım konusunu konuşmak istemiyorum" dedi.<sup>29</sup>

Sinkaya'nın açığa alındığını doğrulayan AÜ Rektörlük yönetimi, "İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Pınar Arıkan Sinkaya hakkında soruşturma açıldığı doğru. Kendisinin katıldığı toplantı ile ilgili süreç netleşene kadar ayrıca açığa alındı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Soruşturma sonunda gerekli karar verilecek" diye konuştu.<sup>30</sup> (Devamı var)

27 <https://www.istiklal.com.tr/haber/darbe-gunu-cia-ile-toplantı-yapanlar/48203>

28 <http://odatv.com/henri-barkey-darbe-gunu-istanbulda-kimlerle-toplantı-yaptı-2207161200.html>

29 <http://www.hurriyet.com.tr/buyukada-sorgusu-40180401>

30 <http://www.takvim.com.tr/guncel/2016/08/03/buyukadadaki-sir-toplantıya-o-da-katildi>

# Seyyid Kutub'un Şehadetinin 51. Yıldönümü - I

M. Ali FURKAN

**S**eyyid Kutub, 1906 yılında Mısır'ın Asyut kasabasına bağlı Muşa köyünde dünyaya gelmiştir. Seyyid Kutub'un ailesi aslen Arabistanlıdır. Dedesi Şeyh Vakur, Arabistan'dan Mısır'a göç etmiş ve burada çiftçilikle uğraşmaya başlamıştır. Dedesi ilim, takva ve güzel ahlakıyla bilinen ve tanınan birisiydi. Kendisinin İslami şahsiyet kazanmasında annesinin çok önemli etkisi olmuştur. Annesi çok mütedeyyin ve asil bir aileye mensuptu.<sup>1</sup> Seyyid Kutub'a ahlakıyla, sevgi ve şefkatiyle çok tesir etmişti. Nitekim annesinin yoğun istek ve teşvikiyle küçük yaşlarda Kur'an'ın tamamını -10 yaşında iken- hifzederek hafız olmuştu. Kutub, annesine ithaf ettiği "Kur'an-ı Kerim'de Edebi Tasvir" adlı eserinde, onun dinine ne kadar bağlı bir kadın olduğundan övgüyle söz ederek ithaf kısmında şöyle demiştir: "Ramazan ayında evimizde Kur'an okuyan hafızları perde arkasından ne

**Kendisinin İslami şahsiyet kazanmasında annesinin çok önemli etkisi olmuştur. Annesi çok mütedeyyin ve asil bir aileye mensuptu. Seyyid Kutub'a ahlakıyla, sevgi ve şefkatiyle çok tesir etmişti. Nitekim annesinin yoğun istek ve teşvikiyle küçük yaşlarda Kur'an'ın tamamını -10 yaşında iken- hifzederek hafız olmuştu.**

güzel dinlerdin! Ben o sıralarda çocuktum, yanında oynar, gürültü ederdim de ciddi bir işaret ve keskin bir kaş çatışla bana engel olurdun. Ben de susar, seninle birlikte tilavete kulak vermek zorunda kalırdım. Dinledikçe anlayamasam da ruhum onun derin musikisinde kana kana içerdi. Senin ellerinde büyüdüm. Tek amacın hafız olmam, Allah'ın vereceği tatlı bir sesle sana Kur'an okumamdı. Amacının bir kısmı gerçekleşip Kur'an'ı ezberleyince beni, şimdi yürümekte olduğum, daha ciddi bir yola yönelttin."<sup>2</sup>

Seyyid Kutub'un babası Hacı İbrahim Kutub'da köyde sayılan, sevilen İslami yönü ile maruf bir şahsiyetti. İbrahim Kutub ziraatla uğraşır, elde ettiği mahsulün bir kısmını satar bir kısmını da fakirlere infak ederdi. Seyyid Kutub babasına ithaf ettiği "Kur'an'da Kıyamet Sahneleri" adlı eserinde ise babası için şöyle demektedir: "Ben küçük bir çocuk iken ruhuma ahiret korkusunu sen yerleştirdin. Bana öğüt

1 Seyyid Kutub, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hikmet Yayınları, Neşre hazır: H. Kamil Yılmaz, 1980, İstanbul, s.35; ayrıca bkz; Gilles Kepel, Peygamber ve Firavun, Çizgi yayınları, 1.bsk. Mayıs 1992 İstanbul, s.44

2 Fatmanur Altun, Seyyid Kutub, İlke Yayıncılık, tarihsiz, İstanbul, s.30



vererek ya da döverek bu duyguyu aşılabilir değilsin. Ama gözümün önünde yaşıyordun. (...) Ahiretten korkardın, bunun için reddine muktedir olduğun bir kötülüğü affederdin ki bu sana ahiret gününde kefaret olsun. Bazen olurdu ki ihtiyacın olan şeyi dahi infak edecek kadar cömertlik gösterir, infak ettiğinin, senin için ahiret gününde azık olmasını isterdin. Sen, daima şu şekilde gözümün önündesin: Biz, her akşam, yemeği yedikten sonra bir Fatiha okuyor ve ahirete göçmüş bulunan ana-babanın ruhuna gönderiyorsun. Biz çocukların da henüz Fatiha'nın tamamını ezberlemezden önce onun bazı ayetlerini okuyarak sana katılıyoruz."<sup>3</sup> Kısacası Seyyid Kutub'un hem annesi, hem de babası çok dindar, mütedeyyin ve takva sahibi insanlardı.

Seyyid Kutub, ilk eğitimini aile içinde aldıktan sonra, orta ve lise tahsilini el-Ezher Üniversitesinde tamamlamıştır. Orta ve lise tahsilinden sonra 1929'da girdiği Daru'l-Ulum Fakültesi'ni<sup>4</sup>

3 Seyyid Kutub, Kur'an'da Kıyamet Sahneleri, 2.bsk. Hilal yayınevi, terc. Doç.dr. Süleyman Ateş, Ankara

4 Hasan el-Benna da 1923-1926 yılları arasında aynı akademi tahsil görmüştür. Bkz; Kepel, age.45; Selin Çağlayan, Müslüman Kardeşler'den Yeni Osmanlılar'a İslamcılık, İmge Yayınları, 2.bsk. Şubat 2011, İstanbul, s.165 vd.

1933'de 27 yaşında iken bitirmiştir. Seyyid Kutub, tahsilini tamamladıktan sonra Mısır Umumi Maarif Bakanlığı (Milli Eğitim Bakanlığı)'nın bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Çeşitli illerde öğretmenlik yaptıktan sonra 1940-1945 yılları arasında bakanlıkta müfettiş olarak görev yapmıştır.<sup>5</sup>

Seyyid Kutub'un Hamide ve Emine adlı iki kız kardeşiyle Muhammed adında küçük bir de erkek kardeşi vardı. Daha Kahire'de lisede okurken babası vefat etmiş, annesinin ve kardeşlerinin bütün mesuliyetleri kendi üzerine kalmıştı. O da bu durumdan oldukça sıkılmıştı. Bu sıkıntıdan biraz olsun kurtulmak için, -dayısının da yardımıyla- annesini Kahire'ye taşınmaya razı etmiş ve Kahire'ye taşınmışlardır. 1940 yılında annesinin de ani vefatı Seyyid Kutub'u oldukça etkilemiş ve kendisini hayatta yalnız hissetmeye başlamıştır.<sup>6</sup>

Bazı kaynaklar Seyyid Kutub'un hayatını dört döneme ayırmışlardır. Bu dönemler;

1. 1906-1919 arası dönem: Seyyid Kutub,

5 Kepel, age. s.45

6 [http://www.davetci.com/d\\_biyografi/biyografi\\_skutub.htm](http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_skutub.htm)





bu dönemde ailesinin itinalı dini terbiyesi altında yetişmiş, bir tarafta köylerindeki medreseye devam ederken bir taraftan da babasının ve annesinin özel terbiyesi altında bulunmaktaydı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız olması bu dönemde gerçekleşmişti.

2. 1919-1939 arası dönem: Bu dönemde Kahire'ye giderek orta ve liseyi bitirmiş ve 1929 yılında da üniversiteye "Darul Ulum"a kayıt olmuştur. Darul Ulum'a girmesindeki maksadı Arap dilinde ihtisas sahibi olmaktı. Kardeşi Muhammed Kutub'un "Küçük Çılgınlıklar" adlı kitabının önsözünde de anlattığı gibi Darul Ulum'da dört sene okumuştur. 'Burada okutulan dersler ise Tarih, Coğrafya, Arap edebiyatı, İngilizce, Sosyoloji, Matematik, Fizik, Felsefe ve dini ilimlerdi.'<sup>7</sup>

Darul Ulum'dan mezun olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen ve daha sonra da müfettiş olarak görev almıştır. Fakat bir ya-

zar olarak görevini daha iyi yapabilmek için bu görevlerde fazla kalmamış istifa ederek her konuda kendisini yetiştirmek için okumaya ağırlık vermiştir. Özellikle bu dönemde, Arapçaya çeşitli dillerden çevrilmiş eserleri incelemiş ve çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Çok geçmeden tanınan ve bilinen bir yazar haline gelmiştir. O dönemde, Mısır toplumunda isim yapmış bilinen/tanınan yazarlar ise Taha Hüseyin, Abbas Mahmut Akkad ve Mustafa Sadık Rafi gibi isimlerdi. Seyyid Kutub'un yazıları da tıpkı bu yazarların yazıları gibi okunmaya ve aynı gazete ve dergilerde yayınlanmaya başlanmıştı.

'Hâsılı Seyyid Kutub 2. dünya savaşı sonlarına kadar, daha çok edebi konularda eleştiriler yazmıştır. 1930-1940'lı yılların edebiyatla ilgili oturum ve tartışmalarından faal olarak sahnede görülmeye başlamıştır. (...) Seyyid Kutub, artık iyi bir gazeteci ve eleştirmendi. 1921'de Mahmud Akkad'ın aracılığıyla halkçı yayınlarda başladığı yazma işini ara vermeden arttırarak devam ettirmiştir. Böylece Kutub,

<sup>7</sup> Seyyid Kutub, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hikmet Yayınları, s.63

bu gazete ve dergi sütunlarında görüşlerini çok genç yaşlardan itibaren yansıtmaya başlamıştır. Daha çok şiir ve hikâyeye merakı bulunmaktaydı. Yazdığı eserlerden en az üçü; «Köyden Bir Çocuk» (Tıfl Minel Karye)<sup>8</sup>, Dörtlülük Rüya, (bu eserini kardeşi Muhammed ve kız kardeşleri Hamide ve Emine'nin yardımlarıyla yazmıştı) ve Dikenler kendi hayat hikâyesiyle ilgiliydi. "Dikenler" buruk bir aşk yenilgisini anlatmaktadır. Bu hadiseden sonra Kutub ömrünün sonuna kadar bekâr yaşamıştır.<sup>9</sup>

Kutub bu dönemde, Allah'a olan inancını da koruyarak, sosyalizme yönelmiş ve edebi çalışmalarını aynı yoğunlukta devam ettirmiştir. Daha sonraları kendisi bu dönemi "cahiliye dönemi" olarak adlandırmıştır.<sup>10</sup> Nitekim bu dönemde, edebiyatla yoğun bir şekilde ilgilenen Kutub, edebiyat çevreleriyle içli dışlı olmuş, Taha Hüseyin, Mahmud Akkad, Ahmet Emin, Sadık er-Rifai gibi isimleri yakından izlemiş ve bunlarla yakın ilişki kurmuştur.<sup>11</sup>

Onu fikri bunalıma götüren amillerin başında, bir dönem felsefeye çokça dalmasıdır. Bunu daha sonra kendisi şu cümleleriyle itiraf edecektir: "Bu satırların yazarı, yaşadığı kırk sene boyunca başka vadelerde gezip dolaşmış, sonra da düşünce dünyasının gerçek dinamiklerine dönmüş bir kişidir. Ömrümün kırk yılını orada geçirdiğimden pişman değilim; çünkü o dönemde cahiliyeyi bütün yönleriyle tanıdım"<sup>12</sup> demiştir.

### 3. 1939-1951 arası dönem: 21 Ekim 1946'da

8 İlk defa 1946'da Kahire'de yayınlanan bu kitapta Kutub, çocukluk hâtıralarını son derece hassasiyet ile yazmıştır.- <http://www.kitapyurdu.com/kitap/koyden-bir-cocuk/310109.html>

9 Kepel, age. s.46-47; Bu kitab, "bir genç kızla aralarında cereyan eden temiz ve nezih aşk macerasını canlandırıyor. Birbirlerine gönül veriyorlar, nişanlanıyorlar, fakat bu sevgiye karşın bir takım riya ve aldatmaları yüksek ahlakla bağdaştırıyor ve bir daha görüşmemek üzere ayrılıyorlar. Sevgilisine ithaf ettiği bu esere şu cümleleri yazmıştır: "Benimle birlikte dikenliklerle dalıp ben kanadıkça kanayan, bencileyin ızdırıp çeken ve bu aşk savaşından birlikte aldığımız yaraların sızlayışı içinde vedalaşıp ayrıldığım sevgiliye ithaftır." Bkz. Seyyid Kutub, Fizilal-i Kur'an Tefsiri, Hikmet yayinevi, 1972; c.1, 2 bsk. İstanbul, s.10

10 Seyyid Kutub, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hikmet Yayınları, s.65

11 <http://dusunmecmektebi.com/d/101862/hafizatazelenek-ve-tarih-in-hiyasi/>

12 <http://www.konyayenigun.com/kultur-sanat/misirli-bir-alim-sehit-seyyid-kutub-h99642.html>

bu günkü medeniyeti tenkit ederek onun manevi değerlerden soyutlanmış, sadece maddi bir medeniyet olduğunu delillerle açıklıyordu. 1948'in sonlarında ise "İslâm'da Sosyal Adalet" kitabını<sup>13</sup> yayımlamıştır. Kutub bu kitapta insanlığın arzu ettiği gerçek sosyal adaletin İslâm'da olduğunu ve hakiki adaletin Kur'an'ın gölgesinden başka hiçbir yerde olmadığını açık açık anlatarak hayatın her alanında olduğu gibi edebiyatın dahi İslami ölçülerden kaynaklanması gerektiğini vurgulamaktaydı.

Seyyid Kutub'un bu dönemde edebiyata bakış açısı artık değişmiştir. Çünkü hayatının önceki dönemlerine baktığımızda edebiyatı din ile ilgisi olmayan bir güzellik olarak değerlendirmekteydi. Fakat şimdi her şeyin olduğu gibi edebiyatın da tüm konularını doğrudan doğruya İslâm'dan alması gerektiğini söylemektedir. Gerçekte, edebiyata olan aşırı ilgisi geçici bir süre İslâm'dan uzak kalmasına yol açmıştı. Günlük beş vakit namazlarını düzenli olarak kılmaya başlamıştı yine.<sup>14</sup>

### SEYYİD KUTUB'UN GÖZÜNDE AMERİKA

Seyyid Kutub'un Batı ile ilgili düşünceleri İngiliz işbirlikçisi krallık yönetimini rahatsız etmekte idi. Hatta Kral Faruk, bu düşüncelerinden dolayı Kutub'u tutuklatmak bile istemişti. Çünkü Kutub, yazılarında sert bir üslup kullanıyor, İngiliz işgalinin ve yönetimin baskısına kar-

13 Bu kitabı, Kutub'un İslâm'a dönüşümünde mihenk taşı olarak kabul edilir. Ancak bu kitabı 1948'de mi, yoksa ABD'ye gittiği 1949'da mı yazdığı tartışmalıdır. Bir başka deyişle, Kutub ABD'ye gitmeden İslâm'a dönmüş müydü yoksa eğitim amacıyla ya da bir tür sürgün olarak iki yıl geçirdiği Amerika mı onu İslamcı yapmıştı, bu konuda görüş birliği mevcut değil. Bkz; Çağlayan, age. s.212; İslâm'da Sosyal Adalet Kitabı, Çağaloğlu Yayınevi tarafından Yaşar Tunagür ile Dr. M. Adnan Mansur'a tercüme ettirilerek Türkçe'ye kazandırılmıştır. Kitabın 6 Şubat 1962 (1 Ramazan 1381) tarihli ön sözünde "Bu ihtiyacı karşılamak gayesiyle, bu sahada yazılmış eserler içinde müstesna yeri bulunan, Prof. Seyyid Kutub'un 'İslâm'da İçtimai Adalet' adlı eserinin 1958 yılında Kahire'de münteşir 5'nci baskısından metne tamamıyla sadık kalınarak tercüme edilen işbu kitabın aslının, halen Mısır'da 7'nci baskısı yapılmıştır. Arapçası 2 milyon nüsha gibi çok büyük bir baskı adedine yaklaşan tirajı ile ne büyük bir rağbete mazhar olduğu izahattan müstağnidir" denilmiştir. Bkz. S. Kutub, İslâm'da Sosyal Adalet 1. C. Çağaloğlu Yayınları, tarihsiz, İstanbul.; Hamza Türkmen ise, bu kitabın tercümesi ile ilgili olarak; Türkiye'de sosyalist düşünce ve hareketlerin yaygınlaşmasına karşı İslâm'da Sosyal Adalet kitabı, Diyanet Teşkilatı'ndan Yaşar Tunagür'e tercüme ettirilip, Çağaloğlu Yayınevi tarafından yayımlatıldı ve muhafazakâr camiada sosyalist söyleme karşı bir araç olarak kullanıldığını söylemiştir. Bkz. [http://www.haksozhaber.net/okul/article\\_detail.php?id=4789](http://www.haksozhaber.net/okul/article_detail.php?id=4789)

14 Kepel, age.s.48



şı sert bir tutum sergilemekteydi. Kutub yazılarında krallık yönetimini ve bürokrasiyi, ülkedeki yolsuzluklardan, toplumdaki başboşluktan, fakirlik ve yoksulluktan sorumlu tutmaktaydı. Kutub'a, bu düşüncelerinden dolayı sadece hükümet ve saray karşı değildi. Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki çalışma arkadaşlarının pek çoğu da rahatsızdı. "Çünkü Seyyid Kutub, her şeye boyun eğen, aşağılanmış, amirine yakın görünmek için yarıdakçılık yapan, sadece işini düşünüp başka bir şey yapmayan ve kendisini hiçbir şey ilgilendirmeyen, emekliliğini bekleyen, dairesinde oturmuş, 'işin bitmesine daha ne kadar var?' diye düşünen, aşk ve şevkle emeklilik senesini bekleyen bir memur gibi değildi. (Aksine) Millî Eğitim Bakanlığı'ndaki işlerin düzelmesi için sunduğu teklifler, bunun için hazırladığı plan ve programlar ve bundan başka sebeplerden dolayı bakanlık görevlileri ve yetkilileriyle

olan tartışmaları bir hayli fazlaydı."

Gelişmeler üzerine Hükümet, Kutub'u yurt dışına -ABD'ye- göndererek orada gördüklerinden olumlu şekilde etkilenecek ve geri döndüğünde gerek hükümetin gerekse kraliyetin Batı yanlısı politikalarına muhalefetine bir son verecekti.<sup>15</sup> Bu ve benzeri gerekçelerle Seyyid Kutub, 1949'da ABD'ye gönderilmiş ve ABD'de 2.5 yıl kalmıştır.<sup>16</sup> Ancak Seyyid Kutub, kendisini ABD'ye gönderenlerin beklentilerini boşa çıkarmış, Batı'ya hayran gözlerle bakmamış; bilakis Batıyı ve Batılı değerleri ciddi bir kritiğe tâbi tutmuş, yer yer Doğu ile karşılaştırmalar da yaparak Batı'nın içine düştüğü çıkmaza işaret etmiştir.

Seyyid Kutub, Amerika'da kaldığı sürede içerisinde ABD'yi, İngiltere'yi kısacası Batı'yı daha iyi tanıma fırsatı bulmuştu. Ona

göre "asıl düşman seküler, materyalist, bireyci ve kapitalist Batı'ydı ve Müslümanlara düşmanlık noktasında Batılılar tek bir bütün halinde hareket ediyorlardı. Kutub bu konuda 'İlk Düşmanımız: Amerikalı Beyaz Adam' adlı makalesinde şöyle diyordu: 'Avrupa emperyalizmine karşı Amerika'nın bizimle beraber olabileceğini zanneden kimseler ya ahmaktırlar ya da Ortadoğu ülkeleri üzerindeki emperyalizmin beşinci hazır kuvvet taburunda çalışan aldatılmış kimselerdir. Bazen Amerikan emperyalizminin menfaat ve çıkarları çatışabilir. Bunun sonucu olarak her-

15 F. Altun, age. s.42-43

16 ABD'ye gönderiliş tarihi ile ilgili farklı tarihler bulunmaktadır; kimileri 1941 (<http://www.vahdet.info.tr/isdunya/dosya10/2910.html>) 1945 ve 1948 (<http://dirilispostasi.com/a-3951-amerikayi-seyyid-kutubun-gozuyle-gormek.html>), olduğunu söylerken, kimileri de 1949 ([http://www.davetci.com/d\\_biyografi/biyografi\\_skutub.htm](http://www.davetci.com/d_biyografi/biyografi_skutub.htm)) olduğunu söylemişlerdir.

hangi birisinin bizim saf-larımızda bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi ver-mesi söz konusu değildir. Gerçekte bu, Amerika'nın Avrupalının ayaklarını başımızın üzerinden kay-dırıp yerine kendi ayağını koyması mücadelesi de-mektir. Onlar her zaman için bizim aleyhimize ol-mak şartıyla kendi ara-larındaki anlaşmazlıklara çözüm yolu bulurlar."<sup>17</sup>

Amerikan toplumuyla ilgili tespitlerine ABD'nin maddî gücü ile insanî değerlerin varlığı arasın-daki tezada değinerek başlayan Kutub, manevî değerlerden oldukça yok-sun olan Amerikan top-lumunun maddî çıkarları önceleyen bir toplum olduğuna vurgu yapar. ABD'nin inşasında ilme dayanan ve sadece ona güvenen Amerikalı, yeni bir memleket inşa etmiştir. Olabildiğince zenginlik elde etmek, elindekinden daha fazla-sına sahip olmak, Amerikalının hayat felsefesi olmuştur. ABD'ye ilk gelen Batılılar, bu hâlet-i rûhiye ile memleketlerini kurdular.

Seyyid Kutub'un ABD dönüşünde yayımla-nan 'el-İslâm ve Muşkiletu'l-Hadâre: İslâm ve Medeniyetin Problemi' isimli kitabında da in-sanlığa medeniyetin zirvesi olarak sunulan Batı ve ABD eleştirisi yapmış ve onun yazdıkları, dönemin ABD hayranı Mısırlı aydınlar arasında şaşkınlıkla karşılanmıştır:

"İnsanlığın şahit olduğu uygarlıklardan hiç-birinin tüm değeri ne insanın icat ettiği aletlerle, ne emre amade kıldığı güçle, ne de eliyle çıkar-dığı ürünle sınırlıdır. Bilakis bu uygarlıkların de-ğerinin çoğu, insanın doğruyu aradığı kâinatın hakikatlerinde, hayatın biçim ve değerlerinde ve bu rehberliğin onun bilincine bıraktığı yük-selmede, gönlünde bıraktığı ahlâkta ve hayatın değerleri üzerine derin düşünmedir.

**Seyyid Kutub, ABD'yi sert bir şekilde eleştirmekteydi. Düşkünlere ve yoksullara kim-senin acımadığı, insanların Dolar'a tapındığı bir ülkede onun inandığı değerlere yer yoktu. Hasan el-Benna'nın öl-dürülüşünün hemen ardından herkesin nasıl vahşice mutlu-luğa boğulup bayram ettiğine kendisi şahit olmuştu. 1951 yazında Mısır'a döndüğünde Amerika'yı öylesine sert bir dille eleştirdi ki, sonuçta Umu-mi maarif Vekilliği'nden istifa etmek zorunda kaldı**

İnsanın icat ettiği aletlere, emrine aldığı kuvvetlere, ürettiği eşyalara gelince; bunların insanî değerler ölçüsünde tek başına bir ağırlığı yoktur. Bilakis bunlar, başka bir temel değer için konulmuş bir işaretten ibarettir: Bu değer, insanlık unsurunun insanda ne denli yükseldiğinin, eşya ve hayvan âleminden de ne denli uzaklaştığının bilinmesidir. Yani, hayatı düşünme ve anlama hususunda insanî değerler sermayesine ne kadar zenginlik kattığıdır."

"Amerika'daki hiçbir şey sakın bir zihne işaret etmemektedir. Hayatı kolaylaştıracak tüm rahat vesilelere, güven ve-ren emniyete, kolay ve rahat bir şekilde harca-nan bol enerjilere rağmen bu böyledir.

Amerika'nın dünyadaki temel rolü, pratik ilmi araştırmalar, düzen ve güzelleştirme ile üretim ve idare alanlarındadır. Akla ve güce da-yalı her şeyde Amerika'nın dehası ön plandadır. Ruh ve duyguya ihtiyaç duyulan alanlarda ise Amerikan ilkelliği görülmektedir.

Elbette insanlık, Amerika'nın kendi alanın-daki dehasından istifade edip onun üzerine yeni unsurlar ekleyebilir. Fakat insanlık büyük hata yapmakta ve insanlığın sahip olduğu değerle-ri büyük bir tehlikeyle baş başa bırakmaktadır. Çünkü insanlık, Amerikan hayat tarzını ve bilin-cini kendine örnek almaktadır!"<sup>18</sup>

Amerika'da kaldığı bu müddet içerisinde Mı-sır'daki arkadaşı Tevfik el-Hâkim'in 'Kral Ödip' isimli eserini tenkid ederek 'kitabın mevzuunu Grek ruhundan değil de İslami ruhtan mülhem bir mevzuu olarak seçmesinin daha iyi olaca-ğını' belirten mektuplar göndermişti. Bu mek-



tuplarda Amerikan toplumunu ve medeniyetini devamlı olarak tenkit ediyordu. Çünkü bu medeniyette ruhi değerlerden hiçbir şey yoktur, diyordu. İnşallah gelecekteki konular, hayata, kâinata ve insana özel bir bakış açısı olan İslâm'dan kaynaklanır" diyerek temennilerini de bildiriyordu.<sup>19</sup>

Seyyid Kutub, ABD'yi sert bir şekilde eleştirmektedir. Düşkünlere ve yoksullara kimse'nin acımadığı, insanların Dolar'a tapındığı bir ülkede onun inandığı değerlere yer yoktu. Hasan el-Benna'nın öldürülüşünün hemen ardından herkesin nasıl vahşice mutluluğa boğulup bayram ettiğine kendisi şahit olmuştu. 1951 yazında Mısır'a döndüğünde Amerika'yı öylesine sert bir dille eleştirdi ki, sonuçta Umumi maarif Vekilliği'nden istifa etmek zorunda kaldı bu istifadan sonra İhvan'la temasları giderek artmıştı.<sup>20</sup>

Seyyid Kutub, ABD'ye gittiğinde halen se-

19 Seyyid Kutub, Hayatı, Fikirleri, Eserleri, Hikmet Yayınları, s.66

20 Kepel, age. s.48

küler bir milliyetçi midir? Otobiyografisini İngilizce'ye çeviren John Calvert, "Hayır" der. Çünkü Kutub'un ABD'de sadece kötü anıları olması mümkün değildir. Kutub, arkadaşlarına yazdığı mektuplarda, Amerikan yaşam tarzını, kiliselerde düzenlenen danslarda kestirdiği saçın kötülüğüne kadar her yönü ile sert bir şekilde eleştirerek, Mısır'ı giderek etkisi altına alan Batı kültürünü kötülemeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla Kutub, ABD'ye gitmeden önce bir İslamcıdır.

Paul Berman'a göre de "İslami ve Sosyal Adalet" kitabının gösterdiği gibi "Amerika'ya gitmeden önce İslami fundemantalizmi tamamen benimsemiştir." Kitaplarını Türkçe basan Özgün Yayıncılık da Kutub için hazırladığı biyografide, ABD'ye gitmeden önce MK (Müslüman Kardeşler-AK) ile bağlantı kurduğunu ve "Fikir" adında -kapitalizme ve servet sahiplerine çattığı- bir dergi çıkarmaya başladığını belirtir. ABD'de de bu dergiyi çıkarmayı sürdürdüğü<sup>21</sup> belirtilmiştir.

21 Çağlayan, age. s.216-217

Seyyid Kutub'u İhvan'a daha da yaklaştıran Amerika'da yaşadığı iki önemli olay vardır. Bu olaylardan biri Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin lideri olan Hasan el-Benna'nın şehit edilmesiydi. Amerikan kamuoyunun bu haberi memnuniyetle karşıladığını bizzat müşahede etmişti Kutup. Bu durum onda bir kırgınlık yarattı ve ülkesinde yaşanan gelişmelere daha farklı bir gözle bakmaya başladı. İkinci hadise, Kutup'un bir İngiliz ajanı ile arasında geçen bir diyalogdu. James Heyworth-Dunne olarak kendisini tanıtan bu ajan, diyalogları esnasında Kutub'a, Hasan el Benna ve örgütü hakkında bir istihbarat belgesi göstermiş ve Müslüman Kardeşler'in, Doğu'da, Batı medeniyetine karşı durabilecek tek hareket olduğunun altını çizmişti.<sup>22</sup> Bu olaylar ve ülkenin çalkantılı siyasi atmosferi, geri döndüğünde Kutup'un, Müslüman Kardeşler ile temasa geçmesine neden olmuş ve Cemiyetin yayın organı olan el-Dava'da yazmaya başlamıştı. 1952 yılına geldiğinde ise Cemiyetin resmen üyesi olmuş ve bu tarihten itibaren Kutup'un kaderi, Cemiyet'in kaderi ile iç içe geçmişti.<sup>23</sup> Bazılarına göre ise Seyyid Kutub'un İhvan'a katılma tarihi 1940'lı yılların sonudur. Nitekim İbrahim Ebu Rebi ile yapılan bir röportajda, Ebu Rebi: "Kutub'un harekete 1940'ların sonunda katıldığını söylemekle yetineyim. Harekete katıldığı kesin tarihi kimse bilmiyor ancak kanaatime göre hareketin kurucusu Hasan el-Benna'nın şehit edilmesinden sonra katılmaya karar verdi. Bilhassa akılda tutulması gereken bir etken bu."<sup>24</sup>

4. Dönem, 1951 ile 1965: Kutup bu dönemde edebiyattan tamamen sıyrılarak İhvan-ı Müslimin teşkilatına katılmıştı. Abdulhakim Abidin'in anlattığına göre Seyyid Kutup artık İhvanın bir fikir elemanı olmuştu. Hür Subaylara desteği, cezaevine girişi, işkenceler, Yoldaki İşaretler Kitabı ile Fizilal-i Kur'an tefsirinin tamamlanması ve idamı bu dönemde gerçekleşmiştir.

Bazı yazar ve araştırmacılar da Seyyid

Kutub'un hayatını iki bölüme ayırmışlardır. Bu bölümler:

1. Kendini edebiyata verdiği ve mahdut bilgilerine dayanarak sosyalizmi savunduğu taşkınlık devresi...

2. İslam ve çeşitli doktrinler üzerinde yıllarca yaptığı akademik çalışmalar sonundaki olgunluk devresi...

Kendi tabirine göre hayatının birinci bölümü, 'cahiliye devresi'dir. Bu devrede de temiz bir ahlak ve akideye sahip olmakla beraber, son zamanlarındaki; ilhamını Kur'an'dan alan ve İslam'ı kendine şiar edinen olgun hali henüz mevcut değildi.<sup>25</sup>

Okumayı çok seven birisiydi; bazı bilgilere göre günde 10 saatini okumaya ayırmaktaydı Seyyid Kutub! Bu konuda merhum Şehid şöyle demektedir:

"Bu satırların sahibi. Ömrünün kırk senesini okumakla geçiren bir insandır. Bu müddet içinde beşeri bilgileri okuyup tetkikten geçirmeyi kendisine ilk vazife saymıştır. İlmi sahalarda profesyonel ve akademik çalışmalar yaptı... Sonra kendi akide ve kültürünün asıl kaynaklarına döndüğünde, bu kaynakların azameti karşısında bütün okuduklarının ne derece cılız kaldığını hayretle müşahede etti. Gerçekte, bunu icabettirirdi. Ama ömrünün bu yolda geçen kırk senesine yanmadı. Çünkü o kırk sene O'na; cahiliyetin hakiki veçhesini, ondaki sapıklığı, cılızlığı, soysuzluğu, dağdağayı, böbürlenmeyi, kuruntu ve iddia gibi hususiyetleri öğretti. Bir Müslüman'ın bu iki zit kaynağı bir araya getirip kendinde cem etmesinin mümkün olmayacağını yakinen bildi.

Şuracıkta kaydettiğim husus, aslında kendi görüşüm de değildir. Esasen bu mes'eledе şahsi görüşün yeri yoktur. Bilelim ki o, Hak terazisinde Müslüman'ın beşeri görüşünden çok daha ağırdır. Zira O, Hz. Allah'ın ve Peygamber-i Zışanın kavlidir. Biz de O'nu hakem kılıyor ve ihtilaf ettikleri meselelerde Allah ve Resulüne başvuran mü'minler gibi, Allah'a ve Resulüne sığınıyoruz."<sup>26</sup> (Devam edecek)

22 F. Altun, age. s.69

23 <http://www.tarihsuuru.com/tarih/misir-ihvan-i-muslimin-ve-seyyid-kutup.html>

24 <http://www.umrandergisi.com/u/umran/pdf/168-1363271560.pdf>

25 Fizilal-i Kur'an, c.1, s.10

26 Fizilal-i Kur'an, c.1, s.11-12

# Ahlâk Savaşı

Fatih PALA  
fatihpalafatih@gmail.com

**Z**aman ilerliyor. Günler günleri geride bırakıyor. İnsan değişiyor, değiştiriyor; dönüşüyor, dönüştürüyor; başkalaşılıyor, başkalaştırıyor; kayıyor, kaydırıyor... Her geçen vakit aleyhimize işler hale geliyor. Rengimiz değişiyor, dengimiz değişiyor. Değişecek miyiz, yoksa değiştirecek miyiz? Biz neyiz ve neyin temsilindeyiz? Uçuruma yuvarlanan bir toplum karşısında, yuvarlananların öncüsü mü olacağız; yoksa o uçurumun önüne devasa bir set kurup alçalmanın zıddına ve karşısına yükselmenin yuvasını mı kuracağız? Rüzgârların önünde serpiyen mi; yoksa o amansız esen asilere yön veren mi olacağız?

Sevda talibi olmak zor, çetin, meşakkatli... Mümin yürek, hep cenneti ister, hep cenneti özler ve hep cennetli müjdeler bekler. Böylece heybesine en yüce arzu olan şهادeti ek-

**O yürek ki; ahlâksızlığa, ahkâmsızlığa, çirkinliğe, çirkefliğe, zulme, zulmete, isyana ve nisyana karşı durur. Ve yılmaksızın anlamsızlığı tâ alnının çatından vurur. Hep kardeş olmak ister, hep kardeş kalmak... Yanlışlıklar deryasında yüzen nasipsizlere, dosdoğru kurtarıcı bir el olur, elbaş olur. Suskunluklara yelken açmış biçarelere sır olur, sırdaş olur. Çıkmazlar içinde ömür tüketenlere hal olur, haldaş olur. Yalnızlıkları kader bilip solgunlaşanlara yar/yan olur, yandaş olur.**

ler. Kimse uzak durmasın ondan, herkes yaklaşsın ona, bîcan kesilmişler onunla canlansın derdiyle, ümit biriktirir mahşere, o yevmu'l kıyamete...

Oyürekki; ahlâksızlığa, ahkâmsızlığa, çirkinliğe, çirkefliğe, zulme, zulmete, isyana ve nisyana karşı durur. Ve yılmaksızın anlamsızlığı tâ alnının çatından vurur. Hep kardeş olmak ister, hep kardeş kalmak... Yanlışlıklar deryasında yüzen nasipsizlere, dosdoğru kurtarıcı bir el olur, elbaş olur. Suskunluklara yelken açmış biçarelere sır olur, sırdaş olur. Çıkmazlar içinde ömür tüketenlere hal olur, haldaş olur. Yalnızlıkları kader

bilip solgunlaşanlara yar/yan olur, yandaş olur. Membaini şaşırılmış/kaybetmiş sular gibi, garip kalmış bitimsiz arayışçılara yol olur, yoldaş olur. Takati kalmamış, gözlerinden fer gitmiş, dizlerinden derman düşmüşlere kan olur, kandaş olur. Lezzet yoksunu sevdasız canlara, afacan-



lara, ümitsiz kalmış ve gün yüzü görmemişlere can olur, candaş olur...

Bütün güzellikleri ve dahi ahlâkın en güzelini (ahlâk-ı hasene) yeryüzüne nokta nokta işletmek için, işletmek için toprağımızın ve suyumuzun bereketi; bize can, bize canan olan ve tüm asırların izini sürdüğü müddetçe hayat bulacağı yegâne önder, yegâne örnek ve yegâne muallim Muhammed Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), vahyin ilkeleriyle, tüm iliklere işleyen emsalsiz bir **"ahlâk donanması"** kurmuştur saadet asrında. Ve dünya durduğunca, döndüğünce çağlara numune-i imtisal olmuştur bu başlangıç kervanı.

### Gelelim rezalet asrına/asrımıza!

Yüzyıllar öncesinden yola çıkan bu mezkûr donanma, bugün kendini nerede ve nasıl bulurdu acaba? Ahlâksızlık furyasına karşı, nasıl bir mukavemet geliştirdi? Evvela, Kur'an-ı Azimuşşan'dan fersah fersah uzak kalmamanın uyarısını yapardı Allahualem. Hayatlarımızı neye ve hangi ölçülere göre düzenlediğimizi; hanelerimizde nelerin hüküm ferma olduğunu; pratiğimizde ne tür bir yol çizelgesi belirlediğimizi bize sormaz mıydı?

Ahlâkın, Ahkâm-ı Kur'aniyye ile bir türlü buluşamayışının, buluşturulamayışının en belirgin ve en tetikleyici sebep olduğu aşikârdır bugün. Bizlerin, evlerimizin, ehlimizin, işimizin, aşımızın, sokağımızın, beldemizin ne ile, neler ile,

kim ve kimler tarafından kuşatıldığı sorusuna; kesin, net ve doğru cevaplar vermeksizin/bulmaksızın bu **"hayâsız akın"**a dur diyebilmek neredeyse imkânsız. İmkânsız başarabilmek ise, yalnızca şanı pek yüce olan Allah Teâlâ'ya güvenip dayanma dirayetini gösterebilen bahtiyar müminlere nasip olur.

Toprağa, bin bir ümit ve aşkla karış karış serpilen tohumlar misali, her bir insana ahlâk'ı ulaştırmanın yolları, metotları ve çareleri bulunmalıdır ve elbette bulunmak zorundadır. Toplumların ekonomik düzeylerindeki düzeltilmeler ve yükselmeler, onlar için ebedî yurda dair kurtarıcı vasıf taşımamaktadır, taşımayacaktır da. Devlet erkânı, ekonomiyi düşündükleri kadar ve ekonomik refah için verdikleri amansız mücadele kadar, milletin ahlâkî zaafardan kurtulup birer **"ahlâk abidesi"** haline gelmeleri için de gayretkeş olabilselerdi -ki olmaları gerekirdi-; işte o vakit, önümüze nasıl bir dünyanın kapılarının açılacağı berrakça görülecekti. Tabi ki, böylesi bir vak'ay-ı hayriyye'yi ancak ve ancak rüyalarımızda görebileceğimizin şuuruyla; fazlaca uyumanın akla, asr'a ve aşk'a zarar olması hasebiyle el-ân uyanmayı tercih ediyoruz Rabbimizden, biricik Uyandırıcımızdan...

**"En güzel ahlâk'ı yakalama ve yaşama projesi"**ni, evvela kendi ellerimizle, kendi evlerimizden başlayarak sokak sokak, cadde cadde tüm toplumun hayat süren ölülerine sunmakla ödevliyiz hepimiz. Tek başucu, el nuru ve hayat buldurucu rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i ve ahlâkın usta öğreticisi Muhammed Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in sîretini kalkış noktası belirleyip sonucu yalnızca Rabbu'l-alemîn'den bekleme yoluna koyulmanın zamanıdır şimdi. Ve zamanıdır sadece Hakk Teâlâ'yı razı kılmanın...

Güzel ahlâk, güzel insanla gelir ve güzel ih-sanla belirir. Güzel insan, en güzel izan sahibidir. İzanımızla ve samimi bir ih-sanla yoğurduğumuz tertemiz insanlığımızla, hep en güzel ahlâk'ı **konuşan**, hep en güzel ahlâk'ı **konuşturan** ve hep en güzel ahlâkla **koşturan** mücadele ehli müminler olabilmek temennisi, kaygısı ve duasıyla...



# Teşhire Prim

M. Cihat BATMAZ

**G**eçtiğimiz günlerde internette bir röportaj videosuna denk gelip izledim. Refah Partisi'nin ilk yerel seçim zaferinin ardından yapılan bir son sokak röportajıydı. Konuşmacıları ve soruları manipüle amaçlı bir şekilde seçerek hazırladığı belli olan TRT muhabiri, gelecekle ilgili kaygıları ekrana taşıyordu. Ne var ki bir belediye seçiminin akabi olmasına rağmen konuşmacıların en çok korktukları şey seçimi kazanan yöneticilerin kıyafetleri üzerinde bir baskı yaratacak olmasıydı. Geline nokta da ise refah ve devamı olan partiler başka seçimler kazandı, aynı gelenekten gelen Ak parti on beş yıllık bir iktidar süreci geçirdi ama korkulan olmadı. Bunun yanında İslami giyinme biçimine getirilen yasaklar nispeten kaldırıldı diyebiliriz. Yirmi küsur yıl evvel Refah Partisi ilk seçimlerini kazanınca artık serbest giyinemeyeceğiz

**Geçmişten beri özellikle kadın bireyler vücudunu teşhir ederek para kazanırlar ya da yaptıkları meslekte bu yolla daha başarılı olduklarını düşünürler. Özellikle televizyonda ve süreli yayınlarda giyinik halde çok az karede yer alan benzeri bayanlar yine de "fizikleri ile değil, yaptıkları işler ile gündeme gelmeyi" yeğlediklerini söylemeyi ihmal etmezler. Düşünen insanlar için bu ironi dolu sözler, soyunmanın belirli mesleklerde kaçınılmaz bir katalizör görevi gördüğünü yüze çarp niteliktedir.**

diyen kitlenin bir kısmı, şimdi haklı çıktıklarını savunabiliyorlar. Giyim kuşamlarına yapılan münferit saldırıların ve tabanı olmayan vesveselerin dışında söylemlerini destekleyecek hiçbir şey bulamamaları da bir gerçektir. Karşı cennahta ise açık giyinmeyi yasaklamak şöyle dursun, müstehcenliğin artması sebebiyle oy verdikleri partiye artan bir sistem durumu mevcudiyetini sürdürmektedir.

Sosyal konularda yaşanmışlıklarla belirlenen pratik süreçler birçok kez teorik öngörülerini boşa çıkarmıştır. İslami tandanslı ve dindar nesil yetiştirmeyi bir parti

programı olarak açıklayan Ak Parti, iktidarı boyunca cinsel teşhirciliği istediği boyutlarda azaltamamış olması yukarıdaki önermeye örnek teşkil eder mi, tartışılmasında fayda vardır. Müstehcen giyinme şeklinin yaygınlaşmasının insanlık serüveninde patolojik, sosyal ve kül-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ

وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

يُؤْذِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٦٠

türel tetikleyicileri olmuşsa da günümüz Türkiye'sinde göze çarpan bazı sebepler sıralamak mümkündür.

Vücudun belirli bölümleri görüldüğünde hayâ etmek yaratılıştan gelen insani bir özelliktir. Hayâ duygusu belirli eşiklerle korunan ve bu eşikler aşıldığında ise esnemeye müsait olan bir duygudur. Bu eşiklerin aşılmasına yardımcı olan şeylerden biri de o ana kadar anormal görülen bir çıplaklık düzeyinin bir andan sonra normal görülmesidir. Kısa etek giyilmeyen bir mahallede kadınlar bunu yapmaya utanacaklardır. Zamanla bu mahallede kısa etek modası yayılmaya başlayınca utanma duygusundan eser kalmayacaktır. Örneğin anadan üryan şekilde sokakta içinde dolaşmak en ilerici toplumlarda bile mümkün olmayan bir durum olma olsa da, çıplaklar kampı diye tabir edilen toplanma yerleri oluşturulup sırf bu amaçla insanlar bir araya gelmektedir. Bu misaller çıplaklığın birbirini tetikleyen bir durum olduğunu gösterebilir.

Geçmişten beri özellikle kadın bireyler vücudunu teşhir ederek para kazanırlar ya da yaptıkları meslekte bu yolla daha başarılı olduklarını düşünürler. Özellikle televizyonda ve süreli yayınlarda giyinik halde çok az karede yer alan benzeri bayanlar yine de "fizikleri ile değil, yaptıkları işler ile gündeme gelmeyi" yeğlediklerini söylemeyi ihmal etmezler. Düşünen insanlar için bu ironi dolu sözler, soyunmanın belirli mesleklerde kaçınılmaz bir katalizör görevi gördüğünü yüze çarpar niteliktedir. Esasında hayat kadınları gibi vücudunu direk satmaya dayalı ve mankenlik gibi vücudu teşhir etmekten başka temeli olmayan meslekler, kadınların sözde yeteneklerini sergiledikleri mesleklerden toplumsal bozulma açısından daha az tehlike arz ederler. Söz gelimi fahişelik iğrenç bir iş olduğu ön kabulüyle bütün kadınlar tarafından reddiyeye uğramaya mahkûmdur. Ve kimse tarafından gıpta ile bakılmaz. Açıklığı bu meslekten birine benzetilen bir kadın bunu hakaret sayacakken, sesinin güzelliğinden çok vücudunu teşhir sa-

yesinde para kazanan bir şarkıcıya benzetilmek ise gururunu okşayacaktır. Bu günlerde daha vahim bir olgu da sosyal medyanın beslediği çıplaklıktır. Eskiden televizyon ve basın yayın ile sınırlı olan teşhir ile para kazanma şimdilerde kitlesel bir hal almıştır. Artık literatüre **"sosyal medyada verdiği cesur pozlarla ünlenen"** diye bir sıfat eklenmiştir. Sosyal medya insanların en yaygın ve en eski ilkelerinden biri olan "ünlenme"yi çıplaklık aracılığıyla olabilir kılmıştır.

**İnsan görünüşünün estetiği sürekli tartış olmakla beraber, güzelliğinin ise göreceli olduğu çok kişinin kabul edeceği bir gerçektir. Bu gerçeğe rağmen ülkemizde baskın kafa yapısı açıklığı güzellikle eşdeğer görmüş, örtünmeyi ise çirkinliği kapatmak olarak sunmuştur. Çıplaklığın övülmesi, tersinin ise yerilmesi bizim için olağan bir durum halini almıştır.**

İnsan görünüşünün estetiği sürekli tartış olmakla beraber, güzelliğinin ise göreceli olduğu çok kişinin kabul edeceği bir gerçektir. Bu gerçeğe rağmen ülkemizde baskın kafa yapısı açıklığı güzellikle eşdeğer görmüş, örtünmeyi ise çirkinliği kapatmak olarak sunmuştur. Çıplaklığın övülmesi, tersinin ise yerilmesi bizim için olağan bir durum halini almıştır. Gençlerin ise övülen tarafta yer almaya meyletmeleri gayet normaldir. Ve anlaşılabilir bir durumdur. **Normal** demişken şunu da belirtmek gerekir ki, yıllarca bize başı açık bir bayanın **normal** başörtülü bir bayan ise **anormal** sınıfta yer aldığı empoze edilmeye çalışılmıştır. Manipüle edilmiş bir toplum oluştururken o toplumun normal ve anormallik algılarıyla oynamak çok eski bir yöntemdir. Sözelimi yıllarca haber bültenlerinde **"başörtülü kadın kaza yaptı, başörtü bayan cinayet işledi"** gibi kalıplarda haber dili kullanıldı ama haberin ana karakteri başörtülü değilse, haberde kadının giyiminden bahsedilmedi. Aynı şekilde dizilerde filmlerde veya reklamlarda Türkiye'de bütün kadınlar başı açılmış gibi davranıldı. Kısacası yıllarca daha giyinik olmak marjinalize edildi.

Bunun yanında baskın kafa yapısının çıplaklığı engellemeyi insan hakları ihlali olarak görmesi ve giyinikliği de kadın hakları bağlamında eleştirmesi yadsınmamız bir gerçek olmaya devam ediyor. Burada ikiyüzlülüğün ince çizgisi kadın iradesinin subjektif değerlendirmesinde yatıyor. Misal küçük yaştaki kızların aşırı açık giydirilmesi hem gelecekte onları açık giyinmeye teşvik edecektir hem de pedofli arttıracaktır. Gel gör ki bu durumda pedofli ile mücadele ederken bu kafa

yapısı tarafından aynı suç ile suçlanabilirsiniz. Yine bunların iki yüzlü değerlendirmesine göre sekiz yaşındaki bir kız kendi iradesiyle aşırı açık giyinirken, on altı yaşındaki bir kız mahalle baskısıyla örtünmüştür. Benzer şekilde on altı yaşındaki kız evlendirilirken çocuk hakları ihlali varken aynı yaştaki kızın ağgözlü menajerler tarafından soyundurulup sahneye çıkarılmasında mahsur yoktur. Burada kızların küçük yaşta evlendirmesini kesinlikle savunmuyorum, sadece ikiyüzlü düşünce yapısını toplumsal bozulmaya çanak tuttuğuna dikkat çekmek istiyorum.

Bunların dışında bir de teşhircilik diye bir hastalık vardır ki, toplumsal dinamiklerden bağımsız olarak tedavi edilmesi gereken vakalardır. Toplu taşıma araçlarında cinsel organlarını çıkaranlar, sokakta neredeyse çıplak şekilde dolaşanlar bunları örnek olabilir. Tabi seküler kafa yapısının kimi zaman bunları bile sahiplenildiği olur. Yazının başındaki kaygıları hatırlayacak olursak, devlet aygıtını kullanarak insanları örtünmeye zorlamanın mantıklı ve faydalı bir yanını görmüyorum. Ama çıplaklığı teşvik eden bizim sayabildiğimiz ve sayamadığımız bütün faaliyetleri devletin engellemesi gerektiğini de savunuyorum.

# Kadın ve Tesettür

Rümeysa DOĞRU

Tesettür, kavram olarak örtünme demektir. Dinimizdeki yeri oldukça çok önemlidir. Allah(c.c) bizlere örtünmeyi (tesettürü) emretmiştir. Günlük işlerimizi rutinle, titiz ve düzenli şekilde nasıl yapıyorsak örtünmeyi de titiz ve düzenli olarak yapmalıyız.

Tesettür sadece başörtü takmak değildir, el ve yüz haricinde her yeri kapatmamızdır. İki kat deve hörgücü gibi topuz, pantolon üstü tunik, şal yaparken omzu kapatmaması, dolgu topuk diyerek sesli topuklu ayakkabı giymek değildir.

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır;

Deve hörgücü gibi başörtü takanların ve diğer insanları da bu şekilde teşvik edenlerin cennetin kokusunu dahi alamayacaklarını bildirmektedir.

Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır;

"Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının

**Tesettür bir kalkan gibidir. Şahsiyetsiz gözlerden bizleri korur ancak son zamanlarda tesettür diye bir şey kalmadı neredeyse. Kadınların birçoğu ya süs için takıyorlar ya da riya için takıyorlar. Hâlbuki Dünya hayatının geçici Ahiret hayatının kalıcı olduğunu bilmiyorlar. Tesettür deyince bir başörtüyle biter zannediyorlar ama öyle değil.**

babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri

üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz." (Nur 31)

Tesettür bir kalkan gibidir. Şahsiyetsiz gözlerden bizleri korur ancak son zamanlarda tesettür diye bir şey kalmadı neredeyse. Kadınların birçoğu ya süs için takıyorlar ya da riya için takıyorlar. Hâlbuki Dünya hayatının geçici Ahiret hayatının kalıcı olduğunu bilmiyorlar. Tesettür deyince bir başörtüyle biter zannediyorlar ama öyle değil.

Allah Teâla Şöyle Buyurmaktadır;

"Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى  
 جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ  
 أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ  
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
 بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
 أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ahzab 59)

Müslüman kadınlara tesettür ayeti gelince emri geciktirmemek için hemen peştemallerini yırtıp başlarına örttüler. Âmâ bu devirde böyle bir emir gelseydi kadınların birçoğu çağdaşlığa! devam ederlerdi.

Yine sorumlu ve tesettürlü Müslüman kadın sunları kesinlikle bilmelidir;

-Tesettürün kesin İslami farz olduğu ve Kıyamete kadar geçerli olacağı değişiklik ve reform yapılmayacağı.

-Tesettürü inkâr edenlerin dinden çıkacağı.

-Tesettürün dini ve imani bir konu olduğu

-Tesettürün sadece İslam'a mahsus olmadığı bütün dinlerde ve evrensel olduğu.

-Tesettürün gerilik olmadığı, aksine medeni ve evrensel olduğu.

-Tesettürün başını örttükten sonra her şey giyip yapacağı manasına gelmediği.

-Tesettürde dikkat çekici cırtlak

pembelerden, mavilerden, yeşillerden, kırmızılardan kaçınılması gerektiği.

-Parlak ve cırtlak olmayan mat ve sade renklerin tercih edilmesi.

-Tesettür konusunda yapılması gereken ve yapılabilecek olan her faaliyetin her hizmetin planlı ve programlı bir şekilde hakkıyla ifa edilmesi.

Gerçek tesettür işte yukarıdaki kurallardan oluşur. Allah Teala bir başka ayetinde ise şöyle buyurmaktadır.

“Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse o muhakkak büyük bir kurtuluşa ermiş olur”

Yani tesettür Allah'ın emri olduğu için, yerli yerince ve inancımızla yapmalıyız. Ayrıca, kıyafet kesinlikle kısa ve dikkat çekecek boyutta olmamalı, tesettürde makyaj da kesinlikle olmamalıdır.

Unutmayalım ki tesettür uğruna nice güzel insanların mücadelesi sayesinde, Allah'ın izniyle bugün dinimizi rahatça yasabiliyoruz. (Allah Onlardan Razi Olsun) Rabbim bizleri nefsimizle olan mücadelemizi kazanan, kalbine iman hakikatini yerleştirebilen halis kullarından eyesin...

## Gökyüzünde Bir Kuş

Taha Oğuzhan KILAVUZ

Yıl 1936. Ülke üzerinde oldukça soğuk rüzgârlar esmekte. Uzun yıllar neredeyse tüm dünyaya hükmedip mazluma umut olup etrafa merhamet tohumları serpmiş, zalimlere korku salmış bir İslam Devleti yıkılıp yerine İslam ile ilgisi olmayan, İslam ile hiçbir şekilde bağdaştırılmayacak, insanlar üzerindeki kanunları insanların koyduğu bir devlet kurulmuş, lakin düzenleri insana dayanmasına rağmen bu yapılırken halkın görüşüne başvurulmamıştır.

Abdullah üniversiteyi yeni bitirmiş, öğretmen olmak için sınavlara girdikten sonra da Ankara'da liseye öğretmen olarak atanmıştı. İslami bilince sahip olan Abdullah ülkesinde olup biten olaylardan oldukça rahatsız durumdaydı. Çünkü artık "Allah" diyenlere bile ceza veriliyor hatta bu ceza idama kadar gidebiliyordu. Abdullah buna rağmen ders verdiği öğrencilerine İslami değerlerden, Kur'an ve Sünnet'ten bahsetmeyi ihmal etmiyordu. Hatta aile yapısını bildiği öğrencilere ders aralarında gizli yerlerde Kuran öğretiyor onlarla ileri seviyede sohbetler ediyordu.

**İslami bilince sahip olan Abdullah ülkesinde olup biten olaylardan oldukça rahatsız durumdaydı. Çünkü artık "Allah" diyenlere bile ceza veriliyor hatta bu ceza idama kadar gidebiliyordu. Abdullah buna rağmen ders verdiği öğrencilerine İslami değerlerden, Kur'an ve Sünnet'ten bahsetmeyi ihmal etmiyordu. Hatta aile yapısını bildiği öğrencilere ders aralarında gizli yerlerde Kuran öğretiyor onlarla ileri seviyede sohbetler ediyordu.**

etmiyordu. Hatta aile yapısını bildiği öğrencilere ders aralarında gizli yerlerde Kuran öğretiyor onlarla ileri seviyede sohbetler ediyordu. Muhammed bu öğrencilerden birisiydi. Babası eskiden imam olan ancak yeni gelen sistem ile beraber idam edilen birisi olan Muhammed, Abdullah hocanın üzerine titrediği öğrencilerinden birisiydi. Muhammed bazen hocasına sisteme yönelik sitemlerde bulunuyor ve her daim sistemin karşısında olacağını söylüyordu.

Abdullah, zili çalmış ve daha bir senelik evli olduk-

ları eşi Sümeyye kapıda onu tebessümle karşılamıştı. Abdullah okuldan döndüğünde genellikle bedenen yorgun olmasına rağmen, ruhen öğrencileri ile beraber vakit geçirdiği onlara Matematik'in yanında İslam'dan da bahsettiği için sevinçliydi. Eşine selam verip biraz muhabbet ettikten sonra aç olduğunu belli edecek şekilde ellerini karnına götürmüş ve eşine tebessüm

etmişti. Sümeyye eşine sadık, İslami bilince sahip bir insandı ve ayrıca eşinin okuldan dönüşte aç olacağını bildiği için her zaman yemeği hazırlar ve eşinin gelmesini beklerdi. Abdullah ve Sümeyye yemeklerini yedikten sonra Sümeyye eşinin çayını koyuyor Abdullah ise radyodan ülkede olup bitenleri takip ediyor ve her idam, ölüm haberinden sonra "Allah'ım sen zalimleri kahreyle" diyordu. Eşi çayını getirdikten sonra yanına oturmasını söylüyor ve Sümeyye ile muhabbet ediyorlar, ardından da namazlarını kılıp yeni güne yüce Allah'ın izni ile uyanmak için uyuyorlardı. Günleri genelde bu şekilde geçiyordu, ta ki o güne kadar.

Yine aynı vakitlerde Sümeyye yemekleri hazırlamış ve eşini beklemek için pencere kenara oturmuş tül perdenin arkasından eşinin evlerinin olduğu sokağa döndüğü köşeye bakıyordu. On beş dakika geçti, ardından yarım saat. Tam bir saatin ardından Sümeyye meraklanmaya başlamıştı. Eşi hiç bu kadar geç kalmazdı. Tabaklara koyduğu soğuyan yemeklere baktı ve ardından onları tencereye tekrar boşalttı. Radyoyu eline alarak eşi ile her zaman yemekten sonra oturdukları kanepeye oturup radyonun antenini uzattıktan sonra düğmesine basıp ya başına bir şey geldiyse deyip tekrar kapattı radyoyu. Bunu düşünürken bile içi bir garip olmuştu. Ama böyle bekleyemeyeceğini anlayınca tekrar radyoyu açtı. Birkaç haberden sonra radyoda ki spikerin ağzında şu sözler çıktı: "Ankara'da bir lisede ders anlatırken Arapça ezan okuyan Abdullah Yılmaz isimli öğretmen tutuklanıp idam ile cezalandırıldı." Sümeyye duyduklarına inanamadı başından aşağıya sanki büyük bir kova kaynar su dökülmüştü. Sümeyye oturduğu yerde şoka girmişti. Abdullah



yarın meydanda idam edilecekti.

Abdullah ders anlatırken yine Türkçe ezan okunmuş ve Abdullah da öğrencilerine size ezanın aslını okuyayım mı diyerekten sesiz bir şekilde Arapça ezan okurken o esnada kapının önünden geçen Müdür yardımcısının bunu duyması ve sınıftan bir kaç öğrenciyi korkutup şahit göstererek şikâyetle bulunması sebebiyle Abdullah idam cezasına çarptırılmıştı.

Darağaçları kurulmuş Abdullah ile beraber idam edilecek yiğitleri bekliyorlardı. Yine her zamanki gibi kalabalık gözler darağaçlarındaydı. Kimi zevkle seyrediyor kimindeyse yaşlar süzülüyordu. Ve bayanların çoğunlukta olduğu tarafta birisi hıçkırarak ağlıyordu. Abdullah ile evleneli daha bir sene olmuştu ve beyiyle kafasında kurduğu güzel hayalleri vardı. Abdullah iki kişinin kolları arasında diğer dava arkadaşları ile beraber meydana getirildi. Abdullah o kalabalık içerisinde ağlayan eşini hemen tanıdı ve yanındakilerden eşiyile son bir kez konuşmak istediğini söyleyerek eşinin yanına doğru yanındakiler ile beraber yöneldi. Ağlayan eşine ağlamamasını söyledikten sonra kulağına eğilerek yiğit bir Müslüman ile evlen ve İslam'a hizmet edecek çocuklar yetiştir dedi. Sümeyye bu sözlerden daha fazla ağlamaya başladı, artık eşi gidiyordu ebedi yurda bir kuş gibi kanatlanıp uçacaktı. Tüm yiğitler darağaçındaki kütüklerin üzerine çıktı ve karşıdaki zalimin işareti ile aynı anda hepsi "Allahu Ekber" diye bağırarak "ALLAH" demenin yasak olduğu dönemde ölmek uğruna Kızılay'ı, "ALLAHU EKBER" nidasıyla inletti, bazı bedenleri ise titretti. Ve kuş olup uçtular uğruna can verdiklerinin yanına.

# Gazzecean

Fatih PALA  
fatihpalafatih@gmail.com

senin şiirini ben yazmalıyım ey!  
dili zail olmuş bir zaman içinden  
en kavî bir selamla sana  
demeliyim merhaba

yüreğim, güneşim, gül şehrim Gazze!

gecelere aydınlık döşeyen  
şimşekler misali  
can çehreni senin  
işlemeliyim bîcan kesilmiş toprağıma  
umudum, onurum, göz nurum Gazze!

hayat yağdıran o  
derunî sâdâna  
bigane kalmış kalbimi  
sermeliyim körüklü ateşlere

adağım, kararım, şafağım Gazze!

zalimler  
hüzünlenmesinler hasımsızlıklarına  
bir volkandır şimdi dualarımız  
ve ellerimle göklerin sağanağını  
çekmeliyim yerin damarlarına

bugünüm, yarınım, tüm ömrüm Gazze!

bir çınardır her evladın  
düşerler arzın kucağına  
aşkın ve direncin gölgesinde  
menbaı bereket bir destan evine

cümle varlığımu  
adamalıyım direnişe!