

# genc BİRİKİM



Değerli Okurlarımız,

Yaratıcımız ve sahibimiz yüce Allah'a hamd, peygamberimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam olsun. Yeryüzünde bulunma amacı, sadece yüce Allah'a kulluk etmek, onun rızasını gözetmek, yine onun dini, rızası ve davası için çalışmak, yaşamak ve mücadele etmek olan müminlere selam olsun.

Âlemleri yaratan, sonra da onu cinlerin ve insanların emrine musahhar kılan zat-ı zü'l-celal, din gününün sahibi Allah, bizlerden bu eşsiz ve amade nimetlerinin karşılığında, yalnızca kendisine kulluk etmemizi istiyor: "Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu, dosdoğru dindir" (Beyyine, 98/5).

Allah'ın, sayısız nimeti bahşeylediği kullarından sadece kulluk etmelerini istemesi kadar doğal bir durum olamaz.

Teknolojiyle birlikte hayatımızı âdeta kuşatan konforun, rahatın bizlere sunduğu boş vakitlerimizi, bütün bu nimetlerin sahibi olan Allah'a kullukla, ona şükretmekle, tefekkür ve zikirle geçirmemiz gerekirken bizler neden tersi bir istikamete doğru âdeta savruluyoruz? Hatta ona müteşekkîr olmamız gerekirken onu yok sayma yolunu tercih ediyoruz.

Kulluğun, şükürün nasıl olması gerektiğini yüzlerimize vura vura anlatan Gazzeliler, Doğu Türkistanlılar, Rohingya'lılar dururken karşımızda, bizlerin kulluğu unutup oyun ve eğlenceden ibaret bir yanılığa olan dünya hayatına yönelmemiz de manidardır, elem vericidir. "Uyan, titre ve kendine gel!" uyarısı bir ulusa değil de ümmete söylenmelidir.

Kim ki Allah'ı ve ona kulluğu unutup heva ve

hevesinin peşinden gider, aslında Allahu Teâlâ onu kulluk nimetlerinden mahrum eylemiştir de o bunun farkında değildir. Tevhid şuuruyla bir kulluk temennisiyle...

\*\*\*

Bu sayımızda; yazarımız Ali Kaçar, "**Kürecik Radar Üssü Neden Hâlâ Açık?**" başlıklı makalesinde, zalim İsrail'in hizmetkârı ABD'nin emperyalist planlarını yeniden gündeme getiriyor.

Sayımızın dosya konusunu, "**İbadet, Huşu ve Kulluk Şuuru**" olarak belirledik. Dosya konusu çerçevesinde yazarlarımız; Erdal Tuğrul, Mehmet Can Giyik, Rûveyde Bera Pala, Sercan Akbayrak, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel'in makale ve deneme yazılarını dikkatle okumanızı öneririz.

Ayrıca Genç Birikim Mezunları'nın 9 Haziran 2024 Pazar günü organize ettiği "**Modern Çağda Gençliğin İnanç Sorunları**" başlıklı panelde Abdulkadir Bilmez'in "**Modern Çağda Gençliğin İnanç Sorunlarına Yönelik Çözümler**" başlıklı konuşma metnini, Ali Kaçar'ın, önceki sayılarımızdan devam eden "**Kıbrıs'ta Siyonist İşgal**" başlığını taşıyan makalesinin dördüncü bölümünü, Emrah Doğru'nun "**Namazın Müslümanlar Arasındaki Değeri**", Mümine Karakuşoğlu'nun "**Kurbiyet ve Teslimiyet Nişanesi: Kurban**", Sümeyye Demirci'nin "**İmanın Semeresi**" başlıklı yazılarını; yine Taşkın Önel'in "**Herif Ne Yapsın?**" adını verdiği şiirini, İsmail Ceylan'ın "**Norveç'in En Büyük Özel Emeklilik Fonu Olan KLP, Caterpillar'la Yollarını Ayırdı**" başlıklı çeviri çalışmasını istifadenize sunduk.

"Kur'ân, Sünnet ve Hayat Münasebeti" dosya konulu 266. sayımızda buluşmak üzere yüce Allah'a emanet olun.

## Bu sayımızda...

- 3 **Kürecik Radar Üssü Neden Hâlâ Açık?**  
Ali KAÇAR
- 10 **İradenin Tecellisi: Kulluk**  
Erdal TUĞRUL
- 14 **Zayıf İman = Depresyon**  
Taşkın ÖNEL
- 17 Müslümanca Bir Yaşam İçin İlim-Amel Bilinci  
Sümeyye DEMİRCİ
- 20 **Yaşayan Kulluk**  
Rüveyde Bera PALA
- 22 **Ululhiyyet ve Ubudiyyet Noktasında Kul**  
Sercan AKBAYRAK
- 25 **Gerçek Gayemiz Ubudiyyet**  
Mehmet Can GİYİK
- 27 **Namazın Müslümanlar Arasındaki Değeri**  
Emrah DOĞRU
- 32 **Norveç'in En Büyük Özel Emeklilik Fonu Olan KLP,  
Caterpillar'la Yollarını Ayırdı**  
Kiran AZİZ
- 34 **İmanın Semeresi**  
Sümeyye DEMİRCİ
- 36 **Kurbîyet ve Teslimiyet Nişanesi: Kurban**  
Mümine KARAKUŞOĞLU
- 38 **Modern Çağda Gençliğin İnanç Sorunlarına Yönelik Çözümler**  
Abdulkadir BİLMEZ
- 43 **Kıbrıs'ta Siyonist İşgal - IV**  
Ali KAÇAR
- 48 **Herif Ne Yapsın**  
Taşkın ÖNEL

# genc BİRİKİM

Yıl: 23 Sayı: 265

**Sahibi ve Sorumlu  
Yazı İşleri Müdürü**  
Ali KAÇAR

**Genel Yayın Yön.**  
Fatih PALA

**Yazışma Adresi**  
Korkutreis Mah. Yeşilirmak Cad. No:9/1  
Çankaya - ANKARA

**Yayın Türü**  
Yerel, Süreli

**Yönetim Yeri**  
Korkutreis Mah.  
Yeşilirmak Cad. No:9/1 Çankaya - ANKARA

**Dizgi & Tasarım**  
Genç Birikim

**Baskı**  
Strazburg Caddesi No : 31/17 Sıhhiye -  
ANKARA  
Telefon: 0 312 229 1881

**Baskı Tarihi**  
10.07.2024

Değerli Okuyucularımız/Yazarlarımız,  
Yazılarınızı Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde yazılmış olarak, sayfanın sağ, sol, üst ve alt boşlukları 2,5 cm, satır aralığı: tek ve iki yana yaslanmış olarak göndermenizi; yazılarınızın en az 2 en çok 4 sayfa olmasını, yazınız 4 sayfadan fazla ise 2 veya daha fazla olarak bölümlenmiş şekilde göndermenizi rica ederiz.

**Abonelik Şartları:** Yurtiçi abonelik için 1 yıllık abonelik ücreti olan 550 (beşyüzelli) Türk Lirası'nı (Elden teslim fiyatıdır. Kargo ile teslim alacak abonelerimiz için kargo ücreti abonelere aittir.) "Mustafa SARICA Kuveyt Türk Katılım Bankası TR920020500009457261200001 IBAN No'lu" hesaba yatırmanız yeterlidir.

Dijital dergi aboneliği için yine aynı hesaba 1 yıllık abonelik ücreti olan 400 (dört yüz) Türk Lirası'nın yatırılması yeterlidir.

**web** : <http://www.gencbirikim.net>  
**e-mail** : [gencbirikimdersisi@gmail.com](mailto:gencbirikimdersisi@gmail.com)

# Kürecik Radar Üssü Neden Hâlâ Açık?

Ali KAÇAR  
kacarali@hotmail.com

**A**BD, üsleri ile hem Türkiye'yi hem de komşu ülkeleri pitrak gibi sarmışken bir de Kürecik'te 2012'de yeni bir üs daha inşa edilmiştir.<sup>1</sup> Üstelik Türkiye'de NATO adına kurulan bu üslerin tamamı da sadece ABD'nin kullanım ve denetimindedir. İşin ilginç yanı bu üsler, kurulu olduğu ülke yönetimi tarafından, bırakın denetlenmesini, ziyaret edilmesi bile mümkün değildir.<sup>2</sup> Bağımsız oldukla-

*Kürecik'teki radar ve konumu ABD, özellikle de İsrail için hayati önemi haizdir. Çünkü Kürecik sadece İran'ı gözetlemiyor, aynı zamanda Kafkasları ve Rusya'yı da görüş kapsam alanı içine alıyor. Böylece ABD, dolayısıyla Siyonist İsrail, bu bölgede olup bitenleri aynı anda öğrenme ve istihbari bilgeleri alma imkânına sahip olmuştur.*

rı iddia edilen bu ülkelerin, kendi topraklarında kurulu üsleri denetleyememeleri hatta ziyaret bile edememeleri düşündürücüdür. Acaba bu ülkeler, fiilen işgal edilmiş olsalardı işgalci ülke bundan başka ne yapabilirdi ki? Bir ülke, kendi topraklarında üsleri ya da toprakları, başka bir ülkenin kontrolüne veriyorsa o ülke bağımsız olabilir mi? İşte Türkiye'de kurulu üsler, İncirlik üssü başta olmak üzere, Türkiye'den izin alınmadan mazlum halklara karşı kullanıldığı gibi, Suriye'nin kuzeyinde şimdilerde oluşturulan PYD/PKK terör devletçine de destek sağlamaktadır.

Türkiye yönetimi tarafından inkâr edilse de bu üsler; Irak, İran, Rusya, PKK/PYD ve diğer bölge ülkelerine müdahalede izinsiz kullanılmaktadır. Hatta çeşitli ülkelerde yakalanan ve kendi ülkelerini savunmaktan başka hiçbir suçu olmayan Müslümanların, ABD uçaklarıyla önce İncirlik'e, oradan da Guantanamo'ya taşındığı çok yazılmış, çizilmiş ve iddia edilmişti. Siz bakmayın Türkiye yöneti-

1 ABD'nin basına yansıyan üsleri için bkz; <https://iktibasdergisi.com/2021/06/19/turkiyede-kac-abd-ussu-bulunuyor/>; bu üslerden birisi de Diyarbakır'da kurulu 8. Ana Jet Hava Üssüdür. Bu üssün İncirlik kadar önemli olduğu aynı zamanda da Gladyo'nun üssü olarak da faaliyet gösterdiği belirtilmiştir. Bu üste yapılan faaliyetlerin kontrol edilemeyeceğini vurgulayan Emekli Tümğ. Beyazıt Karataş, "Bu üstün hareket eden uçak ve helikopterler uçuş planları dolduruyor ve Türk yetkililere veriyor. Ancak gittiği yerde hangi operasyonu yaptığını Türkiye'nin bilmesi mümkün değil. Örneğin Suriye'ye göreve gidip, orada PKK'ya yardım edebilir veya orada önemli bir PKK'lıyı alıp, başka bir yere götürebilir. Zaten ABD'nin Suriye'de PKK verdiği destek ortada" diye konuştu. Bkz; <https://www.aydinlik.com.tr/haber/diyarbakir-ussu-hayati-oneme-sahip-2355>

2 Daha geniş bilgi için bkz; Ali Kaçar, Zirvedeki Mankurtlar, Genç Birikim Yayınları, 4. Bsk. Ocak 2023, Ankara, s.126 vd.



çilerinin zaman zaman, İncirlik'i de Kürecik'i de kapatırız ha, efelenmelerine. Buna kendileri de inanmadığı gibi, ABD'liler hiç inanmıyor. Çünkü Türkiye'nin, özellikle de İncirlik'i kapatabilecek bir gücü yoktur.

#### **Radar Üssünün Yeri ve Kuruluşu**

Avrupa ülkelerinde İran ya da İran tehdidi hiç gündemde yokken ABD, Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye yönelik İran tehdidinin var olduğunu gündeme getirmiştir. Üstelik de bu tehdidin yakın bir tehdit olduğunu söylemiş, emrindeki think tank kuruluşlarına sayısız rapor hazırlatmış, satılık medya kalemlerini ve oluşturulan algı operasyonlarıyla kitlelere benimsetilmeye çalışılmıştır. Öyle bir hava oluşturulmuş ki İran, sanki bugün yarın balistik füzeleriyle Avrupa'ya saldırılar düzenleyecektir. Bu propagandanın asıl amacı ise Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'ye, güya -olmayan- İran tehdidini engellemek için yeni üsler kurmaktır. Ne yazık ki bu ülkeleri yönetenler, ABD'nin bu propagandasını -isteyerek ya da istemeyerek- kabul etmiş, üslerin kurulması için yasal prosedürü hazırlamışlardır. Oysa Türkiye, Ekim 2010'da Millî Güvenlik Kurulunda (MGK) onaylanan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi'nde İran'ı tehdit değil, "iş birliği ve ortak vizyon oluşturulan yeni müttefiklerden biri" olarak tanımlamıştı. Peki,

ne oldu da Türkiye için ay bile geçmeden kısa bir süre içerisinde İran tehdit hâline gelmiştir? Ne yazık ki bunu soran ya da engelleyecek tarzda itiraz eden de olmamıştır. Ülkeler tarafından kabul edilince ABD'nin planı hazırды, o da Romanya ve Bulgaristan'a füze kalkını, Türkiye'ye ise Kürecik'te radar üssü kurulma şeklinde bir plandı. ABD yönlendirmesiyle bunun kararı da çok çabuk alınmıştır. Nitekim 19-20 Kasım 2010'da NATO Lizbon Zirvesi'nde yapılan görüşmelerde Avrupa'yı, İran'ın balistik füzelerinden korumak<sup>3</sup> kararı alınmıştı. Oysa sonraları anlaşıldı ki asıl amaç, İran füzelerinden Siyonist İsrail'i korumaktı. Böylece NATO üyesi ülkeler, balistik ve seyir füzelerine karşı koruma sağlayacak, ABD millî füze savunma sistemi ile entegre çalışabilecek bir füze savunma sisteminin kurulmasına karar vermişlerdir.

#### **Türkiye ve ABD yetkilileri, Eylül 2011'de**

3 Zirveye katılan dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bu savunma sistemi balistik füzelere karşı alınıyor. Şu ülke değil. Kimde varsa, kimde olursa ve bu savunma sistemi üye ülkelerin tamamını, herkesi koruyacak şekilde ve bütün bunların masraflarına da herkesin ortak şekilde iştirak edeceği biçimde... Bunlar, ilkesel meselelerdir. Zaten kabul edilen dünkü karar da bu ilkeler. Bunun dışında başka bir şey değil. Dolayısıyla bu konularda arzu ettiğimiz çerçevede bir karar çıktı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz" demıştır. Bkz; <http://www.abdullahgul.gen.tr/sayfa/ziyaretler/nato-zirvesi-2010/>

kesin şartlar konusunda bir anlaşma<sup>4</sup> imzalandıktan sonra, Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik bucağı yakınlarında uygun bir yer tespiti yapmışlardır. Belirlenen yer, 1960'lar da Sovyetler Birliği hava sahasının gözetimi için bir radar üssüne ev sahipliği yapmıştı. Kürecik'te bu üssün kurulması için başlayan çalışmalar, Şubat 2012'de tamamlanmış ve ABD tarafından da denemeler yapıldıktan sonra faal hâle getirilmiştir. Kürecik radarı da dâhil, sistemin diğer bileşenlerinin komuta ve kontrolünün NATO Hava Komutanlığı tarafından Almanya'da bulunan Ramstein Üssü'nden yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Malatya ile Kürecik arası mesafe 60 km civarındadır. Kürecik'in rakımı 1800 metredir. 2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere kurulmuştur. Kürecik Radar Üssü (Kürecik Radar Station), askerî bir tesistir. Radar sisteminin kurulumu ABD askerî personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Radar istasyonunun kontrolü, Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı (EPAA, European Phased Adaptive Approach) çerçevesinde NATO Komutanlığına devredilmiştir.<sup>5</sup> Radarın komuta merkezi Kürecik'in doğusunda Diyarbakır'daki 8. Jet Hava Üssü'nde konuşludur.

### Kürecik'in Önemi

Kürecik'teki radar ve konumu ABD, özellikle de İsrail için hayati önemi haizdir. Çünkü Kürecik sadece İran'ı gözetlemiyor, aynı zamanda Kafkasları ve Rusya'yı da görüş kapsam alanı içine alıyor. Böylece ABD, dolayısıyla Siyonist İsrail, bu bölgede olup bitenleri aynı anda öğrenme ve istihbari bilgileri alma imkânına sahip olmuştur. Ayrıca bu radar, Rusya veya İran'dan atılacak balistik füzeleri tespit ve takip

4 Kamuoyuna, NATO Füze Savunma Sistemi kapsamında diye duyurulduğu halde bu zaptın neden ABD'yle imzalandığı, içeriğinde neler olduğu soruları hala cevapsiz. Ancak Amerikan askerlerinin kalıcı konaklamasına imkân veren imar değişikliği çalışmaları yapılmış. Bu anlaşmayı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone tarafından imzalamıştır. Bkz; <https://www.aksam.com.tr/yazarlar/cigdem-toker/yuce-meclisten-pentagona-kurecik-arzuhalı-6533y/haber-195912>

5 [https://www.ntv.com.tr/turkiye/kurecik-radar-ussu-nerede-ne-zaman-kimin-tarafından-kuruldu,rt\\_W80HitUWdMg1GwZrF-Q](https://www.ntv.com.tr/turkiye/kurecik-radar-ussu-nerede-ne-zaman-kimin-tarafından-kuruldu,rt_W80HitUWdMg1GwZrF-Q)

ederek elde ettiği bilgileri, füzeleri imha edecek Polonya ve Romanya konuşlu sisteme ve denizde bulunan özellikli ABD gemilerine iletecek özelliğe sahiptir.

Kürecik'in İran-Türkiye sınırına olan uzaklığı yaklaşık 700 km'dir (430 mil). Koruma ve iç güvenlik için radar istasyonunda yaklaşık 50 ABD askeri görevlendirilmiştir.

İran ile Siyonist İsrail arasındaki mesafe ise 1300 km'dir. İran'ın 1300 km menzilli Şahab-3 füzelerinin muhtemel rotası üzerinde önleyici füzelerin atılacağı, Şahab-3 fırlatılır fırlatılmaz Kürecik füze kalkanı tarafından fark edilecek, İsrail'e düşeceği koordinatlar hesap edilerek o alanda bulunan İsrail vatandaşlarının ikazı için kritik bir zaman dilimi kazanılacaktır. 1300 km menzilli Şahab-3'ün 10 dakika içinde hedefi bulabileceği değerlendirilirse sığınaklara kaçış için 9-10 dakikaları olacak ki bu, harp koşullarında son derece önemli bir zaman dilimidir. Ayrıca İsrail ve müttefiklerinin önleyici füzelerinin bulunduğu bataryalar hazırlanacak ve alarm verilecektir. Malatya'da yer alan radarın görevi, İsrail'e vereceği bu kritik bilgi ile sınırlıdır.<sup>6</sup>

Kürecik'teki radarın benzeri hem Siyonist İsrail'de hem de Katar'da bulunmaktadır. Ancak bu iki radar, füzenin atılmasından belirli bir süre sonra algılama kapasitesine sahiptir. Oysa Kürecik'teki radar, atılacak füzeyi hemen algılama kapasitesine sahip olduğu için Katar ve İsrail'deki radardan daha fonksiyondur. Bu nedenle de Kürecik'teki radar üssü, Siyonist İsrail için hayati önemi haizdir.

### Türkiye'nin Radardaki Fonksiyonu

Kürecik Üssü'nün önemi, İran ve çevresinde bulunan ülkelerin, işgalci İsrail'e karşı herhangi bir hava tehdidine karşı savunma görevi görüyor olmasıdır. Oysa üssün gerçek kurulma amacı, Türkiye'nin de savunmasına destek olmasıdır. Ancak çeşitli savunma ve güvenlik uzmanlarının da ifade ettiği gibi bu üssün Türkiye'ye hiçbir faydasının olmadığı, tam tersine güvenliğini tehlikeye soktuğu yönündedir. Millî Gazete'ye

6 Teknik özelliklerini daha geniş öğrenmek için, bkz; <https://21yyte.org/tr/merkezler/teknik-analiz-malatya-kurecikte-bulunan-radarin-gorevi-nedir>

Kürecik Üssü'nü yorumlayan güvenlik uzmanı Abdullah Açar, "Yarın veya bir gün menfaatler ters düştüğünde Kürecik bize karşı kullanılabilir mi dersiniz bu, kaçınılmaz bir gerçek olarak da gözler önünde duruyor." demiştir.<sup>7</sup>

Bu nedenledir ki bu üs, Türkiye'de kurulduğundan beri uzun tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmaların nedeni, bu üssün Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığı gibi komşu ülke İran ve Rusya ile ilişkilerin bozulmasına neden olmasıydı. Nitekim çok kısa bir süre sonra bu üssün asıl kurulma amacının İran ve Rusya'nın içini ABD ve Siyo-

nist İsrail menfaatine gözetlemektir. Bu nedenle de üssün kurulma aşamasında hem İran'dan hem de Rusya'dan -haklı olarak- sert eleştiriler gelmişti. Türkiye'deki tartışmaların bir başka nedeni de İran ile Siyonist İsrail arasında çıkacak bir savaşta İran tarafından hedef alınacak ilk yerlerden birisi de bu üssün bulunduğu bölge olmasıdır. Çünkü İran, haklı olarak, Siyonist İsrail'in Kürecik Üssü'nden alacağı bilgiler sayesinde İran'a saldıracak ya da İran'dan gelen füzeleri engelleyebilecek imkânı olduğunu düşünüyor.

Türkiye, neden böyle bir tehlikeyi göze almıştır, bunu yeterince ve halkı da ikna edecek tarzda açıklamış da değildir. Askerî vesayetin -güya- bittiği iddia edilen bir dönemde, ben yaptım oldu, tarzında bir anlayışla ABD'ye ve ABD'deki Siyonist lobilere yaranmanın dışında, ülke halkına tehlikeden başka bir şey getirmeyen böyle bir karar nasıl alınmıştır, hâlâ anlaşılabilir değildi. Üstelik TSK personeline ve siyasilere bu çok gizli üsse giriş izni de verilmektedir. Bu tür haberler basında sıkça gündeme getirilmiş olmasına rağmen, doğru ya da yanlış olduğuna dair ciddi, makul bir cevap da

***Türkiye'deki tartışmaların bir başka nedeni de İran ile Siyonist İsrail arasında çıkacak bir savaşta İran tarafından hedef alınacak ilk yerlerden birisi de bu üssün bulunduğu bölge olmasıdır. Çünkü İran, haklı olarak, Siyonist İsrail'in Kürecik Üssü'nden alacağı bilgiler sayesinde İran'a saldıracak ya da İran'dan gelen füzeleri engelleyebilecek imkânı olduğunu düşünüyor.***

verilmemiştir. CNN Türk'te bir programa katılan Radikal gazetesi yazarı Ezgi Başaran, Türkiye'den hiç kimsenin girmesine izin verilmediği üsse girmek için Amerikan Ordusuna başvurduğunu şöyle anlatmıştır: "Dedim ki ben şu işi bir de Amerikalılara danışayım. Olay yeri Malatya, yani bizim memleket, niye ABD'ye danışyorsun? ABD Savunma Bakanlığına kısa bir dilekçe yazdım. 2 gün sonra cevap geldi:

"Ezgi Başaran, Amerikan ordusuna olan ilginizden dolayı öncelikle teşekkür ederim. Maalesef sözünü ettiğiniz bölgeye ziyaretçi kabul

etmiyoruz. İleride bu konudaki politikamız değişirse diye talebinizi bir dosyada bekleteceğim. Çalışmalarınızda bol şans dilerim. Saygılar, Bob Close."<sup>8</sup>

TBMM'de konuşulmadı mı sorusu üzerine de Ezgi Başaran, "Bugüne kadar toplam 7 dakika konuşulmuş Kürecik. Tanzanya ile ticaret 40 dakika konuşuluyor, diyor Veli Ağababa. Sadece o, 7 dakika konuşmuş. 1 Mart tezkeresi sonrasında yapılmış en büyük stratejik ortaklık, diyor Amerikalılar. Neyse ki aramız düzeldi Türkiye ile diyor. Ama biz ne olduğunu bilemiyoruz."<sup>9</sup>

CHP genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba da 7 Mayıs 2012'de milletvekili sıfatıyla Kürecik'e ziyaret izni için dilekçesini ABD Savunma Bakanlığına iletmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanlığına vermiştir. Veli Ağbaba, "Defalarca millet-

8 Ezgi Başaran dilekçesi: "Ben Radikal gazetesinden Ezgi Başaran. Malatya Kürecik'e yeni konuşlanan NATO kalkanıyla ilgili bir makale yazıyorum. Bu nedenle tesisini ziyaret etmek istiyordum ama ana muhalefet partisinden vekillerin bir türlü izin alamadığımı öğrendim. Ne Türkiye ordusu, ne Dışişleri Bakanlığı ne de Milli Savunma Bakanlığı böyle bir izin vermek konusunda yetkili olduklarını söylemiş. Malatya'daki NATO kalkanını ziyaret etmek için izin alınması gereken merci ABD Savunma Bakanlığı mıdır? Eğer öyleyse bana ne yapmam gerektiği konusunda bilgi verebilir misiniz?" şeklindedir.

9 <https://www.demokrathaber.org/ezgi-basaran-i-love-us-army>

vekili olarak başvurmamıza rağmen, Kürecik'e giremedik" demiştir.<sup>10</sup>

CHP Mersin milletvekili Ali Rıza Öztürk ise Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın cevaplama için TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde konuyu Bakan'a sormuştur.

Milletvekili Öztürk, yazılı soru önergesinde 'Kürecik Radar İstasyonu'na İsraili personel atanmış mıdır? Atanmışsa kim ve hangi merci buna izin vermiştir? Eğer izin verilmişse izin verme işleminin yasal dayanağı nedir, hangi yasa hükmüne göre işlem yapılmıştır? Sorularını 16 Nisan 2012 tarihinde Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'a yazılı soru önergesi şeklinde yönelmiştir. O dönemlerde NATO radar üssünde 3 İsraili askerin de görevlendirileceği söylentileri kentte gerginliğe de neden olmuştur. Radar sisteminin çalışmasında bu 3 askerin kilit rol oynayacakları da gelen iddialar arasında yer almıştır.

Bu radar üssü sadece İran ve Rusya'ya karşı kullanılmıyor, aynı zamanda Türkiye'ye karşı da kullanılmaktadır. Nitekim bu tehlikeli durum, Doğu Akdeniz'de 2018'de yapılan bir tatbikat esnasında ortaya çıkmıştır. Senaryoya göre hazırlanan planda ifadeler şöyle: Kıbrıs Rum Kesimi-İsrail, ortak doğal gaz arama platformu, "düşman kuvvet" diye nitelenen Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının saldırısına uğruyor. Bu saldırıyı defetmek için Kürecik'teki füze kalkanı devreye sokuluyor. Radar, Türk jetlerini izliyor ve ABD gemisindeki füzeler Türk uçaklarını vuruyor. Kendi topraklarında kurulu olan radar üssü, Türk Hava Kuvvetlerine büyük bir tehlike oluşturmaktadır.<sup>11</sup>

Zaten Kürecik'te kurulu bu radar üssü, Türkiye'ye yönelebilecek bir tehdidi engelleme-yeye yönelik kurulmamıştır. Çünkü Malatya'daki bu üssün Türkiye'ye faydalı olabilmesi için, karşı füze bataryasının, THAAD özellikte olması gerekmektedir.<sup>12</sup>

10 <https://www.9og.org/kurecik-radari-kadar-onemli/>

11 <https://www.milligazete.com.tr/haber/1649418/unutulan-tehlike-kurecik>

12 <https://www.9og.org/kurecik-radari-kadar-onemli/>

Kısacası Türkiye'yi yönetenler; İsrail'in İran'a, İran'ın da İsrail'e muhtemel füze saldırısı karşısında Türkiye'yi kalkan hâline getirerek sadece Malatya halkını değil, bütünüyle bölgeyi ateşin içine atmış olduklarının farkında değiller. Böyle bir kararı aldıklarından dolayı memnun olduklarını söyleyen dönemin cumhurbaşkanı ve yöneticileri böyle bir tehlikeyi, neyin karşılığında göze almışlardır, anlayabilmek mümkün değildir. Ne yazık ki bu ülke, ABD'ye güvenmenin bedelini 1950'lerden beri halktan ziyade kendi menfaatlerini düşünen, feraset sahibi olmayan yöneticiler nedeniyle ödemektedir. Maalesef bugün de ödemeye devam etmektedir. Çünkü bugünkü yöneticiler de Türkiye'de hatta bütünüyle bölgede gittikçe artan terörün arkasındaki gücün ABD olduğunu anlayabilmiş değillerdir. Suriye'de, ABD'ye basiresizce güvenmenin bedeli, kendi deyimleriyle yeni bir 'teröristan' devletçisi olmuştur. Suriye'de petrol sahalarının yüzde 70'inden fazlasını işgal eden ABD destekli terör örgütü, Suriye halkının hakkı olan petrolü satarak kazandığı 2.5-3 milyar dolarlık paranın bir kısmını ABD, CIA'nın bölgedeki örtülü terör faaliyetlerinde, PKK ise Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerinde kullanmaktadır. Bunu yapan, Türkiye'yi 1950'lerden beri iliklerine kadar sömüren ve halen stratejik müttefik olarak değerlendirilen ABD'dir. Oysa ABD stratejik müttefik de değil, dost da değil, PKK'dan da İŞİD'den de daha tehlikeli bir terör devletidir. Böyle görülüp değerlendirilmediği ve buna uygun politikalar da üretilmediği zaman, Türkiye'nin bu terör devletinden daha çok çekeceği vardır. ABD'nin amacı Türkiye'yi, Suriye ve Irak gibi bölerek, parçalayarak kendi egemenliğini devam ettirmektir.

### **İran'ın Nisan Saldırısında Kürecik'in Rolü**

Baştan beri söylemeye çalıştığımız, Kürecik'in Siyonist İsrail'i korumak için kurulduğudur. Sözlerimizin doğruluğu, İran'ın 13 Nisan 2024'te Siyonist İsrail'e saldırısında ispatlanmıştır. Çünkü İran'dan, İsrail'e yapılacak bir saldırıyı engellemenin tek yolu Kürecik Radar Üssü'nden alınacak bilgiye bağlıdır. Zaten bu üssün İsrail'i korumaya dönük kurulduğu iktidar

yanlısı Yeni Şafak'ta da çok açık olarak belirtilmiştir. Nitekim adı geçen gazetenin 21 Mayıs 2021'de attığı başlık "Kürecik katile kapatılsın: İsrail'i kör edelim." şeklindedir. Bu başlığın altında ise Türkiye, Kürecik Radar Üssü'ne dair projeyi onayladığında sadece NATO kullanımını şart koşmuş ancak bu şarta rağmen bu üssün İsrail'e koruma sağlamakta kullanıldığı belirtilmiştir. Kürecik Üssü'nün, İsrail'i balistik füze saldırısından koruyan en önemli üs konumunda olduğunu ve bu üssün en çok İsrail'e hizmet ettiğini ayrıca belirtmiştir.

Aslında ABD ile Siyonist İsrail'in menfaatleri aynıdır. Kim, kimi idare ediyor? Bazen karışıklık olsa da birbirlerini korumaları ve kollamaları asla değişmez. Çünkü ABD, Siyonist İsrail olmadan Orta Doğu'daki menfaatlerini koruyamaz. ABD'nin bunak başkanı Biden, İsrail olmasaydı yeni bir İsrail kurardım sözünü boşuna söylememiştir. Bu nedenledir ki Siyonist İsrail, NATO üyesi olmamasına rağmen, NATO'nun bütün imkânlarından bir üye kadar hatta daha fazlasıyla istifade etmektedir. Zaten aksi düşünülemez. Dolayısıyla ABD, Kürecik kanalıyla elde edilen bilgileri ırkçı İsrail'e vermez şeklindeki iddialar, bölgede emperyal amaçlarını sürdürmek zorunda olan ABD'yi tanımamak anlamına gelir. Kaldı ki İsrail ile ABD arasında balistik savunma konusunda özel anlaşma imzalanmıştır. Hatta ABD'nin bu bilgileri sadece İsrail'le değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri ile de paylaştığına dair iddialar vardır. Asıl patron ABD olduğuna göre, istediği bilgiyi, istediği ülkelerle paylaşma hakkını da kendinde görmektedir. Çünkü NATO, ABD'ye bağımlı ve ABD'nin tetikçi gücü olarak isteği doğrultusunda faaliyet göstermektedir. NATO sözleşmesinin 5'inci maddesi ya da diğer maddelerinin ABD nezdinde hiçbir önemi yoktur. Hani bir şarkıda geçen "Ben sizin babanızım (patronunuzum)/ Ben ne dersem o olur" sözleri, ABD ile NATO ilişkileri açısından aynıyla vaki olmaktadır.

Emekli Deniz Kurmay Albayı Halil Öz Saraç, İran tarafından atılan balistik füzelerin nasıl imha edildiğine ilişkin şu bilgileri vermektedir: 13 Nisan 2024'te İran'ın, İsrail'e yaptığı misillemede, 110 adet balistik füze atıldığı ve bun-

lardan sadece birkaç tanesinin, İsrail topraklarına düştüğü basına yansımıştır. Peki, terminal safhada durdurulması imkânsız olan, en az 100 İran balistik füzelerini kim imha etti? Balistik füzeler, atmosferin dışında imha edilebildiklerine ve atmosfer dışına balistik füze önleyici füze atma yeteneği İsrail'de olmayıp ABD'de olduğuna göre, en az 100 İran balistik füzelerinin Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde görev yapan 10-15 kadar Aegis sistemli ABD muhribi dışında kim imha etmiş olabilir?

### **Cevap: Hiç kimse...**

İsrail'e atılan füzelerden 100 kadarını atmosfer dışında imha eden ABD savaş gemilerine, SM-3 füzelerinin gereksinim duyduğu teşhis bilgilerinin kaynağı, Batı Asya'daki 4 ayrı AN/TPY-2 radarı, yani Türkiye'deki Kürecik, İsrail, Katar ve Suudi Arabistan'daki radarlar değilse neresidir?

Cevap: ABD'nin bu radarların dördünü birden kullanmasını engelleyecek hiçbir mekanizma yok! İşte bu yüzden, AK Parti hükümetinin "Kürecik'teki radar bilgilerini İsrail ile paylaşmıyoruz." beyanı, bana bir anlam ifade etmiyor. Basitçe anlatayım. Kürecik'teki radar bilgileri, SM-3 füzesi olmayan İsrail için değil, SM-3 füzeleri ile İsrail'i koruyan ve en az 100 İran füzesi düşürmüş olan NATO üyesi ABD ile paylaşılmıştır. Öyleyse Kürecik, İsrail ile bilgi paylaşmamış olsa bile İsrail için kullanılmıştır. Çok şükür; aklımız, fikrimiz yerinde ve kör değiliz. 13 Nisan 2024'te ABD, İsrail'i korumak için, Kürecik radarını tepe tepe kullandı. Kürecikli ABD'ye güvenen İsrail'in de 2011'den beri Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da yemediği halt kalmadı.<sup>13</sup>

Aydınlık gazetesi ile Millî Gazete konuyla ilgili aynı başlığı atmıştır. Nitekim Millî Gazete'nin 19 Nisan 2024'de attığı başlık şöyleydi: "İran'ın saldırısında Kürecik Radar Üssü kullanılmıştır." Başlığın altında özetle şu bilgileri vermektedir: Türkiye, Gazze'de benzeri görülmeyecek tarzda soykırım işlenirken 6 ay sonra ticareti kısıtladı-

13 <https://www.aydinlik.com.tr/koseyazisi/emekli-deniz-kurmay-albay-halil-ozsarac-inceledi-kurecikin-son-kullanma-tarihi-geliyor-iste-kurecik-israili-boyle-koruyor-468755>



ğini açıklamış ama Türkiye'deki üsler Siyonist İsrail'e istihbari bilgi sağlamaya devam etmiş halen de etmektedir. Üstelik kısıldığı söylenen ticaret durdurulmamış, üçüncü ülkeler üzerinden yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca belki ticaret kadar önemli olan bir başka şey ise Gazze'de katliam gerçekleştiren tanklara, uçaklara ve zırhlı araçlara yakıt, Türkiye limanlarından gitmeye devam etmektedir. Üstelik binlerce masum insan katledildikten 6 ay sonra ticareti durdurduk, diye sanki büyük bir iş yapmış gibi açıklama yapanların, arkadan Yunanistan gibi üçüncü ülkeler üzerinden ticareti devam ettirmelerini<sup>14</sup> anlamlandıramasak da içimiz kan ağlayarak 'yakışır' demek durumunda kalıyoruz. Halkı kolaylıkla kandırmayı becerenler, acaba katledilen binlerce masum bebek hangi suçtan dolayı öldürüldü, (81/9) sorusuna ne cevap vereceklerdir? Masum bebeklerin kanları bulaşmış o dolarlarla çocuklarını beslerken yüzleri hiç mi kızarmayacak? Bilinmelidir ki "zerre miskal hayrın da şerrin de sorulacağı gün" (99/7-8) çok yakındır.

Başından beri izah ettiğimiz gibi, Kürecik'in Türkiye'ye faydası değil, zararı vardır. Nitekim Türkiye, Kürecik Üssü dolayısıyla hem İran hem de Rusya ile ilgili elde edilen bilgiler, Siyonist İsrail'e aktarıldığından zaman zaman sıkıntılar yaşamıştır. Ama yetkililer her defasında da Kürecik'ten Siyonist İsrail'e bilgi gitmiyor yalanlarına sarılmışlardır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının daha yeni yaptığı açıklamada, "Malatya'da yer alan Kürecik Radar Üssü, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup NATO müttefiki ülkelerin halklarının, top raklarının ve kuvvetlerinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO'nun mevcut prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle ittifakin savunmasına yönelik paylaşılmakta ve kullanılmaktadır. Radar bilgilerinin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir." yalanına sarılmıştır. Nasıl ki ticaret yapmıyoruz, yala-

nı 6 ay sonra ortaya çıkmışsa bu yalan da çok geçmeden er ya da geç ortaya çıkacaktır.

Benzer, başka bir yalanı da konuyla ilgili bir soru üzerine Millî Savunma Bakanlığı (MSB) söylemiştir.<sup>15</sup>

ABD, bölge için, özellikle de Türkiye için git-tikçe ve artarak tehdit olmayı sürdürmektedir. PKK/YPG ya da adı her ne ise bir terör örgütüne seçim yaptırarak yeni bir terör devleti konumu-na getirmiştir. Seçimler şimdilik ertelendiyse de olmayacak ve ABD de bundan vazgeçecek de-ğildir. ABD, dün olduğu gibi bugün de Türkiye için PKK'dan da IŞİD'den de daha tehlikeli ko-numunu sürdürmektedir. Dolayısıyla bölgedeki terörün asıl kaynağı ABD'dir. ABD bu topraklar-dan sökülüp atılmadan terörün kökü de kazın-mış olmaz. Türkiye'nin hâlâ stratejik müttefik olarak değerlendirdiği ABD, Türkiye'nin altını oymaktadır.

### Sonuç olarak:

Halen Gazze ve Filistin'in çeşitli yerlerinde soykırım devam ederken Türkiye'nin;

1- Siyonist İsrail ile diplomatik ilişkilerini de-  
vam ettiriyor olması,

2- Gazze'de katliam gerçekleştiren tanklara,  
uçaklara, zırhlı araçlara yakıtın Türkiye limanla-  
rından gönderilmesi,

3- Türkiye'den Siyonist İsrail'e savaşmak  
için giden 4 bin olduğu söylenen çifte vatandaş  
Siyonist katil ile ilgili hiçbir karar alınmaması,

4- Siyonist İsrail'e koruma sağlayan, istih-  
bari bilgi aktaran Kürecik Radar Üssü'nün ka-  
patılmaması,

5- Durdurulduğu söylenen ticaretin Yunan-  
tan gibi üçüncü ülkeler üzerinden devam etti-  
rilmesi,

Vebal olarak Türkiye yetkililerine yeter!

Bunlar olup biterken hâlâ sert konuşmanın,  
diplomatik temaslarda bulunmanın hiçbir anla-  
mı yoktur.

14 Ankara'nın Mayıs ayında Tel Aviv ile doğrudan ticareti durdurma kararına rağmen, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret Yunanistan gibi üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor açıklaması için bkz; <https://serbestiyet.com/haberler/israile-ihracat-yapan-turkler-konustu-turkiyeden-israile-ticaret-yunanistan-uzerinden-suruyor-171393/>

15 <https://www.odatv.com/guncel/kurecik-radar-ussu-nerede-kurecik-radar-ussu-kimin-israile-bilgi-verdimi-120039310>; <https://www.milligazete.com.tr/haber/19916197/israilin-guvenligi-turkiyeden-saglaniyor>

DOSYA:

"İBADET, HUŞU VE KULLUK ŞUURU"

## İradenin Tecellisi: Kulluk

Erdal TUĞRUL

**H**amd ve şükür, âlemleri örneksiz yaratıp bitkiler ve canlılarla süsleyen, her bir canlıya ayrı ayrı görevler yükleyen, sonra insanı yaratıp güzel bir suret vererek ona bir irade bahşeden, kendinden başka ilah olmayan, mutlak ve külli irade sahibi olan Allah'adır (cc).

Salat ve selam, onun kutlu nebisi Hz. Muhammed'e (sav) ve ondan önce gelen bütün peygamberlere olsun.

Sözlükte "istemek, dilemek" anlamına gelen irade, terim olarak "nefsin, yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi" veya "bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim" gibi değişik şekillerde tanımlanmıştır. (Ragıp el-İsfahani- Müfredat)

Müslüman düşünür ve ilim adamları, "irade" hakkında birbirinden farklı ve derinlemesine araştırma ve tefekkürde bulunarak bu konuya ışık tutmak için gayret sarf etmişlerdir.

*İslam, esas olarak irade sahibini muhatap alır. İradesi olmayan hiçbir canlıyı, koyduğu kurallardan mesul tutmaz. Bu açıdan baktığımızda iradenin bilinçli bir eylem olması gerekmektedir. Zaten bilinç, akıl olmadan iradenin varlığı söz konusu bile olamaz.*

Örneğin Fahreddin er-Razi'nin kaydettiğine göre düşünürler, bir fiilin yapılmasında tamamen veya büyük ölçüde fayda bulunduğuna dair bizde bir kanaat uyandığında içimizde onu elde etme yönünde bir eğilim hasıl olacağını, bu eğilime irade dendiğini belirtmişlerdir.

İslam kaynaklarında ihtiyar, meşiyet (meşîet), şevk, şehvet, kast, azim gibi kelimeler de iradeye yakın anlamda geçmektedir. Fakat bunlar arasında az

çok anlam farkları bulunmaktadır. İrade, kısaca harekete geçme gücü ve yeteneğidir; fiilin gerçekleştirilmesinde belirleyicidir. İrade, kişiyi file yönlendirmekte, fiil de iradeye bağlı olması bakımından gerçekleşme imkânı bulmaktadır. Her ne kadar irade, fiilden önce geliyorsa da fiil sürecinde de onunla birlikte olan, onunla bütünleşen bir faaliyettir. Bu anlamdaki irade, sadece psikolojik bir fonksiyon yahut meleke ol-

mayıp aynı zamanda bilinçli bir seçme gücüdür, bundan dolayı da kişiyi davranışlarının sonuçlarından sorumlu hâle getiren ahlaki bir ilkedir. Bu seçme gücüne daha çok kelam literatüründe ihtiyar denmektedir.

Hayr kelimesinden gelen ihtiyar, birden fazla seçeneğin olduğu davranış şekillerinden en güzel ve hayırlı olanını seçme iradesidir.

Buna göre ihtiyar, kişinin bir dış zorlama olmaksızın kendi iradesiyle kendi inanç ve değerlerine göre, faydalı gördüğü davranışlara yönelmesidir.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, "fayda", "değer", "iyi", "doğru" gibi sonuç ve yargı belirten kelimelerin hangi bilgi ile eğitildiği ve karşılık bulduğudur.

İslam inancına göre Allah, insana yaşadığı hayatta kararlar alabilmesi ve kendine yol belirlemesi için, olaylar, şeyler ve kendi istekleri karşısında bir tutum belirleyip iyi-kötü, hayır-şer, doğru-yanlış helal-haram gibi bir çok ikili seçenek arasında tercihte bulunması için bir irade vermiştir. İslam literatürüne göre buna cüz-i irade diyoruz. Külli ve mutlak irade sahibi olan Allah, bahsettiği bu irade ile insanı yaptıklarından veya seçimlerinden sorumlu tutar.

"Eğer inkâr ederseniz bilesiniz ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur ama o, kullarının nankörlüğüne razı olmaz, şükrederseniz bu tutumunuzdan hoşnut olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü yüklenmez; sonunda dönüşünüz rabbinize olacak, ardından o, neler yapıp ettiğinizi size bildirecektir. O, kalplerin derinliklerini bilmektedir."(Zümer /7)

"Artık kim doğru yolu seçerse ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim doğru yoldan sarparsa o da ancak kendi zararına sarmış olur. Hiç kimse bir başkasının günah yükünü çekmez ve onunla yargılanmaz. Ayrıca biz, peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz."(İsra /15)

"Rabbinizden hak gelmiştir, artık isteyen iman etsin, isteyen inkâr etsin fakat biz, hak-

ka karşı çıkanlara öyle bir ateş hazırladık ki ..." (Kehf /29); "İstedığınızı yapın ancak bilin ki Allah, yaptıklarınızı görmektedir" (Fussilet /40).

İslam, esas olarak irade sahibini muhatap alır. İradesi olmayan hiçbir canlıyı, koyduğu kurallardan mesul tutmaz. Bu açıdan baktığımızda iradenin bilinçli bir eylem olması gerekmektedir. Zaten bilinç, akıl olmadan iradenin varlığı söz konusu bile olamaz.

İslam'da sarhoş edici şeylerin yeyilip içilmesinin yasak oluşunun sebebi, irade ile bilincin arasına girmesidir.

Sarhoş olan biri, ayık iken yapamayacağı birçok kötülüğü kolaylıkla yapabilir. Çünkü bilinç kaybolmuştur. Mesela kendinden geçen ya da fenalaşan hastalar için de "bilinci kapalı", «suuru kapalı» tabirleri kullanılır. Çünkü kişi, ne durumda olduğunun farkında değildir.

Bilinç; insanda istikamet çizer, hedef belirler, inanç oluşturur; irade ise bu istikamete ya da inanca ulaşmak için insanı harekete geçirir.

İrade, insanın kendi bilinci ile yönetilmez ise başka bilinçler, başka iradeler tarafından yönetilir.

Başka iradelere teslim olarak sorumluluklarından kurtulduğunu düşünmek, günümüz insanında yaygın görülen bir durumdur.

Kur'an-ı Kerim, bu konuda kesin bir dil kullanılarak irade sahibinin, iradesi ile davranması gerektiğini vurgular. Her irade, sahibi içindir ve sahibi, iradesinden mesuldür.

"Diycekler ki "Rabbimiz, gerçekten biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik, onlar da bizi yoldan saptırdılar." (Ahzap/67)

İrade, insanı uygulamaya sevk eden, harekete geçiren bir kudrettir. Yani bilgimiz, hassasiyetlerimiz, dünya görüşümüz (bilinç) bir eğilim gösterir, irademiz ile bu eğilim için harekete geçeriz. İradeyi harekete geçiremeyen bir bilgi ya da hassasiyet, aslında tam anlamı ile varlığından söz edilemez veya amacına ulaşamamış bir bilgi, hassasiyet ya da inançtır.



Mesela, Kuran-ı Kerim’de bazı bilgi sahiplerinden bahsedilirken “... Onların durumu ciltlerle kitap taşıyan merkebin (eşeğin) durumu gibidir...” ( Cuma /5) diye buyrulur. Bilgi var ama amacına uygun kullanılmıyor ya da sahibine ve yaşadığı topluma bir fayda sağlayamıyor ise o bilgi kendi vasfını yitirdiği gibi doğal olarak sahibinin de vasfında değişim gerçekleştiriyor.

Sahip olduğu o değer her ne ise -bilgi, maddi güç, inanç, estetik, kuvvet, vs.- sahibine bir katkı sunmuyor, hayatında değişim gerçekleştirmiyor ise o değer, yükten öte bir şey değildir.

Bunu, sadece bilgi olarak düşünmemek gerekiyor. Hakkını veremediğimiz her zihinsel ya da fiili faaliyetin bir ederi ya da hak ettiği bir değeri vardır. O değer bizde karşılık bulmuyor ise bizim için vasfını yitirmiş, aynı zamanda bize yüklediği vasıfları da bizden almış olur. Kuran-ı Kerim’e bu açıdan bakıldığında birçok örnek görmemiz mümkündür.

onlar, namazlarında gaflet içindedirler. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar.” (Maun / 4-7)

Namaz, aslı itibari ile günde beş kere yapılan bir ibadettir. İslam’ın temel unsurlardan biri, Müslümanlar için ise günlük eğitim ve disiplin mahiyetindedir. Namaz kılmak normalde insanı kötülüklerden , bayağı ve boş işlerden alıkoyar (Ankebut /45); kalplerin mutmain olmasına vesiledir (Rad/28), Allah’ın ve resulünün dostluğunu kazandırır (Maide /55) ve Allah’ın (cc) kutlu nebisi (sav) “Namaz müminin miracıdır.”, Namaz dinin direğidir.” gibi birçok hadis-i şerifte namazın önemine ve faydalarına dikkat çekmiştir.

Normalde insana birçok kazanım sağlayan namaz, bazen veyl olsun noktasına getirir. Çünkü vasfını yitirmiş, şekle indirgenmiş ve bilinçten sıyrılmış bir ibadet hâlini alınca failine zarar olarak dönüyor.

“Yazıklar (veyl) olsun o namaz kılanlara ki

“Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki na-

mazı zayı etti ve şehvetlerine uydu. İşte bunlar azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.” (Meryem /59)

Namaz, insanı gafletten uyandırmak ve insana kurtuluş yollarını aralamak için olan bir ibadet iken namazdan gafil olmak ya da namazı zayı etmek, amacı ile ters orantılı bir sonuçtur.

İçinde bulunduğumuzu iddia ettiğimiz herhangi bir kurum, bizden ispat ister çünkü karşısındaki bir insandır ve seçiminin bir bilinçle gerçekleştiğini varsayar.

Kendimizi ne olarak vasıflandırdığımızdan ziyade bilincimiz, irademiz ve sonucunda hayata geçirdiğimiz fiillerimiz, ne olduğumuzun kanıtıdır.

İradenin bilinçli bir eylem olması gerektiğini söylemiştik. Yani şuursuz ve farkındalık yönü olmayan bir irade olmaz. Bilinç ise bir şeylerle beslenmesi gereken, motivasyonu olan, plan-program yapabilen insanın doğal bir fenomendir.

Günümüz dünyasında, insan iradesine ve bilincine birçok yol ve yöntem ile müdahale edildiğini söyleyebiliriz. Subliminal mesaj yöntemleri, gıdalarda kullanılan katkı maddeleri, sinema ve dizi sektörü, reklamlar, moda, müzik, yazılı ve görsel medya gibi daha nice yöntem ile insan iradesi ve bilinçaltına mesajlar gönderilip yönlendirme yapılarak toplumlar, istenen noktaya getirilebilir.

Bu sınır tanımaz, azgın zihniyetin hedefinde itaatkar, tüketici, sorgulamayan ve itiraz etmeyen insan toplulukları oluşturmak var.

Bilinci kuşatılmış toplulukları yönetmek, daha problemsiz ve kolay olacaktır.

İnsan aşına, ekmeğine nasıl sahip çıkıp onu koruyorsa bilincini de öyle korumak zorundadır.

Bilinç, varlığımızın en büyük delillerindedir. Bireysel bilinçlerin kaybolduğu ya da ele geçirildiği coğrafyalarda toplumsal bilinç de yok olmuştur.

Bütün alışkanlıkların, yaşam biçimlerinin

ve kaygıların değiştiği günümüz dünyasında Müslüman toplumların inanç, irade ve bilinçlerini ana kaynakları olan Kur'an ve peygamberin hayatını esas alarak dizayn etmeleri gerekmektedir.

Cüzi irademiz, külli irade sahibi olan Allah'a tam anlamıyla teslim olmaz ve emirleri doğrultusunda hareket etmez ise irademize başka odaklar hâkim olmuş demektir.

“De ki ben, dini yalnızca ona halis kılarak Allah'a ibadet etmekle emrolundum.” (Zümer /11)

Dini Allah'a has kılarak ibadet etmek, iradesini Allah'a ibadet ederek diri tutmaktır. Bu dirilik insanın önüne çıkan, aklını çelebilecek şeylere karşı azimli bir duruş kazandıracaktır. İradelerimizi ele geçirmek isteyen herhangi bir şer odağına karşı bizlere bir koruma sağlayacaktır. Ve biz hakkıyla kulluk ettiğimiz müddetçe Allah (cc), bize kurulan tuzakları gösterecek ya da görebileceğimiz bakış açıları kazandıracaktır.

Allah'a (cc) hakkıyla kul olmak, şeytan ve yandaşlarının insan nefesine sunduğu, hoş giden birçok haram karşısında iradeli bir duruş sergilemektir.

İrademiz, Allah'a (cc) kulluk ettikçe tecelli ederek varlığını güçlendirecektir.

Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde sabırla davranmamızı öğütler Allah (cc). Çünkü sabır, iradeyi güçlendirir. Sabır, bize bir direnç kazandırır.

Nefse karşı üstünlük kurmak, iradenin sağlam olması ile orantılıdır. İrademiz ne kadar Allah'a teslim olmuş ise kulluğumuz Allah'a o kadar has kılınmış olur.

“Ey iman edenler! Sabredin, sebat gösterin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, daima savaşa hazırlıklı olun, uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa erebilesiniz.” (Ali-İmran/200)

Dosya:  
"İBADET, HUŞU VE KULLUK ŞUURU"

## Zayıf İman = Depresyon

Taşkın ÖNEL

**Z**amana ayak uydurmaya başlayan Müslümanlara ne oluyor da her biri ayrı bir depresyon hâline giriyor. Kendi sorunlarıyla başa çıkamayan, içindeki sıkıntıları halledemeyen insanların başına gelen bu depresif hâl, acaba gerçekten de iyice karmaşık bir hâl alan yaşamın, insanın omuzlarına yüklemiş olduğu bir yük müdür yoksa sorunlarla baş edemediğini unutup kendi halletmeye çalışan insanın zayıflığının bir sonucu mudur? İnsanın; yaratılmış, aciz bir kul olarak dertlerle başa çıkamadığında onu halletmek için aşırı bir çaba içerisine girmek yerine, bütün meseleleri âlemlerin rabbi ve yaratmış olduğu kullarının yegâne sığınağı olan Allahu zülcemel hazretlerine havale etmesi gerekmez mi?

*Allah'ı hayatının her anından çıkarıp zannınca onun kuşatmasından kurtulan insanoğlu, aynı pozisyonu kendi iç dünyası için de alıyor, Allah'ı kendi işlerine karıştırmamayı büyük bir meziyet zannettiği için, iç dünyasında da sorunları ya kendi başına halledebileceğini ya da modern bilimin ışığında bir çözüme gidebileceğini düşünüyor. Gerçekten de zannettiği gibi, sorunları bu yöntemlerle halledebilecek midir?*

lu, aynı pozisyonu kendi iç dünyası için de alıyor, Allah'ı kendi işlerine karıştırmamayı büyük bir meziyet zannettiği için, iç dünyasında da sorunları ya kendi başına halledebileceğini ya da modern bilimin ışığında bir çözüme gidebileceğini düşünüyor. Gerçekten de zannettiği gibi, sorunları bu yöntemlerle halledebilecek midir? Zira Allah'ın hem bireysel hem de toplumsal hayattan iyice çıkarılmış olduğu son 25 yıllık döneme baktığımızda insanların her birinin depresyonda olduğunu, birbirleriyle iletişim kuramadıklarını, tahammül

sınırlarının iyice düştüğünü, ani öfke patlamaları yaşadığını hep beraber gözlemlemekteyiz. Eskilerin sahip olduğu hoşgörünün belki de onda birine sahip olmayan yeni kuşak, en ufak bir problemde dahi büyük bir hadise çıkarılmakta, insanlara fiziksel ve ruhsal zararlar verebilmekte, toplumu ifsat edebilmektedir. Yeni kurulan ailelerde de aynı tahammülsüzlük



söz konusu olduğu için, gençler yuvayı hemen yıkma yoluna gidiyorlar. Karşılaştıkları ilk meselede tahammül edemediklerini dile getirerek karşı tarafla olan bütün münasebetlerini koparma yolunu tercih ediyor. Öyle ki araya giren hiç kimsenin müdahalesine müsaade dahi etmemekteler hatta bu öfke bazen öyle boyutlara varıyor ki bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu, deliler gibi sevdiği, uğruna pek çok şey feda ettiği insanı, gözünü kırpmadan öldürebiliyor. Ne bir Allah korkusu ne vicdan azabı ne insana saygı söz konusu. Acaba bireyler bu kadar tahripkâr olmadan önce bir pedagog, psikolog veya psikiyatrist ile görüşmüş olsaydı sonuç daha olumlu olabilir miydi? Toplumda sayıları giderek artmakta olan terapistlerin mevcut durumunu değerlendirdiğimizde sorunlara kesin çözümler bulamadıklarını söyleyebiliriz zira sorunları, iddia ettikleri gibi hızlı ve etkili bir biçimde çözebilselerdi toplumdaki bu terör havası, bu kadar üst boyutlara ulaşmazdı. İnsanlar, birbirlerine daha çok tahammül eder; trafikte bir korna sesi, bir yol verme ya da laf dalaşı yüzünden birbirlerini öldürmezlerdi. Yahut komşusunun köpeğinden rahatsız olduğu

için komşusuna ceza vermekten imtina ederdi veya komşu çocuğunun gürültüsünü, çocuktur diyerek tolere edebilirdi ancak bunların hiçbirinin yaşanmadığını görmekteyiz.

Peki ne oluyor da insanlar, bu kadar bilimsel müdahaleye, terapiye, terapistle rağmen istedikleri huzuru elde edemiyorlar. Çünkü iyice bencilleşen insan, Allah karşısında herhangi bir sorumluluk hissetmediği, toplumu umursamadığı, başka insanları kesinlikle dikkate almadığı ve hiçbir şekilde vicdan azabı duymadığı için her şeyi kendi isteği doğrultusunda halletme yoluna gidiyor. Hâl böyle olunca toplumu oluşturan her bir birey; yaşamın, toplumun, dünyanın merkezine kendini koyuyor ve her şeyin kendisine göre halledilmesini istiyor. Halledilmezse eğer o zaman da çok ciddi öfke patlamaları yaşıyor ve karşı tarafa inanılmaz zararlar verebiliyor. İşte tam da burada âlemlerin rabbi olan Allahu zülcelal hazretlerinin gönüllere şifa olan düsturlarından biri daha akıllara geliyor: Gönülleri ancak Allah'ı zikrederek huzura erişir. Peki, Kur'an'ın bu kadar tilavet edildiği; onlarca, yüzlerce hafızın yetiştirildiği, mübarek gecelerde hatimlerin indirildiği, mevlitlerin

okunduğu, salat ve selamların getirildiği bir toplumda neden bu kadar yoğun bir kızgınlık, öfke hâli hüküm sürmekte? Bugün neden psikiyatristler, terapistler yoğun bir mesai harcamakta? İnsanlar neden ilahi vahyin bildirmiş olduğu huzuru elde edememekteler? Olaya doğru bir biçimde baktığımızda görürüz ki Allah'ın da buyurmuş olduğu gibi, iman kalplerimize inmiş değil, sadece dilimizde kalmış. Zira hiçbir şekilde, Allah'ın bize göndermiş olduğu sıkıntılara, musibetlere rahmet gözüyle bakmıyor, ona sabretmiyoruz. O kadar konformist bir hayata alıştık, rahatı o kadar benimsedik ki en ufak bir problemde dahi tahammül gösteremiyoruz, sabredemiyoruz. İstiyoruz ki hayatımızda hiçbir şekilde diken yahut bir kıymık bile olmasın. Her şey güllük gülistanlık olsun. Sorunlar varsa bile onu başkaları yaşasın, biz yaşamayalım. Öyle olmasaydı eğer bugün dünyanın gözleri önünde katledilen, yok edilen, aç bırakılan, açlıkla imtihan edilen yüzlerce, binlerce insanın umursanması gerekmez mi? Gazze insanlarımızın gözü önünde kıyım kıyım kıyılırken insanlar bu kadar vurdumduymaz olabilir miydi başka türlü? O hâlde birilerinin sözünü ettiği gibi depresyon, bunalım, stres öyle bir terapiyle, bir psikiyatrist müdahalesi ile giderilebilecek türden bir hadise değildir. Çünkü en ufak bir problemde dahi zayıflık gösterip o sorunun bir an önce hayatımızdan çıkmasını istiyoruz. Bunun aksi bir şey aklımıza dahi gelmiyor. Hâlbuki bütün bunların, Allah'ın birer imtihanı olduğunu ve bu imtihanı sabırla geçtiğimiz takdirde rabbimizin hem bu dünyada ferahlık vereceğini hem de öte dünyada mükafatını bizlere takdim edeceğini düşünmüş olsaydık birazcık daha tahammül eşliğimiz artardı ve bu kadar sıkıntıya düşer olmazdık. Şayet hayatlarımızı Allah'ın azze ve celle emirleri ve yasakları doğrultusunda tanzim etmiş olsaydık bizler, her şeyin Allah'tan geldiğini hakkıyla bilirdik ve ona hakkıyla iman etmemizin gereği olarak bütün bu sıkıntılara, musibetlere, nimetlere sabır gösterirdik. O zaman ruhlarımızı sıkı, bizleri tedirgin eden, baş edemediğimiz streslere asla ve asla düşmezdik, kendimizi bu kadar sıkboğaz etmezdik. Daha ferah, daha rahat, daha geniş düşünürdük ki o zaman da hayata çok pozitif bir pencereden bakardık. Yani

hayata güzel bakan, güzel görür; güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen ise hayattan lezzet alır, dedikleri gibi bizler de şayet her gelenin yüce Mevla'dan geldiğini idrak edersek işte o vakit ruhumuzu tedirgin eden, bizleri bunalıtan herhangi bir müşkül ile karşı karşıya kalmazdık. O zaman da kendi iddia ettikleri gibi çok gelişmiş, ilerlemiş bilimlerinin bize sunmuş olduğu çözümlere muhtaç olmazdık. Aslında bu, bilimin inkâr edilmesi değildir. İlim; Allah'ı, kainatı idrak için vardır; ruhu imar, hayatı idame ettirmek, insanın iç dünyasını mamur etmek işi ise tamamen Allah'a olan iman ile alakalıdır, yani maneviyatla ilintilidir. O yüzden bu işin çözümlerini de yine hayatın sahibi olan Allah'ta ve onun hayat kitabı olan Kur'an'da aramak gerekir. Bizler, karşılaştığımız sorunların çözümleri için asla Allah'ın yazmış olduğu reçetelere müracaat etmeyip çözümü tamamen başka başka yerlerde aradığımız için istediğimiz tedaviyi, huzuru elde edemiyoruz. İşte o zaman Allah'ı bolca zikretmek, gönüllerimize ferahlık getirmiyor. Tam tersi bir yol seçmiş olsaydık şayet yani kalben, hakikaten, aynelyakin olarak iman etseydik ve bilseydik ki bu dertlerin çözümü, kesinlikle mutlak irade sahibi olan Allah'ındır, deseydik işte o zaman huzur bütün benliğimizi kuşatmış olurdu. Âlemlerin rabbinin zikri, tam da bu zamanda gönüllerimize ferahlık ve huzur getirir. Bu saatten sonra bize düşen; Allah'ın, bütün dertlerin, imtihanların sahibi olduğunu ve yine bütün çözümlerin onda mevcut olduğunu idrak etmektir yoksa asla tam anlamıyla bir huzurdan söz edemeyiz.

Şairin dediği gibi;

Bu yük senden Allah'ım; çekeceğim, naçarım

Senden, sana sığınır; senden, sana kaçarım

Necip Fazıl Kısakürek

Şairdeki bu teslimiyeti tam anlamıyla idrak edersek eğer bizler de gönül huzurunu, dinginliği yakalamış oluruz yani hayatı ıskalamayız. İmtihanın tam anlamıyla ne olduğunu kavramış oluruz ki o da bir oyun ve eğlence olan hayatın, bizlere eza etmesine müsaade etmememize yardım eder.



Dosya:

"İBADET, HUŞU VE KULLUK ŞUURU"

## Müslümanca Bir Yaşam İçin İlim-Amel Bilinci

Sümeyye DEMİRCİ

**V**aroluş sebebi-  
miz, kulluk bilinci  
üzere kılınmıştır.  
Bunu en güzel **Araf suresi**  
**56. ayet** izah eder: "**Ben**  
**cinleri ve insanları bana**  
**kulluk etsinler diye yarat-**  
**tım.**" buyuruyor rabbimiz.

Kulluk nedir? Kul denince  
insanların, toplumun anlam-  
landığı bir kavrammış gibi  
emrine amade olunan, kişi-  
nin kölesi, seçim hakkı olmayan her türlü zulme  
boyun eğdirilmiş insan anlamı ön plana çıkıyor.

Aslında İslam literatüründe kulluk, boyun  
eğmektir ama bu boyun eğiş severek, güven-  
erek, gönülden bir boyun eğiştir. Kul olduğu  
mercinin verdiği emirlere ve yasaklara teslimi-  
yettir.

İslam bir hayat tarzıdır. Allah'ın gönderdiği  
dinin bir tabiatı ve karakteri vardır. Keyfiyeti  
sevmez, ona inananları mükellef kılar. Sınırlarını

*Kulluk nedir? Kul denin-  
ce insanların, toplumun  
anlamlandırıldığı bir kav-  
rammış gibi emrine ama-  
de olunan, kişinin kölesi,  
seçim hakkı olmayan her  
türlü zulme boyun eğdi-  
rilmiş insan anlamı ön  
plana çıkıyor.*

belirler, müntesiplerini ba-  
şıboş bırakmaz. **Kiyamet**  
**suresi 36. ayetinde, insan**  
**başıboş bırakılacağını mı**  
**sanıır**, buyurur rabbimiz.

İslam, iman edenleri  
bilgilendirir, bilgilendirmekle  
kalmaz, onların bilgilerini  
bilince dönüştürmek içinde  
onların içinden nebiler gibi  
bir seçilmiş gönderir.

**İslam dininde,**

**ibadetlerin temelinde sevgiden doğan bir**  
**yöneliş, tapma ve boyun eğiş vardır.** Sevgi;  
kalbin ilgi duyduğuna akması, onun mutlulu-  
ğuyla neşelenmesinin yoğunluğudur. Yaratıcısı  
tarafından insanoğluna verilmiş büyük bir ni-  
mettir. Hayat, onun varlığıyla kolaylaşır, zorluk-  
lar severek yüklenilir.

İtaat, sevgiden doğunca adı ibadet olur. Bu  
sebeple iman; kabul, tasdik, aklın ve ruhun  
onayıyla meydana gelen eylemdir ve ondan da



amel doğar. Allah için olan her amelin, eylemin adı ibadettir. Sevmek, tapmanın ve tabi olmanın sebebidir.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ  
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٣)

**De ki "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir." (Ali-İmran Suresi/31)**

Rabbimiz, ayeti kerimeyle Allah sevgisini re-

sulüne tabi olmaya bağlamıştır. İnsanın fitratında var olan taklit etme eğilimi de sevgiden doğar, istisnalar hariç, tabi oluşların, taklitlerin temelinde sevgi, onay yatar. İhlas, aynı zamanda ibadetlerin kabul şartlarından biridir: halis olmak, katışıksız olmak.

İbadet emri, Allah'ın kulunu muhatap alması, ona değer vermesi; yüceler yücesi, ulaşılmaz, aşkın yaratıcının kulu tarafından takdis edilmesi eylemidir. İbadetsiz bir kul, hiçtir. Bağı olmayan, köksüzdür.

İbadet bilinci kişiye güç verir. Kul, mabuduna bağlı olduğu kadar güçlenir. Gücünü paradan, dünyadan, tebaadan alanlara karşı meydan okutur. Kişi, eylem gücünü de inancından alır.

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ  
الصَّابِرِينَ (٩٤٢)

**"Nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir, Allah sabredenlerle beraberdir."** Zafer Allah'ın elindedir. Allah'ın dilemesi ve ihlas ile ona tabi olmadır.

İnandığını bilerek söylemek mi yoksa severek söylemek mi daha makbuldür. Elbetteki bilerek söylemek, kör taklitten daha makbuldür.

Hele bilinçli bir şekilde ağızdan çıkan kulağının duyması, duyduğunu kalbin tasdik etmesi ve tüm hücrelerin o bilinçle, sevgiyle, saygıyla şahitlik etmesi işte, ibadet denen boyun eğiş, budur.

Ne güzel teslimiyettir, ölürlen kavuşma sevgisiyle ölmek. Şehitler, şehit olmadan, şahitlik ederek sevdayla yaşarlar, sonra sevdiklerine onun emanet verdiği canı teslim etme yarışına girerler. Allah katında kalbin huşu duyarak yaptığı her eylem değerlidir. Rabbimiz kitabı mübinde inananların Allah için kalplerinin titremesini övmüştür.

Hijyenik alanlarda bulunmakla mikroplu ortamlarda bulunmak aynı değildir. Bu sebeple kalplerin temiz ortamlarda olması gerekir ki kalp, huşu duyabilsin. Kalplerin kurtuluş ortamı, Allah'ın kitabıyla iç içe yaşamak, resulünün sünneti gibi, hayat suyuyla hayatını tertip etmek; geceleri abit, gündüzleri mücahit olan kalple diğerleri de aynı olmasa gerek.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَرَّبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾  
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾  
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٦﴾

**{2} Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu, onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler.**

**{3} Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar.**

**Huşu ile ibadet edebilmemizin formülü öğretiliyor.**

- Kuranı okumak, nasıl? Baş gözüyle değil, kalp gözüyle, basiretle tedebbür üzere...
- Tevekkül, inanırlar denmiyor da güvenirlen deniyor. Çünkü inanmak ile güvenmek aynı değildir.
- Namazlarını özenle kılarlar.
- İnfak ederler. İnfak, nifaktan kurtulmanın yoludur. Mallarından vazgeçemeyenler, canlarından vazgeçemezler.
- İnananların öncelikle marifetullahı öğrenmesi gerekir. Marifetullahı Arapça manası ile bilmek değil, tanımaktır. Birçok şeyi biliriz ama onu tanımış olmayız. Tanımaktan, kıymet bilmek ve değer vermek doğar.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٦﴾

**Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya onun avucundadır; gökler de onun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. (Zümer Süresi- 67)**

Tanımak, sevmek ve tapmak ibadetin özüdür. Kur'an ve sünnetin bizi yönlendirmesiyle şunu anlıyoruz ki ibadetlerimizi bilinçli ve ondan doğan huşu içinde yapabilmemizin önceliği, rabbimizi tanımaktır. Onun esma-ül hüsnasını anlamak, kendisini tanıttığı gibi tanımak, bilmek, sevmek bizi onun kadrini bilmeye götürecektir. Allah'ın kadrini bilen insan, onu hayatının müdahili kılar ve o merkezli yaşar.

En Emine Emanet Olunuz

Dosya:  
"İBADET, HUŞU VE KULLUK ŞUURU"

## Yaşayan Kulluk

Rüveyde Bera PALA

**E**limizle kalbimizi yokladığımızda orada olduğunu, içinde bulunduğu beden için her daim varlığını belli ettiğini hissederiz. Yaşamak için, yaşama anlam katmak için biz de ona sahip çıkmak ve atışlarını hikmetvari bir ritimle süslemek zorundayız. O, bizim hayatımız için varken biz de hayatımızı onun için var etmeliyiz. Nihayetinde kalp, insanın en kıymetli varlığı, fiillerine yön veren yegâne cevheridir.

*İtaat edilmesi gereken şeyler vardır. Bir de başkaldırılması gereken şeyler. Nerede, nasıl davranışlar sergileyeceğimizi bilmezsek hayata yüklediğimiz anlam, kendi kendini yitirir. Yürüyoruz ama hangi yolda, yaşıyoruz ama hangi hükümlerle?*

İtaat edilmesi gereken şeyler vardır. Bir de başkaldırılması gereken şeyler. Nerede, nasıl davranışlar sergileyeceğimizi bilmezsek hayata yüklediğimiz anlam, kendi kendini yitirir. Yürüyoruz ama hangi yolda, yaşıyoruz ama hangi hükümlerle? Bunların cevabı, varlığımızı adadığımız şeylerin önemini de bize gösterecektir.

Ömür, kalp denen organ yaşadığı müddetçe devam edecekse elbette onu koruyup kollamak da sahibine düşmekte. Korumak, yani muhafa-

za etmekten kastımız ise onu asla karanlıkta bırakmamak, ihmal ve ilgisizlik yüzünden rengini kan kırmızısından siyaha dönüştürmemektir. Zira onun depoladığı hayat semeresinden ancak bu şekilde faydalanılabilir.

Karanlık ve aydınlık tezatlığı, Kur'an'da birçok yerde belirtilmekte; eşsiz lezzetle ayetlerin manasını ve vermek istediği mesajın içeriğini güçlendirmektedir. Buraya konuk edeceğimiz ayet ise Enbiya suresinden: "Derken

karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum.' diye dua etti." (21/87)

Yunus'un (as) yaptığı bu dua, karanlığın ona mecbur bıraktığı bir ihtiyaçtı. Çünkü kim karanlıklar içine düşerse kurtuluş yolunu arar ve bu yol, çoğu zaman rabbe niyazdan doğar. İster inansın ister inanmasın, istisnasız herkes yardım dilemiştir o yüce ilahtan. Neticede ay-

dınlığı var eden de karanlığı üzerimize örten de o. Birinden sıyrılıp ötekine mahkûm olmak, ancak onun gücüyle mümkün olacaktır. İşte kulluk bilinci de tam olarak burada başlamaktadır. Kişi ne zaman halihazırdaki durumunu düzeltecek olanın Allah olduğunu bilir ve eylemlerini bu doğrultuda gerçekleştirip diline onun zikrini yerleştirirse o vakit dünyaya inişinin amacını da hakkıyla kavramış olur.

Onun yüceliğini bilmek, kul olmanın ilk şartıdır. Zaten onun nasıl bir rab olduğunu kavrayamayan, kendisinin nasıl bir kul olması gerektiğini de kavrayamaz. Keyfine göre hareket eder, bunu takiben heva ve heves üzere kurulmuş olan nefsi, onun ahiretteki sonu olur. Namaz denince aklına Allah'ın emrettiği en güçlü ibadet değil, ona engel olacak dünyalık işler gelir. Tevhit denince nice mücahidin yolunda verdiği can ve malın ehemmiyetini akletmez, gerici ve yobaz kavramlarının altına sığınan bir kişiliğe bürünür. İslam denince asırlardır izinde yürünen peygamberleri anmaz; onların önüne taş koyan azılı müşrikler gibi mevzuyu saptırır, kulağını tıkar veya körleşir. Gazze denince, Filistin denince, Kudüs denince dinin (kanla) yaşandığı en büyük mekânlar ve yokluğuyla birçok şehri yok edecek kutsalları düşünmez; bir türlü bitmek bilmeyen "Arap" algısıyla akıllarda ne var ne yok silen ve düşmanlığın en üst seviyesini yaşatmaya çalışan bir anlayışı tercih eder.

Kişi, Allah'ı bilip tanıdıktan sonra kitaba, yani Kur'an'a yönelmelidir. Zira kulluğun ana hatları azim ayetlerde bulunmaktadır ve insan ancak bu ayetlerle muhatap olduğunda aydınlığa ulaşmaya hak kazanacaktır. Işığı bulduğu her ayet, onu bambaşka bir kaynağa yönlendirecek, bu da onun yedi kat semanın ardındaki cennete çıkışını kolaylaştıracaktır. Bu kaynak, sünnettir.

Resulullah'tan kalan kaviller, önemsiz veya arka planda bırakılacak türden cümleler değildir. Onun hayatı ve yaşayışı, her mümine örnek, halis bir kul olma niyetinde olan herkese bir nimettir. Hem izini kaybetmemek hem de misk kokusuna bürünmüş tavsiyelerini yaşat-



mak için kullar, peygamberlerini kalplerinde asla öldürmemelidir.

Huşu ve samimiyet barındıran kulluğun ana şartlarının sonuncusu ise sürekli zikirdir. Bu madde, hem Kur'an'ı hem de sünneti bir arada yaşamayı sağlayan mucizedir. Zikir niyetiyle dilimize doladığımız her kelime Allah'ı hatırlatacak, bu kelimeleri bize öğreten resul ise her daim varlığını koruyacaktır. Manalarında gezinen zihnimiz, başıboşluktan kurtulup nefesine zulmedenlerden olmayacak; karanlık, artık ardımızda kalmış bir gölge olacaktır. Önmüzü görmemizi sağlayan aydınlık ise işte bu üç unsur sayesinde tüm gücüyle parlayacaktır. Allah'a yönelişini tam yapan, son nebinin ömrünü ömrüne bereket kılan ve dilini zikirle ıslak tutup hamd ile duaya sarılan kimseler, Enbiya suresinden verdiğimiz ayetin devamına konu olma fırsatı bulacaktır. "Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz, müminleri böyle kurtarıyoruz." (21/88)

Dosya:  
"İBADET, HUŞU VE KULLUK ŞUURU"

## Uluhiyyet ve Ubudiyyet Noktasında Kul

Sercan AKBAYRAK  
akbayraksercan@gmail.com

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah rabbilâlemin, vessalatu vessalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd.

**Y**üce Allah katında önemli iki kavram (mefhum) vardır. Müslümanlar, bu iki hakikatin ne denli ehemmiyetli olduğu-

nu kavradığı ölçüde rahmete mazhar olacaktır. Güç, kuvvet, hâkimiyet, izzet, şeref vs. bu iki hakikate gösterilen ihtimamda gizlidir. Müslümanların başarılarla ya da başarısızlıkla dolu tarihi, bu iki kavram üzere şekillenmiştir.

Yüce Allah, dünya hayatını bir imtihan olarak "lailaheillallah" teslimiyeti çerçevesinde yaratmıştır. Yarattığı kullarına ise bu bağlamda "kulluk" etmelerini emretmektedir. "Uluhiyyet" yani kelime-i tevhit, hakıyla kavranamadığı müddetçe de razı olunacak bir "ubudiyyet" yani kulluk, insanoğlundan sadır olamayacaktır.

İnsanoğlunun yaratıldığı ilk günden günümüze kadar tarih tefekkür edildiğinde en

*İnsanoğlunun yaratıldığı ilk günden günümüze kadar tarih tefekkür edildiğinde en çok sapma yaşanan noktanın "uluhiyyet" ve "ubudiyyet" itikadı minvalinde olduğu görülecektir.*

çok sapma yaşanan noktanın "uluhiyyet" ve "ubudiyyet" itikadı minvalinde olduğu görülecektir. Yüce Allah, kitabı Kur'an'da hep bu hakikat üzere durmuştur. Bir şey önemli olduğu ölçüde üzerinde durulur. Kur'an'da bu konuya çokça değinilmesi de konunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

İslam ümmetinin sonraki nesillerinde ve bizatihi yaşadığımız çağ ekseninde bu sapmanın fazlasıyla vuku bulduğunu görmekteyiz. İslam'a gönül vermiş kalplerin, küffar bataklığında yaşadığı zilletin bir yansıması olarak "uluhiyyet" ve "ubudiyyet"e olan itikatları katbekat gevşemiş durumdadır. Dolayısıyla da İslam ümmeti olarak bir asırdır tam anlamıyla bir şahlanış gerçekleşmediği gibi ne yazık ki halihazırda bir uyanıştan da söz edemiyoruz.

Selef-i salihinin kulluk ve ibadetten anladığı o derin manaların ve ufkun yanında, modern nesillerin anladığı "sıradanlık", "basitlik", "yüzeysellik" ve "hiçlik" algısı kıyaslandığında o yüksek konumlardan bugünkü bitmişlik send-

romuna nasıl sürüklenildiğini anlamak hiç de zor olmayacaktır.

Selefin nezdinde hayatın ve ölümün hudutlarını çizen bu kavramlar, onları insanlığın önderliği makamına çıkarırken günümüzün Müslümanlarını, hudutlara riayet etmemele-ri hasebiyle, milletlerin her taraftan kurtların avlarına üşüşükleri gibi, üzerine üşüşülen bir ümmet hâline getirmiştir.

*İslami uyanış, ancak ve ancak yüce Allah'ın, ümmete yüklediği* misyon gereği bu kavramlar üzerinde yeniden yeşererek ümmet, içerisinde bulunduğu bu zillet çıkmazından kurtulabilecek ve ancak böylelikle kendisinden beklenen "insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet"<sup>1</sup> konumuna tekrardan dönüş yapabilecektir.

Kulluk bilincimiz dumura uğradığından beri "selin üzerindeki çer çöp hâline geldik."<sup>2</sup> Dünya sevgisi ve ölüm gerçeğinden gaflet bizleri yiyip bitirdi. Günümüz ümmeti, hudutlarını bu kavramlar üzerine bina edebilirse sefeye bahşedilen nimetlere kavuşma ümidi besleyebilir.

Selefin hissiyatında ölüm ve yaşam, yüce Allah'ın "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."<sup>3</sup> buyurduğu şekilde inşa edilmişti. Yüce Allah'a kulluk, insanoğlunun varlık amacının tamamıdır. Selefin algısında bu ayetin hakikati, hayatın tamamını kapsayan bir kulluğu gerektiriyordu.

Selefi, kulluğunu yüce Allah'tan gayrisına "la" diyerek temellendirmiş ve ibadetlerini de aynı ihlas ölçüsünde, yalnızca âlemlerin rabbi olan Allah'a has kılmıştı. Bu teslimiyet, insanların şaşkınlığını arttıracak düzeyde berekete ve başarılarla kapılarını açmıştır. Kulluk idrakleri, onları dünya sahnesinde en güçlülerden biri olmaya itmişti.

Selefin nezdinde ibadet ve kulluk, günümüzün gafil Müslümanlarının düştüğü bir yanılgı olarak sadece bazı ritüellerden meydana

gelmemekteydi. Zahiri ibadetlerin, yüce Allah tarafından insana emredilen kulluk olgusunun bütününe karşılık gelmesi mümkün değildir. Çünkü bu ibadet olgusu, kişinin ne kadar zamanını kapsayabilir? Vakti belli olan ibadetler sonrasında zamanın geri kalanı ne olacaktır?

*İnsanoğlu, bir melek gibi yaratılmamıştır. Ne kadar uğraşsa da yüce Allah'a olan ibadet mükellefiyetini tam anlamıyla, kusursuz bir şekilde yerine getiremez. Bu kulluğa güç yetiremez. Zaten yüce Allah'ın bunun için hususi olarak yaratmış olduğu, gece gündüz onu tespih (kulluk) eden melekleri vardır.*

"Onun yanında bulunanlar, ona kulluk etmekten büyükenmez ve yorulmazlar."<sup>4</sup>

Onlar, yüce Allah'a asla asi de olmazlar. Bu haslet, yalnızca onlara hastır. Peki, insandan beklenen kulluk da salt meleklerin yaptığı gibi midir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere kulluk ekseninde net olarak gaye bu değildir. Zaten insan öyle de değildir. Yorulur, tükenir, sıkılır, bıkebilir. Bir anı, bir anını tutmayabilir. Bazen müthiş bir teslimiyete bürünebilir ve kalbi bir o kadar da huşuyla dolup taşabilir. Bazen de hiçbir şey yapmak istemeyebilir ve üzerine tüm ağırlığıyla gaflet çökebilir.

Yüce Allah, hikmeti gereği insanı böyle yaratmış ve yine rahmeti gereği nefsine kaldırmayacağı bir yükü de yüklememiştir. Yüce Allah dileseydi melekleri yarattığı ölçüde insanı da yaratırdı. Lakin o zaman "uluhiyyet" ve "ubudiyet" imtihanının bir hikmeti kalmazdı. Yüce Allah, kimi kullarıyla meleklerle karşı övüneceği insanı yarattı. Kul, niçin yaratıldığına idrakinde olur ve bunu hayatında ikame ederse övünç kaynaklarından olur.

Kul, hayatının her anını "ubudiyet" üzere bina ettiği müddetçe yüce Allah'a her an ibadet üzere olmuş olacaktır. Kul, bir kez İslam olduktan sonra teslimiyeti onu, şuurulu anlarından hiçbir anı ve vakti boş bırakmaz.

1 Âl-i İmrân, 3/110.

2 Ebu Davud, Melahim, 5; Ahmed b. Hanbel, V, 278.

3 Zariyât, 51/56.

4 Enbiyâ, 21/19.

"De ki "Şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir."<sup>5</sup>

Meseleye ayetin ışığında baktığımızda ölümün de bir ibadet olarak yer aldığını görmekteyiz. Ölüm nasıl ibadet olabilir ki? Halbuki insanın hiçbir iradesi kalmamıştır. Artık kulluğu da sona ermiştir. Hakikat bambaşkadır. Kulun yüce Allah'a şirk ve küfre bulaşmadan geçmesi bir ibadettir. Çünkü kalp, "uluhiyyet" üzere can vererek en son aşamada kulluğunu da izhar etmiş olmaktadır.

Bazen ölüm, zirve bir amel de olabilir. İbadetlerin en yüksek derecesi olan şehitlik, ölüm kapsamında yer alan zirve bir ameldir. Allah'ın kelimesi "lailaheillallah" uğruna can vermesi, onu zirveye taşımıştır. Bu, insanın yaratılış gayesidir. Yüce Allah'ın kelimesi; şerefli, izzetli, nimetlerle dolu bir ölüme götüren vuslattır. Yüce Allah, canımızı şehit olarak alsın.

Selef-i salihin, ibadeti böyle anlamıştı. Onların ibadeti, namazı, nüsükü tüm hayatlarını kapsıyordu. Belli vakitlere hasredilen ibadeti eda ettikten sonra, geri kalan zamanı ibadet dışı görmediler. Hayatın tümüne ibadet nazarıyla baktılar. Allah rasulünün öğrettiği şekilde kulluk, bir Müslüman için yüce Allah'ın helal kıldığı cinsel ilişkiyi bile kapsamına almaktadır. Uyuyup dinlenmek dahi kulun nezdinde ibadet olarak görülebilmektedir.

"Onlar ki ayakta, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve (derler ki): "Rabbimiz! Sen bunu boşa yaratmadın. Seni eksikliklerden tenzih ederiz, bizi ateşin azabından korusun."<sup>6</sup>

Günümüz İslam ümmeti, "uluhiyyet" ve "ubudiyyet" yolunda kaynak olarak kitap, sünnet ve selef-i salihinin anlayışını referans aldığı müddetçe hak yolda ayakları sabit kalacak ve sebat edecektir.

Bugün bizlere şirin gösterilerek dayatılmaya çalışılan kavramlar, olgular ise fayda vermeyecektir. Sapmaların fazlasıyla yer edindiği günümüz dünyasının sapık yöntemleri, bizim kaynağımız ve ilacımız olamayacaktır! Tecrübelerimiz bizleri bu batıl sonuca götürüyor!

Selefin dirilişine vesile olan ama bizim mahrum ve aciz kaldığımız şey neydi?

Onlar, kulluklarına öncelikle "tevhit" ile başlamıştı. Öncekilerin idrakinde var olan ibadet anlayışı buydu. Özellikle son asrın Müslümanlarında var olan en büyük sapma, bu noktada olmuştur.

"Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur."<sup>7</sup>

"Allah'a ibadet edin, Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın."<sup>8</sup>

Bu ayetler, herkesten önce bize inzal olmuştur. Kulluğumuz açısından her daim bu ayetler çerçevesinde tefekkür ve tedebbür etmemiz gerekmektedir. Görüldüğü üzere, ibadet mefhumunun bazı gerektirdikleri bulunmaktadır. Yoksa kulluk, bidat fırkası Mürcie'nin kitap ve sünnetten herhangi bir dayanağı olmadan dile getirdiği, sadece ikrar edilen ve tamam olduğu sanılan, kuru kuru, iddiasız, idealden yoksun bir kelime değildir. Öne sürülen bu görüşün zaten başlı başına çok fazla çıkmazı vakidir. (Bu bidat görüşün yeri burası olmadığı için çok fazla girmiyorum.)

Bir Müslüman için kulluk, hayat ve ölümdür. Günümüz yanlış algısındaki gibi sadece namaz ve bazı sair ibadetler ve şiarlardan ibaret değildir. Kulluk (ibadet) bilinci, bu dar kapsamlı anlama hapsedilemez. Yüce Allah'tan şuur ve hidayet dileriz.

Velhamdülillahirabbilâlemin. Selam ve dua ile.

5 En'âm, 6/162.

6 Âl-i İmrân, 3/191.

7 Muhammed, 47/19.

8 Nisâ, 4/36



Dosya:  
"İBADET, HUŞU VE KULLUK ŞUURU"

## Gerçek Gayemiz Ubudiyet

Mehmet Can GİYİK

**G**erçek gayemizi öğrenmek için Allah (cc), bize akıl vermiş. Öyle ya, bunu anlamadan nasıl öğrenilecek bu. Peki, nasıl öğreneceğiz ve nereden? Bunu Kur'an-ı azimde rabbimiz bize bildirmiştir:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Ben; cinleri ve insanları, sadece bana kulluk etsinler, diye yarattım."

Bakın burada illa **إِلَّا** geçiyor 'sadece' demek yani başka bir şey için değil, doğru anlayalım. Gerçek gaye, kulluk. Peki, niye yapamıyoruz? Ya yapmıyoruz ya da yapanlar, huşulu veya şuurlu değil. Demek ki bir sıkıntı var, bunu sorgulamamız lazım. Namazı düşünelim, kulluğun en büyük özelliklerinden biri ve çoğumuz kılıyoruz. Peki, kıldığımız namaz bizi neden değiştirmiyor? Ankebut 45. ayete göre bizi değiştirmesi lazım. Yanlış yerden başlanıyor kulluk anlatılmaya, nebevi

**Gerçek gaye, kulluk. Peki, niye yapamıyoruz? Ya yapmıyoruz ya da yapanlar, huşulu veya şuurlu değil. Demek ki bir sıkıntı var, bunu sorgulamamız lazım. Namazı düşünelim, kulluğun en büyük özelliklerinden biri ve çoğumuz kılıyoruz. Peki, kıldığımız namaz bizi neden değiştirmiyor?**

metottan yoksun. Mesela önce kime kulluk yapmamız gerekir, mabud kimdir; bunları sormak, bunları öğrenmek ve öğretmek yerine; gel, işte namaz kaç rekat, oruç kaç gün, abdest nasıl alınır.. Sanırım yerler karıştırılıyor. İlk olarak mabudu yani kime ibadet edeceğimizi bilmemiz lazım. İman eksikliği var, ilk olarak bunu tespit etmek lazım. Mesela hastanede yangın çıktı; doktorlar, hastalara kalkın, yangın çıktı, koşun,

canınızı kurtarın, diyor. Onlar da biliyor yangın çıktığını fakat felçliler kalkamıyor. İşte ne yapmak lazım, öncelikle bu felci veya hastalığı tedavi etmek lazım. İman problemi var maalesef bizde, değerli kardeşlerim! Öncelikle bunu tedavi etmemiz lazım. Burada hepimize sorumluluk düşüyor. İlk olarak ilim öğrenmek lazım, bu sorunun üstesinden gelebilmek için.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ



“Allah’ın kulları arasında ondan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, başıslayandır.” (Fatır 28)

İlmi şöyle tasnif edebiliriz:

1- Kesin Bilgi: Mesela uzaktan bir duman gördük. Bu nedir, deriz. Orada ateş vardır. Duman varsa ateş vardır. Bu, yakın ilmi . Yakına gittin, o ateşi gördün, bu ne oluyor, ayne’l-yakin oluyor. Sonra gerçek yakın... Gittin, ateşi gördün, dokundun, hissettin, işte bu da hakke’l-yakindir.

2- Amel yani o öğrenilen ilmi yoğurmak, hayata geçirmek, pişirmek, sevgi beslemek. Çünkü ilim ve amel ayrılmaz ikilidir. Allah azze ve celle hep beraber zikrediyor Kuran’da. Hatta amelinde salih olması lazım, yani ıslah edilmiş güzel, temiz, şirk bulaşmamış bir amel olması gerekir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ وَالْعَصْرِ ﴿٢﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا  
بِالصَّبْرِ

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.

1- Asr’a yemin olsun ki

2- İnsan mutlaka bir ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Çünkü İslamiyyet bu hususta sayılamayacak kadar çok emir veriyor ve Peygamberimiz, “İlim öğrenmek kadın, erkek her Müslüman’a farzdır.” buyuruyor. (İbn-i Mace) Bu konularda çaba sarf etmek gerekiyor.

Kulluğun analizini yapabilmek için, nebevi metoda başvurmanız gerekir. Bakın Peygamberimiz (sav) ilk olarak içkiyi bırakın, haramları işlemeyin, demedi. İlk olarak malumumuzdur ki 13 sene tevhide, iman hakikatlerini anlattı, Allah’ı tanıttı. Bu yerleştikten sonra zaten haramlar kendiliğinden izale oluyor. Sözün özü, iman yerleştikten sonra şuurlu bir kulluk ortaya çıkıyor.

Selam hidayete tabi olanlara olsun.

# Namazın Müslümanlar Arasındaki Değeri

Emrah DOĞRU

**N**amaz, Müslümanın kesinlikle ihmal etmemesi gereken ibadetlerden biridir. Allah'a kulluk etmenin, boyun eğmenin bir ispatıdır. Nasıl ki sağlam bir bina yapmak için kaliteli demir, kaliteli çimento, kaliteli kum kullanılması gerekiyorsa ve kullandığımızda binanın sağlamlığı, kalitesi ortaya çıkıyorsa, Allah dilemedikçe sağlam olması sebebiyle sarsıntılara dayanıklı

oluyorsa sağlam bir Müslümanın da ana kaynağı, gerçekten Allah için kılınan namazdır. Çünkü namazın hakkını vererek kılan biri; haramlardan, yasaklardan uzak duracaktır. Yani yalan konuşma alışkanlığı olmayacaktır, emanete ihanet etmeyecektir, borcuna sadık olacaktır, zinadan uzak duracaktır, faizin yakın semtinden geçmeyecektir, tağutlara

*Namazın değeri ne yazık ki Müslümanlar arasında yok denecek kadar azaldı. Namaz, sadece cenazelerde, bayramlarda bir de cuma günleri kılınan bir ibadet şeklini aldı. İşine, aşına, arabasına, evine, modasına dikkat eden, değer veren Müslümanlar; namaza gelince sanki felç geçirmiş hasta gibi sessiz kalmaktalar.*

meyletmeyecektir, kötü insanlarla beraber olmayacaktır. Çünkü namaz onu koruyacaktır, uyaracaktır, o tip eylemlere, davranışlara yeltendiği anda hemen devreye namaz girecektir. "Ben namaz kılıyorum, bunları yapamam, olmaz." deyip hemen uzaklaşacaktır. Ama şunu da unutmamalıyız; gerçekten kılınan namaz koruyacaktır, huşu içinde kılınan namaz koruyacaktır, hakkıyla kılınan namaz koruyacaktır.

Namazın hakkını vererek kılmak nasıl oluyor, hiç düşündük mü? Namazı kılarken aklımız işte olursa; para kazanmada, mal mülk peşinde koşmakta olursa, dünyalık kazançlarda olursa kesinlikle namazda huşuyu yakalayamayız. Bakın rabbimiz müminlerden nasıl bahsediyor: "Muhakkak ki müminler felah bulmuştur. Onlar, namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş



ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.”(Müminun 1-2-3)

Anlıyoruz ki müminlerin, namazlarında huşu içinde olmaları ve yararsız işlerden yüz çevirmeleri gerektiğini, kurtuluşun ancak o zaman olacağını anlatmakta; rabbimiz bizleri de düşünüp ibret alalım diye uyarmaktadır.

Ama ne yazık ki Müslümanlar, huşu içinde namaz kılmak yerine, namaz kılmamayı tercih etmekte. Namazın değeri ne yazık ki Müslümanlar arasında yok denecek kadar azaldı. Namaz, sadece cenazelerde, bayramlarda bir de cuma günleri kılınan bir ibadet şeklini aldı. İşine, aşına, arabasına, evine, modasına dikkat eden, değer veren Müslümanlar; namaza gelince sanki felç geçirmiş hasta gibi sessiz kalmaktalar. Namazın değerinin kalmadığı toplumdaki maalesef hayır gelmez.

Nitekim bir rivayete göre, Hz. Ömer, şahit olduğu olaydan sonra evine götürülmüş ve bir ara bayılmıştır. Gözlerini açtığı zaman,

günün ağardığını görünce oradakilere sormuş: “İnsanlar namazlarını kıldılar mı?” diye sormuş, “Evet” cevabını alınca da “Namazı terk eden kimsenin, İslam’dan nasibi olmaz.” demiş ve abdest alıp namaz kılmıştır. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 7/64)

İslam'dan nasibimiz olması için, namaza gerektiği değeri vermemiz gerekir. Ne yazık ki günümüzde Müslümanlar sabah namazını uykuda geçiriyor, öğle namazını paydoslarda, yemek yemeyle, boş işlerle geçiriyor, ikinci namazını iş telaşı, para kazanma hırsları ile geçiriyor, akşam ve yatsı namazlarını ise telefonda, sosyal medyada, televizyonda dizi ve sinemalarla geçiriyor, ondan sonra diyor ki "Hiçbir şeyin bereketi yok, hiç huzur yok." diye yakınıp duruyor. Allah'ın razı edilmediği, emirlerinin hiçe sayıldığı ortamlarda hiç hayır, bereket olur mu? Elbette olmaz değil mi? Bereketi bulmak için bereketli işlerle, hayırlı işlerle meşgul olmalıyız ve Allah'ın rızasını kazanmalıyız.

Peygamber efendimiz şöyle bir uyarı yapmaktadır: "Güvenilirliği olmayanın kâmil imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur. Dinde namazın yeri, bedende başın yeri gibidir."

(Camiü's-Sağır, No: 9705)

İslam'ın kurallarından biri namazdır, namaz olmadan din olmaz. Namaz olmadan tam olarak Müslüman olunmaz. Dünyalığa çok değer veren Müslümanlar dine, dinin kurallarına gelince "Doğru söylüyorsun ama..." diyorlar ve "ama" diyerek dine muhalefet ediyorlar, şirke girmekten de hiç çekinmiyorlar. İslam'ın kurallarından bir tanesini duyan sahabeler "İşittik ve itaat ettik." diyorlardı, söylenmesi gereken sözün özü buydu. Şimdiki Müslümanlar maalesef muhalefet etmekten geri durmuyorlar.

Ebu Umame (ra) şöyle dedi: Rasulullah (sav) şöyle buyurdu: "İslam'ın düğümleri bir bir çözülecektir. Her bir düğüm çözüldükçe insanlar bir sonrakine yapışıyorlar. İlk çözülecek düğüm, hükümdür yani yönetimdir. En son çözülecek düğüm ise namazdır yani namazın terkidir "

(Ahmed bin Hanbel Müsned 5/251, İbni Hibban, Tergîb ve Terhîb 1/528)

Nitekim "Yönetim şeklini insanlar Allah'tan aldılar ve yaratılmışlara verdiler, ondan sonra Allah'ın kurallarından bir bir uzaklaşmaya başladılar. Müslümanlardan daha sonra namaz düğümü çözülecek." diyor efendimiz. "Namaza sahip çıkın." diyor. Ne yazık ki Müslümanlar, namazı da terk ettiler "Benim kalbim temiz." diyerek, kendilerini kandırıp şeytanla birlikte

***Namazı hafife alıyor günümüz Müslümanları. Namaz kılanlar da kılmayanlar da... Namaz kılanların birçoğu, namaz kılmayı bilmiyor. Okunacak sure ve duaları tam bilmiyor; rükusuna, secdesine dikkat etmiyor. Dünyalık tüm işlerinde o işi iyi analiz edip öğrenme çabasına giriyor.***

saf tuttular. Sabahlara kadar namaz kılan Efendimizi hiç mi hiç örnek almadılar. Yani cennetle müjdelenen Efendimiz, namazı hiç terketmedi de şimdi "Benim kalbim temiz" deyip namazı değersizleştirme gayretine giren Müslümanlar, bu şekilde cennete gideceklerini mi umuyorlar?

Namazı hafife alıyor günümüz Müslümanları. Namaz kılanlar da kılmayanlar da... Namaz kılanların birçoğu, namaz

kılmayı bilmiyor. Okunacak sure ve duaları tam bilmiyor; rükusuna, secdesine dikkat etmiyor. Dünyalık tüm işlerinde o işi iyi analiz edip öğrenme çabasına giriyor. Yaşı kırk veya elliye girenler lise diploması, üniversite diploması almak için mücadele ediyor ama namaza gelince yarım yamalak bilmek ona yetiyor. Sanki dünyada ebedi kalacak, ahirette ise belirli bir süre kalacakmış gibi yaşantısına devam ediyor. Hâlbuki dünya geçici, ahiret ise ebedi değil miydi? Rabbimiz bizleri ayetinde de şu şekilde uyarıyor: "Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Şüphesiz, ahiret yurdu korkup sakınanlar için daha hayırlıdır. Akletmez misiniz?" (Enam 32)

Akletmemizi söylüyor rabbimiz ve bizlere şöyle diyor: "Ve yemin olsun ki biz, Kur'an'ı düşünülme için kolaylaştırdık. Fakat düşünen var mı?" (Kamer 22)

Düşünüp akledenin olmadığını söylüyor rabbimiz. Kur'an-ı Kerim bizlere her şeyi açıklamıştır fakat insanlar, farklı yollarda dolaşmaya devam etmekte.

Namaz kılan bir kısım Müslüman ise yine

namaza gereken değeri vermeyip namazlarını vaktinde kılmamakta. Bir kısmı son dakikada namaz kılıp diğer vakte beş on dakika kala, alelacele namaz kılmakta, bir kısmı ise işine, makamına, patronuna verdiği değeri namaza vermeyip namazlarını kazaya bırakabiliyor. Bunu âdet hâline getirenlerin bir kısmı ise hepsini akşam evde kaza edip toptan kılma cehdine gidiyor fakat yemek yeme işini hep vaktinde yapıyor, çay içme saatini hiç kaçırmıyor. "Mademki namazları toptan kılmak

oluyor, yemeklerini de akşam toptan yesen olmaz mı?" dendiğinde kaçamak cevaplar vermeye geçiyor. Efendimiz hangi durumlarda kaza olacağını da bir hadisinde şöyle belirtmiştir: Resul-i Ekrem (sav), "Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. Onun kefareti ancak budur." (Müslim, Mesâcid, 315 [684]; bkz. Buhârî, Mevâkîtü's-salât, 37 [597]) buyurmuştur.

Yine Hz. Peygamber (sav), Hendek Savaşı sırasında, harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikinci namazını kılamamış; bunun üzerine "Bizi ikinci namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun." diye beddua etmiş ve ikinci namazını akşam namazı vaktinde kaza etmiştir. (Müslim, Mesâcid, 205 [627]; bkz. Buhârî)

Unutmak ve uyumaktan başka namazı terk etmek, kaza etmek namaza verilen değeri ortaya koymaktadır.

Bakın savaş anında dahi namazı kılamadığı

***Namaza değer verenleri görmek istersek Gazze'ye bakabiliriz. İşgalci İsrail'in tüm zulümlerine rağmen, sabrederek namaza devam ediyorlar çünkü rabbimiz de öyle diyor: "Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin! Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir."***  
(Bakara 152-153)

için üzülen Peygamber Efendimiz (sav) var. Bir de ümmeti dünyalık işler için namazları askıya alıyor.

Bir kısım Müslümanlar ise namazı o kadar değersizleştiriyor ki bir gün kılıyor, bir gün kılmıyor, işi çoksa bir hafta terk ediyor, sonra yine devam etmeye başlıyor, işi biraz daha çoğalır iki hafta, bir ay derken terk edebiliyor, daha sonra bu, alışkanlık hâline geldiğinden işin yoğunluğuna göre tamamen terk edip sadece cuma namazlarına gitmeye başlıyor. Namazı hiç

kılmayanlarla beraber bir yol tutup o şekilde cennete gitmeyi arzuluyor.

Namaza değer verenleri görmek istersek Gazze'ye bakabiliriz. İşgalci İsrail'in tüm zulümlerine rağmen, sabrederek namaza devam ediyorlar çünkü rabbimiz de öyle diyor: "Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin! Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (Bakara 152-153)

Yani şunu anlıyoruz ki hangi şart altında olursak olalım, namazı terk etmememiz gerekiyor.

Namazı terk edip kılmayanlarla ilgili mezhep imamlarımız ne diyor bu durumla alakalı?

Bütün alimler namazın akıllı, buluş çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş, deli olmayan, baygın bulunmayan her Müslüman'a farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Yine

tüm alimler namazı inkar edenlerin kâfir olacağı hususunda ittifak etmişlerdir.

Hanefilere göre tembellik sebebiyle namazını kılmayan kişi fasık olup böyle bir kişi hapsedilir ve namazı kılıp tevbe edinceye kadar vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Ya tevbe edip namazını kılar yahut hapisshanedede ölür. Ramazan orucunu terk eden kimse de bunun gibidir.

Hanefiler dışındaki diğer imamlara göre bir vakit de olsa özürsüz olarak namazı terk eden kimse mürtet de olduğu gibi, üç gün tevbeye çağrılır, tevbe etmezse öldürülür. Maliki ve Şafilere göre, ceza olarak (hadden) öldürülür, kâfir olduğu için öldürülmez. Yani bu kişinin kâfir olduğuna hüküm verilmez. Ancak zina, iftira, hırsızlık ve benzeri suçlardan dolayı cezalandırıldığı gibi, ceza olarak öldürülür. Böyle bir kimse öldürüldükten sonra yıkanıp cenaze namazı kılınır. Müslümanların kabristanına defnedilir.

İmam Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: "Namaz kılmayan, kâfir olduğu için öldürülür çünkü Allahu teala şöyle buyuruyor: "Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verilerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlıgayan, esirgeyendir." (Tevbe 5)

Bu ayeti delil gösterip namazı kılmayan serbest bırakılma şartını yerine getirmemiş olur, dolayısıyla öldürülmesi mübah olarak kalır, namazını kılmayan kimse bu sebeple serbest bırakılmaz.

Daha ayrıntılı öğrenmek için Vehbe Zuhayli İslam Fıkhı kitabı, birinci cildine bakılabilir.

Nitekim mezhep imamları; namazı kılmayanlar, hafife alanlar, değersiz görenler

için ağır hükümler vermektedir. Hepsinin de delilleri Kur'an ve sünnette sabittir. O yüzden namazı hafife almak, kılmamak çok büyük bir sıkıntıdır. Namaz kılmayanlarla ilgili bazı ayetler şöyledir:

"Günahkârlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir, diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik." (Müddessir 42-43)

"Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı kılmadılar ve şehvetlerine uydular, onlar yakında Gayya kuyusuna gireceklerdir." (Meryem 59)

Bazı hadislerde de Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: "Kişi ile küfür arasındaki fark, namazı terk etmektir." (Buhari, Nesai, Kütüb-i Sitte ve İmam Ahmet rivayet etmiştir.)

"Küfür ile imanın arasında, namazı terk etmek vardır." (Tirmizi 2751)

Nitekim namazı terk etmekle, değersiz görmekle ilgili birçok hadis ve ayet vardır. Namaz kılmayanlar, dünya hayatı bitmeden bir an önce tevbe edip namaza başlamalıdır çünkü ahirette çetin bir azap ve hesaplama olacaktır. Rabbim bizlerin günahlarını affetsin, kıldığımız namazları hakkıyla kılanlardan eylesin, namaz kılmayan kardeşlerimize de kılmayı nasip etsin. Amin.

#### **Faydalanılan Kaynaklar:**

- Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim
- İslam Fıkhı Ansiklopedisi (Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)
- Fethu'l Bari (İbn Hacer el-Askalani)

# Norveç'in En Büyük Özel Emeklilik Fonu Olan KLP, Caterpillar'la Yollarını Ayırdı

Kiran AZİZ  
El Cezire, 26.06.2024  
Çeviren: İsmail CEYLAN

**N**orveç'in en büyük özel emeklilik fonu olan KLP, işgal altındaki Filistin'deki insan hakları ihlallerindeki rolü ve İsrail'e buldozer satışları nedeniyle Caterpillar'ı yatırım portföylerinden çıkardı.

KLP daha önce de yasa dışı İsrail yerleşimleri ve Batı Şeria'daki ayırma duvarının yapımına destek veren şirketlere de aynı muameleyi yapmıştı.

Norveç merkezli fonun yöneticilerinden Kiran Aziz, konuyla ilgili açıklamasında, Caterpillar'ın uzun bir süredir, İsrail yerleşimlerini geliştirmek amacıyla Filistinlilerin evlerini ve alt yapılarını yıkmak için kullanılan buldozerler ve diğer ekipmanları tedarik ettiğini belirterek şirketin ekipmanlarının İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de yürüttüğü savaşta da kullanıldığını tespit edildiğini bildirdi.

Aziz, KLP'nin birkaç aydır Caterpillar ile diyalog içinde olduğunu aktararak "Şirket bize soykırımı desteklememe konusunda güvence vermediği için, şirketi yatırım dışında bırakmaya karar verdik." dedi.

Ayrıca KLP'nin, 17 Haziran'da hisselerini elden çıkarma kararı almadan önce Caterpillar'da

***KLP: İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki soykırımına yardım eden şirketler konusunda sessiz kalmanın hiçbir mazereti yok.***

728 milyon Norveç kronu (yaklaşık 70 milyon dolar) değerinde hissesi olduğu biliniyor.

Norveçli fon, 2021'de de İsrail, Avrupa ve ABD merkezli toplam 16 şirketi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine destekleri nedeniyle portföyünden çıkarmıştı.

Caterpillar'ın D9 serisi buldozerleri, Zoko Enterprises'ın bir parçası olan İsrail Traktörler ve Ekipmanları (ITE) tarafından İsrail'e ithal ediliyor. Zoko Enterprises, İsrail ordusunun Teknoloji ve Bakım Birliği ile ortaklaşa olarak bu makineleri, işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılmak üzere, araca monteli silahlar ve zırhlı sürücü kabinleriyle modifiye ediyor. Yaygın olarak kullanılan Caterpillar D9R buldozerleri, yaklaşık 62 ton ağırlığında, dört metre yüksekliğinde, dört metre genişliğinde ve sekiz metre uzunluğunda.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki bu modifiye (silaha dönüştürülmüş) buldozerlerin sabıkası epey kabarık. Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşları, son yirmi yılda bu firmanın buldozerlerinin, Filistinlilerin evlerinin ve alt yapısının yıkılmasına karıştığı konusunda





*İsraili bir müteahhidin, Caterpillar hidrolik ekskavatörü, 1 Temmuz 2004'te Batı Şeria'nın Az-Zawiya köyündeki Filistin topraklarında İsrail'in ayırma çitinin yolunu temizlerken görülüyor.*

çok sayıda delil ve rapora sahip.

20 Haziran'da BM insan hakları uzmanları, Caterpillar'a ve BAE Systems gibi silah şirketlerine, silah ve askerî teçhizatın İsrail'e transferini derhal durdurmaları çağrısında bulundu zira bu si-lahlar, soykırımın en önemli aktörleri durumuna gelmişti. Bu talep, İnsan Hakları Konseyi ve bağımsız BM uzmanlarının devletlere -mevcut ihracat lisansları kapsamında uygulanırsa bile- İsrail'e askerî teçhizat göndermeyi durdurmaları yönünde açıkça belirtilmişti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 100 Caterpillar D9R buldozerinin kullanıldığı bildirildi. Aralık 2023'te İsrail kuvvetleri, Gazze'deki Beit Lahiya'daki Kamal Adwan Hastanesi çevresinde buldozerlerle canlı sivilleri gömmekle suçlandı. Dokuz gün süren kuşatmanın ardından Euro-Med İnsan Hakları İzleme adlı STK, iddialarla ilgili soruşturma yapılmasını talep etti.

2022 ve 2023 yılları boyunca Batı Şeria'daki evlere, mülteci kamplarına ve alt yapıya yönelik saldırılarda Caterpillar buldozerlerinin kullanıldığına dair raporlar var. KLP, buldozerlerin bu şekilde kullanılmasının, kabul edilemez olduğunu söylüyor. Caterpillar, doğrudan İsrail ordusu-na ekipman satmıyor olsa da şirket, ekipmanlarının ne amaçlı kullanıldığından ha-

berdar. Bu durum uzun bir süredir devam ediyor ve şirketin mevcut pozisyonunu değiştirmek gibi bir niyeti de yok.

Tüm raporlar, işgalcilerin Batı Şeria'daki yerleşimleri, sistematik bir şekilde boşalttığı yönünde. İşgalci bir gücün, kendi sivil nüfusunu işgal ettiği topraklara nakletmesi, 4. Cenevre Sözleşme-si'nin 49. maddesi uyarınca bir savaş suçudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bunu savaş suçu olarak kabul ediyor.

KLP daha önce Motorola, İsrail bankaları, inşaat ve mühendislik şirketleri, ve Batı Şeria'daki ya-sa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyen şirketleri de yatırım portföylerinden çıkarmıştı. Yine geçmişte KLP Elbit, Rolls-Royce ve Thales gibi dünya çapında silah üreten şirketleri kara listeye almış, Rus şirketlerinden çekilmiş ve Adani'nin Myanmar'daki rolü konusunda da sesini yük-seltmişti. Bunca hassasiyetten sonra, İsrail'in işgal altındaki topraklardaki katliamlarını ve Gaz-ze'deki savaşı destekleyen şirketler konusunda sessiz kalmanın hiçbir mazereti yok. KLP'ye göre, Caterpillar'ı ve yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı diğer şirketleri kara listeye almak, insan haklarını önemseyemediğini iddia eden emeklilik fonları için bir norm haline gelmelidir.

## İmanın Semeresi

Sümeyye DEMİRCİ

**V**arlığımızın sebebi, yenilmez gücün sahibi olan âlemlerin rabbine hamd olsun. Salat, selam, sevgi, itiba ise onun seçtiği seçilmiş (Efendimiz aleyhisselam) olsun.

İnfak; sözlükte tükenmek tamamlanmak, son bulmak manasındaki "nefk" kökünden türetilen bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek gibi anlamlara gelirse de daha çok para veya malı elden çıkarmak manasında kullanılmaktadır.

Arapçadaki kökü "ne-feka" fiilidir. Bu kök "çıkma" ve "gitme"yi ifade eder. Arapçada tavşanın çıkış deliğine "nafika", imandan çıktığı için ya da kalbinden iman çıktığı için insana "münafık", azığın bitip tükenmesine "infak", yerin altından çıkış yeri olan tünele "nafak" denir ki bunların

*İnfak, insanın maddi ve manevi, rabbinden aldığı her ne varsa onun uğrun-da ve onun istediği şekilde harcamasının adıdır. Birçok insan infakı yanlış telakki etmektedir, sanki sadece zenginlerin yapması gereken bir amelmiş gibi, aslen kimin elinde ne varsa, Allah ona ne vermiş ise mal, evlat, can, akıl, zekâ ilim vs. elindekilerden imkânı olmayanları faldandırmanın gerekliliğinin bilinciyle yapılan bir amel.*

hepsinin kök mana ile ilişkisi vardır. İnsanın şer'an bakmakla yükümlü olduğu kim-selere elinden çıkarıp vermekle yükümlü olduğu mali mükellefiyete de "nafaka" denir ki bunun da bu kökle ilişkisi açıktır.

İlginç değil mi? Aynı kökten türemiş iki kelime: biri, kalbin derinliklerindeki imandan hasıl olan semere (İNFAK); diğeri, nefretten hasıl olan semere (NİFAK).

İlgi, sevgi ile birlikte yürür; asla tek başına hedefe ulaşmaz. Yarıda kalır, bu sebeple değer verdiğimiz, bizim için önem ve özellik arz

edenlere harcama yapmaktan zevk alırız. Onların ihtiyaçlarını görmek, onlara hediyelerle sevgimizi ispat etmek, bizi mutlu eden bir etkidir.

Kendinde olanı paylaşarak olmayanı mutlu

etmenin adıdır, infak.

Mesela Kur`an-ı Kerim`in daha girişinde (2/3) kurtuluşa eren müminlerden söz eden "Bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler" ayeti, "infak"a bu anlamı da yüklemiştir. Ve bu ayet, aslında "infak"ta bulunması gereken özelliklere de "işareti" ile dikkat çeker. Ayetteki "min = den" eki, infak edenin sahip olduğu her şeyi verip yoksul kalmasını ve savurganlık etmesini değil, bir kısmını vereceğini, "mâ = şey" ifadesi, sadece maddi varlıktan değil, ilim gibi manevi varlıklardan da infak edileceğini, Allah`ın "bizim rızık olarak verdiklerimiz" ifadesi, "infak"ta başa kakma ve minnet duygusunun olamayacağını çünkü verenin aslında Allah`ın malından verdiği, "infak ederler" ifadesi de hem başka harcamalar için değil, ihtiyaç (nafaka) için verirler hem de verdikleri çok az olmayıp bir ihtiyacı karşılayacak kadar olur anlamını verir ki "infak"ın asıl özellikleri de bunlardır. Bu nitelikleri taşıyan "infak"ın yapıldığı yön (cihet), zaman ve şartlar itibari ile kendi içinde bir meratibi (hiyerarşisi) vardır.

Mesela bir yönüyle "infak"ın farz, (vacip) ve mendup olanları vardır ki bu sıralamaya göre "infak"ın farz olanlarının başında zekât gelir. İnsanın kendine bakması ve çocuklarına yapacağı harcama (nafaka) da ikinci derecede farz olan "infak"tır. Üçüncü farz "infak" ise cihat için yapılacak harcamadır. Bütün çeşitleriyle sadakalar ise "infak"ın mendup (hoş ve arzulan) kısmını oluşturur. (Kurtubi I/179)

"İnfakın tüm çeşitleri ile ilgili olarak Kur`an-ı Kerim`de iki yüze yakın ayet-i kerime vardır ki bu, İslam toplumundaki sosyal adaleti sağlamak üzere farz kılınan zekât gibi, infak da birleştirici, manevi bir bağdır. Mekruh ya da haram olan harcamalara "infak" değil, "israf, savurganlık" denir.

İnfak, insanın maddi ve manevi, rabbini-

den aldığı her ne varsa onun uğruna ve onun istediği şekilde harcamasının adıdır. Birçok insan infakı yanlış telakki etmektedir, sanki sadece zenginlerin yapması gereken bir amelmiş gibi, aslen kimin elinde ne varsa, Allah ona ne vermiş ise mal, evlat, can, akıl, zekâ ilim vs. elindekilerden imkânı olmayanları faydalandırmanın gerekliliğinin bilinciyle yapılan bir amel.

Mesela Allah için olan bu sunum, sadece mal ile değildir; ona verilmiş maddi ve manevi her ne ise en önemli yönü de verdiğini kendinden bilmeden Allah`ın size verdiklerimizden dediğinden bilerek vermektir. Bu bilinçle yapmalı ki kalbine kibir fitnesi girmesin.

İnfak, aynı zamanda rabbimizin insanları psikolojik yönden tedavi etmesinin adıdır. Fitret gereği mal düşkününü, ihtiras sahibi insanı, rabbimiz böyle korur. İnanıp güvendiği rabbi adına vermek, canından bir parça gibi telakki ettiği mala bağımlılığının tedavisidir.

Verdiği kişiyi tanıyıp tanımaması ya da onu sevip sevmemesi önemli değildir. Önemli olan, rabbi adına vermiş olmasıdır.

Rabbimizden emanet aldığımız, belli bir zaman diliminde onlarla denendiğimiz sonra onlardan hiçbir şeyi yanımızda götüremeyeceğimiz mallarımız bizimmiş gibi görünse de bizim olmayan nimetler.

Sadece bize kullanım izniyle verilmiş olan malların, onun rızası uğruna harcandığında kaybolmayan, önden gönderdiğimiz, kalıcı bir sermayeye dönüşmesinin bilinciyle harcamalıyız.

Allah yolunda harcamalarımızın kabulü için de çok dua etmeliyiz.

En Emine Emanet Olunuz.

## Kurbiyet ve Teslimiyet Nişanesi: Kurban

Mümine KARAKUŞOĞLU

**"E**y oğulcuğum, doğrusu ben uykuda iken seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün ne dersin? Ey babacığım, ne ile emrolunduysan yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi." (Saffat 102)

"Böylece ikisi de Allah'a teslimiyet gösterip baba, oğlunu alını üzerine yatırınca..." (Saffat 103)

Adam, kendi oğlunu tutup alını üzeri yatırıyor ve hazırlıyor, çocuk ise kendini teslim etmiş, itiraz belirtisi göstermeksizin kımıldamıyor. Artık iş, apaçık vaziyete girmiştir.

Baba, oğul her ikisi tam bir teslimiyet içerisinde, işte budur İslam. İşte İslam'ın gerçek manası, güven, itaat, emniyet, rıza, teslimiyet ve tenfiz.

Bu, bir cesaret meselesi değildir. Kahramanlık, bahadırılık işi de değildir. Bir mücahit meydana atılır, ölür, öldürür. Bir fedai cepheye çıkar, sağ dönmeyeceği ihtimalini bile bile savaşı.

Ortada ne feveran eden kan ne itici bir kahramanlık ne de arkasında zayıf düşüp geri dönme korkusunu gizleyen acele bir taarruz var.

***Bu, bir cesaret meselesi değildir. Kahramanlık, bahadırılık işi de değildir. Bir mücahit meydana atılır, ölür, öldürür. Bir fedai cepheye çıkar. sağ dönmeyeceği ihtimalini bile bile savaşı.***

Bunların hiçbirisi mevcut değil. Ancak akıllı, şuurlu, irade ve maksadı belli, ne yaptığını bilen, işin neticesinden emin bulunan bir teslimiyet vardır. Hayır dahası var: Allah'ın hükmünü hoşnutlukla, huzurla, ona itaatin zevkini duyarak mukabele etmek vardır.<sup>1</sup>

"Doğrusu bu, apaçık ve kati bir imtihandı." (Saffat 106)

"Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik." (Saffat 107)

Kurban, yüce Allah'a teslimiyetin, itaatin, kurbiyetin, sadakatin; insanların birbirine, hayra, iyi ve güzele yakınlaşmasının sembolüdür.

Kurban bayramında kurban kesmek, iman hakikatinin bir abidesi hâlinde yükselen İbrahim'in, İsmail'i rabbi için kurban etme teslimiyetinin anma töreni olarak İslami vecibeler arasına katılmıştır.

Ayrıca itaatin güzelliğini, hakkın emrine teslim olmanın azametini gösteren bu hadiseye dönüp bakan Müslümanlar, milletine uyduk-

<sup>1</sup>Fizilal'il-Kuran, Seyyid Kutup, Saffat suresi, s. 333



ları ve akidesine varis oldukları babaları Hz. İbrahim'i daha iyi tanır, kendilerini ayakta tutan iman cevherini daha iyi idrak eder.

İslam ümmeti, şu gerçeği de bilmeli ki Allah, kullarını imtihan etmek ve onları bazı belalara maruz bırakmakla kendilerine azap ve eziyet etmek istemiyor. Kullarından ancak itaat ve emirlerine teslimiyet istiyor. Bu hususta onların sadakati bilindi mi, artık canlarını feda etmekten onları muaf tutar ve bu sadakatlerini vefakârlıkla yapmış sayar.

Ey Müslüman, öyleyse sadakatini ve teslimiyetini ispat etme zamanı gelmedi mi?

Ali Şeriatî'nin şu sözleriyle yaklaşalım meseleye: "Kimdir senin İsmail'in? Kendin bileceksin, sevdiğin olabilir; işin, rütben, mevkin vs. olabilir, eğer Allah'a yakın olmak istiyorsan kendi İsmail'ini bulacaksın, onun yerine kurban keseceksin. Yoksa yalnızca âdet yerini bulsun diye kurban kesmek, kasaplıktır.

Sen de İbrahim gibi, kendi İsmail'ini getir melisin Mina'ya.

Senin İsmail'in kim? Ancak sen bilebilirsin, başkası değil. Belki eşin, işin, yeteneğin, gücün, cinsiyetin, statün... Ne olduğunu bilmiyo-

rum ama İbrahim'in, İsmail'i sevdiği kadar sevdiği bir şey olmalı, senin özgürlüğünden çalan, görevlerini yerine getirmeni engelleyen, seni eğlendiren, hakikati duymaktan ve bilmekten alıkoyan, sorumluluk kabul etmektense meşrulaştırıcı sebep üreten ve sadece senden gelecek menfaat için seni destekleyen ne varsa işte bunlar, onun işaretlerindedir. Onu arayıp bilmelisin. Eğer Allah'a yaklaşmak istiyorsan İsmail'i Mina'da kurban etmen gerek.

Kurbanın asıl mahiyetini ifade eden Ali Şeriatî'nin şu sözleri epey manidardır:

Kurban, insanı hayata bağlayan en değerli şeyden vazgeçerek özgürleşmenin sembolik anlatımıdır.

Kurban, teslimiyettir.

Kurban, adanmışlıktır.

Kurban, en değerli varlığından Allah için vazgeçmektir.

Kurban, samimiyyetin zirvesidir.

Kurban, insanı hayata bağlayan en değerli şeyi gözden çıkarmaktır.

Kurban, zincirlerden kurtulmaktır.

# Modern Çağda Gençliğin İnanç Sorunlarına Yönelik Çözümler

Abdulkadir BİLMEZ

**İ**nsanoğlu, yaratılış itibariyle eksikliklere ve olumsuzluklara odaklanmaya meyilli bir yapıdadır. Sahip olduğu nimetlere çok çabuk alışır ve bir süre sonra onun değerini tam anlamıyla idrak edemez. Buna en güzel örnek, konumuz itibariyle belki de iman nimetidir. Şuurlu bir mümin, ne zaman inanç problemi olan biriyle karşılaşsa veya kendinde inanç anlamında bir eksiklik hissetse imanının değerini kavrar, hemen şükreder ve kendi eksiklerini sorgulayıp kendine çekidüzen vermenin yollarını arar. Bir problemin çözümü için, önce o problemi ve ortaya çıkaran sebeplerini bilmemiz gerekiyor. Modern çağ gençlerinin inanç problemlerine yönelik maddeler hâlinde çözümler aramaya çalışacağız.

*Şuurlu bir mümin, ne zaman inanç problemi olan biriyle karşılaşsa veya kendinde inanç anlamında bir eksiklik hissetse imanının değerini kavrar, hemen şükreder ve kendi eksiklerini sorgulayıp kendine çekidüzen vermenin yollarını arar. Bir problemin çözümü için, önce o problemi ve ortaya çıkaran sebeplerini bilmemiz gerekiyor. Modern çağ gençlerinin inanç problemlerine yönelik maddeler hâlinde çözümler aramaya çalışacağız.*

## Etkin Dinleme

Bir insana faydalı olmak istiyorsanız önce onu dinlemeniz gerekiyor. Bu dinleme eylemi onu azarlama, ona haddini bildirme, yaftalama ya da tekfir etme için kendinize açtığınız bir alan olmamalı. Karşı tarafın kendisiyle ilgilenildiği, düşüncesine önem verildiği ve özgün bir birey olduğu hissettirilmelidir. Bu, sıradan bir meselede bile böyle olmalıyken konumuz bir gencin inanç probleminde eğer bu şartların kendi kabiliyetlerimiz doğrultusunda azami şekilde

sağlanması önemlidir.

Hz. Peygamber (sav) Hayber'in fethi esnasında Hz. Ali'ye "Vallahi senin vasıtanla Allah'ın bir adamı hidayete erdirmesi, senin için kızıl develerden daha hayırlıdır." (Müslim, Fedâilu's-



Sahâbe, 34; Ahmed b. Hanbel, V, 333) buyurmuştur. Bu ecre ulaşma bizi ne kadar heyecanlandırıyor, bizim de bu konu üzerinde, bu övgüyü hak edecek düzeyde bir itina göstermemiz elzemdir.

### **Samimiyet**

İnsanlar üzerinde etkili olmanın en önemli vasıtaları, söz ve davranışlardır. Söz ve davranışlara güçlü bir heyecan yüklenmemişse bunların etkili olmaları zordur. Samimi bir yürekle beslenmeyen sözler, bir nevi kabuğa benzer. Bu nevi sözler, çoğu zaman yapıcı ve

onarıcı değil, yıkıcı ve yıpratıcıdır. Söze enerji ve dirilik veren sır, gönülden kaynamış olmasıdır.

Allah resulü (sav) bir gün üç kez peş peşe şöyle buyurur: "Din samimi olmaktır, din samimi olmaktır, din samimi olmaktır. Bunun üzerine orada bulunanlar, kime karşı ey Allah`ın elçisi, diye sorarlar. Hz. Peygamber şu karşılığı verir: Allah`a, onun elçisine, kitabına, Müslümanların önderlerine hatta tüm inananlara karşı samimi olmaktır." (Buhari, İman, 42; Müslim, İman, 95)

### Sorgulamaya İzin Ver- mek:

İnsan, içinde bulunduğu toplumda taklidi olarak öğrendiği ibadetler ve bazı emirler üzerinden bunların ancak Allah'tan olduğu hususunu akletmiş ve değerlendirmiş ise Allah'ın tekliği ve ancak ondan olabilecek güzellikte olduğu bilinci, onu tahkiki imana ulaştırabilir. Tahkikin oluşabilmesi için, yeter koşul belirleme hakkına sahip değiliz. Kişilerin algılama kabiliyetleri, yetiştiği çevre, aldığı eğitim gibi farklılık arz eden durumlarının olması

hasebiyle kişilerin kabul etme anlamında sorgulama ihtiyaçları da doğal olarak farklılık arz etmektedir.

İmanı taklidi olarak bile öğrenme imkânının olmadığı inançsız bir ailede büyüyen bir genç sorgulamadan nasıl doğruya ulaşabilir? Bakara suresi 170. ayette Allahu teala şöyle buyuruyor: "Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun, dendiğinde hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız, derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimse-ler olsalar da mı (onların yoluna uyacaklar)?" buyuruyor. Bu konuda Hz. İbrahim'in (as) hayatı, bizim için en güzel örneklerdendir. İbrahim (as) putperest bir kavmin içinde günlerce rabbini aradı ve her şeyin sahibi olan, yaratılmışlara benzemeyen Allah (cc) olduğuna kanaat getirerek iman etti.

Akli delillerle hem evren için hem de yaratılan evrenin işleyişini kusursuz bir şekilde sürdürebilmesi için bir yaratıcının olması gerektiği vurgulanmalıdır. İmam Maturidi'ye göre pey-

***Akli delillerle hem evren için hem de yaratılan evrenin işleyişini kusursuz bir şekilde sürdürebilmesi için bir yaratıcının olması gerektiği vurgulanmalıdır. İmam Maturidi'ye göre peygamber gönderilmese bile Allah'ı aklen bilmek gereklidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ise "Akıl yaratıklara bakarak büyük yaratıcıyı bilmenin aleti olduğu için, Allah'ı bilmekte kimsenin mazereti olamaz." demiştir.***

gamber gönderilmese bile Allah'ı aklen bilmek gereklidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ise "Akıl yaratıklara bakarak büyük yaratıcıyı bilmenin aleti olduğu için, Allah'ı bilmekte kimsenin mazereti olamaz." demiştir.

Bireyin sorgulamasının önüne set konması, doğru bilgiye ulaşmasının önündeki en büyük engeldir ve yozlaşmış bir toplum oluşturma adına tabiri caizse mayalama işlemine benzer. Bu anlamda inanç mevzusunda gençlerin soru işaretlerinin ortaya çıkarılmasına fırsat verilmelidir. Neticede kim ne düşü-

nürse düşünsün hakikati değiştiremeyecektir. Hz. Musa (as) kıssasında olduğu gibi Musa'nın asası nasıl sihirbazların sihrini bozmuşsa hakikat de ideolojileri veya batıl inançları tabiri caizse yutup yok edecektir.

### Doğru Bilgiye Yönlendirme

Modern çağda teknolojik imkânların gelişmesiyle birlikte bilgiye ulaşma çok daha kolay ve hızlı hâle gelmesine rağmen, dağınık ve bol olan kümülatif bilgi yığınınından doğru bilgiye ulaşmak ise bir hayli zor hâle gelmiştir. Fitratına inanma ihtiyacı kodlanmış olan insanın, bu özelliğini kullanıp inancı üzerinden nüfuz oluşturma, ekonomik avantaj sağlama veya hükmedebilme gibi amaçlar nedeniyle oluşturulmuş yapay inanç sistemlerinin propaganda-larını yürüten her türlü görsel ve basılı materyalin olduğu bu ortamda, doğru bilgi kaynaklarına yönlendirmek büyük önem taşımaktadır. Bazen arayış içerisindeki bir insanın hakikate ulaşmak amacıyla iyi niyetli bir şekilde okuduğu bir kitabın veya izlediği bir videonun etkisinde kalarak



yanlış inanç sistemlerine yöneldiğini görmekteyiz. Bu anlamda bize düşen bir meseleyi açık-larken öncelikle Kur'an ve sünnete yönelterek mümkünse kişinin kendisinin soru işaretlerini vahiy kaynaklı bilgiyle çözüme kavuşturmasını sağlamak olmalıdır.

Peygamber Efendimiz (sav) Veda Hutbesi'nde hepimizin bildiği gibi, işin özünü şu iki mirasla özetlemiştir: Kur'an ve sünnet. Başta kendimizden, sonrasında da yakın çevremizden başlayarak etrafımızın Kur'an ve sünnetle hem-hal olmasını sağlamak adına mücadele etme-miz gerekir.

### **Ergenlik Sürecinin İyi Yöneltilmesi**

Ergenlik, kimliğin oluşma sürecidir. Kimlik ve kişiliğin şekillenmeye başladığı bu dönem, hem bir dinî uyanış, bilinçlenme hem de dinî şüphe ve kararsızlığın en yoğun görüldüğü dönem olarak kabul edilir. Zihinsel yeteneklerin gelişmesiyle birlikte dinî konularda şüphe ve sorgulamalar da ortaya çıkmaya başlar. Ergenlik dönemindeki sorgulama ve şüphe sü-reci, bazı kişilerde taklit düzeyindeki inançları pekiştirirken bazılarında ise dinî ilgisizlik ve inançsızlıkla sonuçlanabilmektedir. Şuurlu bir Müslüman gençlik yetiştirebilmek adına, bu dönem büyük önem arz etmektedir. Bu yaş aralığındaki gençleri tabiri caizse bedenî ve akli anlamda zehirleyen ortamlardan uzak tutup onların bir birey olarak tanınıp kabul edildiği, psikolojik ihtiyaçlarının ve zihinsel çıkmazlarının her bireye özgü bir şekilde analiz edilerek giderildiği verimli ortamlar oluşturulmalıdır ki bu ihtiyaçlarının ve kendilerini topluma birey olduklarını ispatlamaya çalıştıkları bu dönemde yanlış yollar üzerinden bu amaçlarına ulaşmaları engellenmiş olsun. Burada en önemli görev şüphesiz ki ebeveynlere düşmektedir.

Peygamber efendimizin (sav), çocuğa öğ-retilmesi gereken ilk sözü, temel dinî bilgileri

öğretme mesuliyeti ve iyi yetişmiş bir evladın amel defterini açık tutacak üç şeyden biri olduğunu müjdelediği sözüne kadar neredeyse hayatın her aşamasında çocuk yetiştirmeye ilgili sözleri mevcuttur.

- Resulullah (sav) şöyle buyururlar: "İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde lâilâheillâllah demeyi öğretiniz." (Beyhakî, *Suabu'l-îmân*, VI, 398)

- Çocukların terbiyesi hususundaki hadis-i şerifte: "Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır." (Tirmizî, *Birr*, 33) buyrulmaktadır.

- İbn-i Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah'ı (sav) şöyle buyururken dinlemiştir: "Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur." (Buhari, *Cuma* 11, *İstikrâz* 20, *İtk* 17, 19, *Vesâyâ* 9, *Nikâh* 81, 90, *Ahkâm* 1; *Müslim*, *Îmâre* 20. Ayrıca bk. *Ebû Dâvûd*, *Îmâre* 1, 13; *Tirmizî*, *Cihâd* 27)

Şeytan, Müslüman genci iyi tahlil edip zaaflarını bildiği için, onu sürekli aynı yerlerden vurur. Kimi genci sosyal medyadan, kimi genci flörtten, kimi genci de çok uyuma, çok yeme ve çok konuşma hastalığından yakalar. Onun, Müslüman gençleri helake sürüklerken kullandığı en önemli silahları; tembellik, gaflet, pısrıklık ve korkaklıktır. Ebeveynler, bu kritik virajda sürekli uyanık olmalı; çocuklarının ilişki kurduğu insanları, bulunduğu ortamları ve sosyal medya kullanımını yakından takip etmelidirler ve bu konuda ısrarcı olunmalıdır. En güzel örnek, hayat rehberi peygamberimi-

zin (sav), Hz. Fatıma'yı evli olmasına rağmen sabah namazında kapısını çalıp uyandırdığını hepimiz biliyoruz. Buradan da anlaşılacağı gibi, sadece ergenlik döneminde değil, hangi yaşta ve durumda olursa olsun, ebeveynler çocuklarının takipçisi olmalıdır.

### **Örnek Yaşantı**

Müslüman genci tahkiki imana yönlendirme noktasında gencin yolunu aydınlatacak en önemli etkenlerden biri, çevresinde örnek yaşantıların olmasıdır. İnsan, duyduğundan ya da okuduğundan daha çok, gördüğünden etkilenir. Müslümanların inanç problemleriyle baş edebilmesi için, İslam'ın bize yüklediği insani değerleri göstermesi, temsil kabiliyetini güçlendirmesi gereklidir. Batı dünyasından farklı olarak bilimin insanlık yararına kullanılmasını maddi temsile örnek gösterebiliriz. Öte yandan en güzel ve en etkileyici örneklerini günümüzde Gazze'de gördüğümüz -ki dünyanın her tarafından bu kardeşlerimizin duruşundan etkilenip Müslüman oldukları haberlerini alıyoruz- temsil örneğidir.

Yaşanmadan edilen nasihatlerin etkililiği de o nispette az olacaktır. Allah'ın razı olacağı bir yaşantıyı amaç hâline getirmeyenlerin nasihatlerinin, gençler üzerinde etkili olmasının beklenmesi, gerçekçilikten uzak bir düşüncedir. Bakara suresi 44. ayette Allahu teala, "Siz kitabı (Tevrat'ı) okuyup durduğunuz hâlde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığının çirkinliğini) anlamıyor musunuz?" diyerek Müslümanları bu konuda uyarmıştır.

### **Güzel Ahlak**

Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmayı ve gönülden bağlanmayı ifade eden iman, aynı zamanda güzel ahlak sahibi olmayı da gerektirir. Hz. Peygamber'in, "Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak yönünden en güzel olanlarıdır." (Tirmizî, Radâ, 11) hadisi, güzel

ahlak ve iman arasındaki bu sıkı ilişkiyi ifade etmektedir.

Güzel ahlak sahibi bir mümin, iman yönünden üstün bir konumda olacağı gibi, kötü ahlak sahibi bir mümin de iman yönünden eksik olacaktır. Güzel ahlak, aynı zamanda iman vesilesidir. Hz. Hamza da Ebu Leheb de peygamber efendimizin (sav) amcasıydı fakat güzel ahlak sahibi olan Hz. Hamza imanla şereflenirken Ebu Leheb Kur'an'da lanetlenmiştir.

### **Haz Düşkünlüğüne Yönelik Önlemler**

Modern dünya hayatının en büyük problemlerinden biri haz düşkünlüğüdür. Toplumlardaki mevcut veya gün geçtikçe yaygınlaştırılmaya çalışılan hedonist düşünce, siyasi ve ekonomik anlamda ipleri elinde tutanların egemenliklerinin bir nevi garantisi olmuştur. İnsanoğluna dünyevi güzellikler sevdirmişdir. Ali İmran 14. ayette: "Nefsani arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük, insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır." buyrulmaktadır.

Her türlü ihtiyacı anında karşılanan, narsist bir şekilde yetiştirilen çocukların yetişkinlikleri; egoist, hedonist ve konformist olacaktır. Böyle bir yaşantıya alışmış insan tipinin, belirli kuralları olan bir inanç sistemini kabullenmesi çok zor olmaktadır. Bu tarz bireylerde, öncelikle bu hastalıklı zihniyetin tedavisi yapıldıktan sonra irşat faaliyetlerinde bulunulması daha yerinde ve efektif olacaktır.

Belki her insanı ikna edemeyebiliriz fakat her insanı ikna edebilmek için en güzel yöntemleri kullanma kabiliyetimizin var olduğunu unutmamamız gerekir!

Gayret bizden tevfik Allah'tan!

## Kıbrıs'ta Siyonist İşgal - IV

Ali KAÇAR  
kacarali@hotmail.com

### Chabad'ın Kapatılması

**K**KTC yetkilileri, Dünyadaki en tehlikeli Siyonist örgüt olduğu, New York'taki merkezlerindeki gizli tünel olayı ile yeniden kanıtlanan CHABAD LUBAVITCH tarihinin ülkedeki faaliyetleri nedeniyle endişeye kapılmıştır. Bu nedenle bazı yetkililer tarafından KKTC'de, bu örgütün yasa dışı emlakçılık yapmasının yasaklanması, merkezlerinin kapatılması, Haham Azimov ve tüm CHABAD'çıların sınır dışı edilmesi, Yahudilere ait inşaat şirketlerinin de kapatılması, ayrıca İsraililer tarafından alınan tüm arazi ve konutların kamulaştırılması, Yahudilere verilen tüm vatandaşlıkların da iptal edilmesi<sup>1</sup> gündeme getirilmiştir.

*Örgütün, geçmişine bakıldığında ne kadar tehlikeli olduğunun kolaylıkla görülebileceğini belirten KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Yasemin Öztürk'ün, KKTC'de yasa dışı Chabad örgütünün kaç kişiyi vatandaş yapmış ise onların da tek tek ortaya çıkartılması şarttır, bunu da istiyorum, demesi olayın vahametini göstermektedir.*

Chabad örgütünün New York'ta, Brooklyn'deki tünellerde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan kötü ve insanlık dışı kokular, dikkatleri bu örgütün KKTC'deki faaliyetlerine yöneltmiştir. 15 seneden fazla bir zamandır Kuzey Kıbrıs'ta faaliyetlerde bulunan Chabad örgütünün, ülkede resmî olarak bir kaydının bulunmaması, tedirginliği daha da artırmıştır. Bu nedenle de basiret sahibi kimi yetkilileri hareket geçirmiştir. Harekete geçen yetkililerden biri de UBP milletvekili

Yasemin Öztürk'tür. Nitekim bu konu, UBP'li vekil Yasemin Öztürk'ün 19 Ekim'de, Kuzey Kıbrıs Yahudi Merkezi'nin faaliyetlerine son verilmesini istemesiyle bir anda ülke gündemine gelmesine neden olmuştur.

Örgütün, geçmişine bakıldığında ne kadar tehlikeli olduğunun kolaylıkla görülebileceğini

1 <https://www.5gvirusnews.com/yazarlar/chabad-nedir-h1340.html>



belirten KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Yasemin Öztürk'ün, KKTC'de yasa dışı Chabad örgütünün kaç kişiyi vatandaş yapmış ise onların da tek tek ortaya çıkartılması şarttır, bunu da istiyorum, demesi olayın vahametini göstermektedir.

Öztürk, Chabad'ın Girne Karaoğlanoğlu'ndaki ofisinin, 2008'den beri yasa dışı faaliyet gösterdiğini dile getirdiği açıklamasında, "Emlak pazarlayan, Chabad mensubu bir Chaim Hillel Azimov var. Neden yasa dışı diyorum. Çünkü bunun hiçbir yerde kaydı çıkmadı. Örgüt evi olarak kullanılan Girne'deki villaya astığı tabeada Kuzey Kıbrıs Chabad Yahudi Merkezi yazıyor. Ama bunu da hangi izinle oraya astı, bu kişiyi KKTC'ye kim haham olarak atadı ve hangi resmî makamlardan izin aldı, o da bilinmiyor! Ama bildiğimiz, bu kişinin bir emlak şirketinin önünde poz vererek taşınmaz mal satın aldığı ve sosyal medya hesabından da yine taşınmaz mal satışı ile ilgili mesajlar verdiği. Karşımızda örgütlü, taşınmaz mal alarak işgal girişiminde bulunan bir örgüt var." cümlelerini kullanmıştır.<sup>2</sup>

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde, merkezi ABD'nin New York kentinde olan Yahudi Ortodoks Hasidik örgüt Chabad'ın bürosu, tabela ve çalışma izni olmadığı gerekçesiyle kapatılmıştır.

Nitekim KKTC'nin Girne kentinde 8 Kasım 2023'te, Polis ve belediye ekiplerinin, Chabad örgütünün tabelasının asılı olduğu binaya yaptığı baskında, binada kimse bulunmazken Chabad örgütünün KKTC sorumlusu Chaim Hillel Azimov'un Güney Kıbrıs'a gittiği tespit edilmiştir.

Chabad'ın çeşitli ülkelerde kayıtlı ya da kayıtsız olarak emlak alım satım faaliyetleri yürüttüğü ve örgüte bağlı elemanların KKTC'nin yanı sıra Türkiye'de de bu tür faaliyetler yürüttüğü iddia edilmiştir.<sup>3</sup>

KKTC'de Siyonistlerin gizli işgalini organize ettiği ifade edilen ve yasa dışı merkezî faaliyetlerde bulunduğu ihbar edilen Chabad örgütünün Girne'deki yasa dışı merkezi, Girne Kaymaklığı tarafından kapatılmıştır.

yahudi-orgute-baskin

3 <https://www.dirilispostasi.com/haber/17557977/kktcden-yahudi-orgute-baskin>

Siyonist Chabad örgütünün merkezinin kapatılması, halk arasında olumlu karşılanmıştır. Ancak KKTC kamuoyu, bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirterek "Bu tabii ki yetmez. Özellikle İsrail ile bağlantılı kişilerin vatandaşlığı iptal edilmeli, ayrıca şirketlerine el konulmalı hatta aldıkları araziler kamulaştırılmalı." şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Nitekim KKTC Plandemi Platformu sözcüsü Tuğçehan Ören, geçtiğimiz aylarda misyoner Yahudi tarikatı Chabad'dan rahatsız olduklarını ve bir yürüyüş yapacaklarını açıklamıştır.

Ören açıklamasında, "ABD-Biden destekli Chabat Yahudileri, 2008 yılında ülkemize, yaklaşık 200 civarında şirket ile geldi, daha sonra da banka açtı. Para transferlerini bu banka üzerinden yaparak KKTC'de gizli iş birlikçi avukat ve siyasiler ile topraklarımızı parsel parsel satın aldılar. İlk başta KKTC'nin doğusunda belirgin hâle gelirken şimdi Girne'nin Lapta bölgesinde kendilerince resmî, KKTC'ye göre illegal hahamları ile etki alanlarını genişletmişlerdir.

Son olarak kurmuş oldukları emlak şirketleri üzerinden, aldıkları arazileri ve yaptıkları binaları, sadece kendi insanlarına satıyorlar.

Bizim buradan anlayacağımız, İsrail karşı kırıyısı olan KKTC'ye yeni bir Siyonist yapı inşa ediliyor. İkinci bir Yahudi devleti kurma yönünde, emin adımlarla ilerliyorlar." şeklinde konuşmuştur.<sup>4</sup>

4 <https://www.superhaber.com/kktcde-siyonist-orgute-darbe-chabad-merkezi-kapatildi-haber-471120>

***Haim Azimov'un arkasında çok güçlü, karanlık ve illegal mafyavari gruplar bulunmaktadır. Bunların arasında dünya kumarhaneler kralı olarak bilinen Sheldon Adelson ile Ukraynalı milyarder Ihor Valeriyovych Kolomoysky'in bulunduğu iddia edilmiştir. Adelson, Amerika'nın en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın kurucusu ve sahibidir.***

### **Azimov'a Soruşturma Açıl(a)maması**

KKTC'de tabelası indirilerek kapatılan Siyonist Chabad'ın tayin ettiği haham Azimov'a, soruşturma açılmadığı öğrenilmiştir. Azimov, kiraladığı evi terör yuvası hâline getirmesine, Mossad'ın illegal bürosu olarak kullanılmasına ve ülkede hiçbir kaydı ve izni olmaksızın faaliyet göstermesine rağmen hakkında soruşturma açılmaması düşündürücüdür. Chabad'ın kapatılması esnasında ABD'ye kaçmış olmasına rağmen, kısa bir süre önce tekrar

KKTC'ye geldiğine ve yeniden çalışmalarına başladığına dair haberler basına yansımıştır. Azimov'a soruşturma açılmamasının arkasında, KKTC'de ilişki kurduğu hatta finanse ettiği iddia edilen siyasiler mi var?<sup>5</sup> Eğer bu iddialar doğru ise bunların yurt dışı bağlantıları olmaması mümkün değildir. Çünkü Azimov'un, kendi imkânlarıyla siyasilerle ilişki kurması mümkün değildir. Siyonist Chabad, gerek maddi gücüyle gerek mafya yöntemleriyle hem KKTC'deki faaliyetleri organize etmekte hem de Azimov'u korumaktadır. Bu nedenledir ki Azimov ve dolayısıyla Chabad hakkında soruşturma açıl(a) mamıştır.

Haim Azimov'un arkasında çok güçlü, karanlık ve illegal mafyavari gruplar bulunmaktadır. Bunların arasında dünya kumarhaneler kralı olarak bilinen Sheldon Adelson ile Ukraynalı milyarder Ihor Valeriyovych Kolomoysky'in bulunduğu iddia edilmiştir. Adelson, Amerika'nın

5 KKTC'li kamu görevlisi, Chabad'ın KKTC lideri Haim Azimov'un birçok siyasetçiyi finanse ettiğini de belirtmiştir. Bkz; <https://www.milligazete.com.tr/haber/16283013/chabad-tam-bir-suc-orgutu>

en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın kurucusu ve sahibidir. Azimov'un arkasındaki güç olduğu ifade edilen Sheldon Adelson ve Ihor Kolomoysky, aynı zamanda Siyonist örgüt Chabad'la ilişkilidirler ve örgüte yüklü para desteğinde de bulunmaktadırlar. Kumarhaneler kralı Sheldon Adelson'un, Siyonist Chabad ile olan ilişkisi 1990'lı yıllara kadar uzanmaktadır. Adelson, Putin'in en yakınındaki kişi olarak da bilinen Rusya hahamı Berel Lazar ile de ilişkilidir. Görünürde dinî bir yapılanma gibi gözükten Chabad, herkesçe tanınan

bir kumarhane patronu ile ilişkide olmakta bir sakınca görmemiştir. KKTC'ye, Chabad'ın 2008 yılında tayin ettiği haham Hillel Azimov'un, adada bulunan ve kendisinin de gittiği kumarhaneler ile ilişkisi olduğu da iddia edilmiştir.

Ihor Valeriyovych Kolomoysky ise Ukrayna'nın organize Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmaktadır. Kolomoysky 1992 yılında Privat Bank'ı ve onun gayriresmî şirketleri olan Privat Group'ü kurmuş, ardından geniş medya holdinglerini satın almıştır. Yine Kolomoysky, 2008 yılında Kiev'deki Ukrayna Birleşik Yahudi Cemaati'nin başkanı seçilmiştir. Kolomoysky, ayrıca Ukrayna kökenli Chabad hareketinin, Ukrayna'daki önemli fon sağlayıcılarından biri olduğu kaydedilmiştir. Aynı kişinin 2012 yılında, Dnipro şehir merkezinde, Avrupa'nın en büyük, çok işlevli Yahudi toplum merkezi olduğu iddia edilen Menora inşaatını finanse ettiği vurgulanmıştır.<sup>6</sup>

***Tuççehan Ören, "ABD-Biden destekli Chabat Yahudileri, 2008 yılında ülkemize, yaklaşık 200 civarında şirket ile geldi, daha sonra da banka açtı. Para transferlerini bu banka üzerinden yaparak KKTC'de gizli iş birlikçi avukat ve siyasilere ile topraklarımızı parsel parsel satın aldılar.... Bizim buradan anlayacağımız, İsrail karşı kıyaslı olan KKTC'ye yeni bir Siyonist yapı inşa ediliyor. İkinci bir Yahudi devleti kurma yönünde, emin adımlarla ilerliyorlar."***

## **İslam Ülkeleri Hahamlar Birliği (ARIS)**

İslam Ülkeleri Hahamlar Birliği (ARIS), İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki Sefarad<sup>7</sup>, Aşkenaz<sup>8</sup>, Chabad cemaatleri tarafından kurulmuştur. Birlik; Arnavutluk, Azerbaycan, BAE, Fas, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, KKTC, Mısır, Özbekistan, Türkiye, Tunus, Uganda gibi ülkelerde, Tataristan ve Başkurdistan gibi Rusya Federasyonu içinde yer alıp halkın çoğunun Müslüman olduğu özerk bölgelerde yaşayan hahamlardan oluşmuştur.

Rav Mendy Chitrik, hahamlar birliğinin nasıl kurulduğunu, kendisiyle yapılan bir röportajda özetle şöyle anlatmıştır: "Conference of European Rabbis isimli bir organizasyona senelerdir üyeydim, çoğunlukla Avrupa'daki Yahudilerle alakalı konularda yapılan bazı konferanslarda da yöneticilik yapmıştım. Bir keresinde New York'ta, yine bir konferansta, bir masada başka rabbilerle beraber oturuyordum. Tesadüfen aynı masada Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Nijerya'dan, Abu Dabi'den ve Kuzey Kıbrıs'tan rabbilerle beraberdim. Onlara dedim ki 'Biliyor musunuz, bizim bir ortak noktamız var. Hepimiz İslam dünyasında hahamlık yapan kişileriz.' Bizim mücadele edip diğer rabbilerin etmediği

kim-koruyor-haber-475170

<sup>7</sup> Sefarad, İbrani dilinde İspanya anlamına gelmektedir. 1492'de İspanya'dan kovulan Museviler, İspanya kökenli oldukları için kendilerine "Sefarad" adını koymuşlardır. Sefaradlar ise İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye, kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşayan Yahudiler ve onların soyundan gelenlerdir.

<sup>8</sup> "Aşkenaz" terimi İbranicede "Almanya" anlamına gelmektedir. Aşkenazlar Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa'da yaşayan veya onların soyundan gelen Yahudilerdir.

pek çok konu var. Dinler arası diyalog, Müslümanlarla beraber yaşam, İsrail’de olaylar olduğu zaman gerginlik hissetme, ramazan ayında düşün yapamama gibi birçok konu var. Ve Müslüman ülkelerde yaşayan hahamların buluşup konuşması için düzenlenen konferanslar yok. Dedim ki öyle bir şey yapmalıyım ki Müslüman ülkelerde yaşayan hahamlar<sup>9</sup> birbirlerini tanısin. Birbirimize yardım edebilmek için... Çünkü benzersiz bir durumumuz var. Bu, Aralık 2019’da oluyor. O zamanlar bir Whatsapp grubu açtık. Ve ismini İbranice olarak İslam Ülkeleri Hahamlar Birliği koyduk. Bu grupta 14 ülkeden, toplam 45 rabbi bulunmaktaydı. (Bir soru üzerine de 20 senedir İstanbul’da, Aşkenaz’ın hahamı olsa da Chabad’a bağlı olduğunu, Birlik’in Orta Doğulu tonu olması için, İsrail’in Sefarad hahambaşısından Birlik’in halahik<sup>10</sup> lideri olmasını istediklerini, onun da Sefarad ve Mizrahi<sup>11</sup> hahamlardan oluşan bir başkanlık heyeti kurulmasını istediğini, heyete<sup>12</sup> tayinler yaptığını, bu kişilerin Birlik’in tonunu ve yönünü belirlediğini, Birlik’in bir icra heyeti olduğunu, bir Whatsapp grubundan başlayıp buralara geldiklerini ifade etmiştir.) Böylece bu birlikteliğin oluşması için, 2019 Aralık’ta başladık. 2 ay sonra hep beraber bir toplantı yapmaya karar verdik. Bu toplantının İstanbul’da yapılması uygun görüldü. Çünkü İstanbul’a, dünyanın her yerinden uçak var ve

9 ‘Haham’ ve ‘rabi’ kelimeleri aynı anlama gelmektedir. Türküye Yahudiler din görevlilerine çoğunlukla İbranice’de akıllı anlamına gelen ‘haham’ kelimesiyle hitap ederken diğer ülkelerde İbranice’de ‘öğretmenim, hocam’ anlamına gelen ‘rabi’ kelimesini tercih ediyorlar.

10 Halaha: Yahudilikte, dini ayinleri ve Yahudi toplumunun günlük yaşamlarını ve davranışlarını düzenleyen dini yasa ve kuralların toplamı.

11 İsrail’de “Mizrahi” terimi daha çok Arap dünyasındaki ve Arap dünyasına komşu ülkelerdeki Yahudilere denir. Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, İran, Afganistan, Buhara, Mağrib Yahudileri, Berberi, Kürt, Azerbaycan, Dağıstan, Hindistan, Pakistan Yahudileri ve Çerkes Yahudileri başlıca Mizrahi Yahudileridir.

12 Bu heyete tayin edilen hahamlar: Tunus Hahambaşısını, İsrail Hahambaşılığı üyelerinden Rav Shimon Edituv’u, Montreal’in Faslı hahamı Rav Debanon’u, New York’un Faslı hahamı Rav Buskila’yı ve Suriye’nin son hahamı Rav Hamra’yı atadı. Maalesef Rav Hamra vefat etti ve yerine Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva.

herkese açtı. Gelebilen gelsin dedim. Korona dolayısıyla Fas ve Tunus’taki hahamlar gelemediler. İstanbul’da yapılan bu toplantıya 35-40 haham katıldı. Hahamlar birliğinin ilk toplantısı, 21-23 Aralık 2021’de İstanbul’da Conrad Otel’de yapıldı. Türünün dünyada ilk örneği... Türk Yahudi toplumunun kaynaklarına göre, sadece Müslüman nüfuslu ülkelerden değil, diğer ülkelerden de hahamlar, ilk kez bu kadar çok ve çeşitlilik içinde bir araya geldi. İran’dan hahamlar da katıldı kongreye, Mısır ve BAE’den de. Konuklar, Türkiye Hahambaşı Rav Haleva himayesinde, Rusya hahambaşısı, Haham Berel Lazar da dahil olmak üzere diğer önde gelen yetkililerinin katılımıyla Müslüman dünyasında Yahudi yaşamıyla ilgili konuşmak için toplandı.<sup>13</sup> 2 gün boyunca beraberdik. Hahambaşı Haleva, İran hahambaşısı, Kazakistan hahambaşısı, Azerbaycan hahambaşısı, Kırgızistan hahambaşısı... Diğer ülkelerin hahambaşıları... Bazılarının toplamları sadece 150 kişiden oluşuyor, bazılarının 20.000 kişiden ama hepimizin konuşacak ortak konular var. Aslında toplantı iki kısımdan oluşuyordu. Bunun amacı, şimdiye kadar buluşmamış olmamızı telafi etmektir. Oldukça karışık bir grubuz. Birlikte olan hahamların pek çoğu, Chabad’a bağlı. Yani sonuçta başka kim, o kadar uzağa gider ki? Pek çok toplum rabbileri var. İran’dan, Türkiye’den... Ve aslında İslam dünyasında yaşayan tüm rabbiler, birliğe katılabilir. Nasıl para ve bağış toplanır, nasıl bütçe yapılır, bunları öğrettik. Başka bir oturumda dinler arası diyalog nasıl olur, diye konuştuk. Bunun için Rusya’nın hahambaşısını konuşma yapmak üzere davet ettik. Bu toplantı iki gün sürdü.”<sup>14</sup> (Devam Edecek)

13 <https://www.odatv.com/analiz/hahamlar-kulliyede-toplandi-okunan-arvit-duasi-ne-anlama-geliyor-224744>

14 <https://www.avlaremoz.com/2022/01/02/rav-mendychitrik-anlatiyor-islam-ulkeleri-hahamlar-birligi-nasil-kuruldu-1-3-betsy-penso/>

## Herif Ne Yapsın

*Taşkın ÖNEL*

Altından saati, kadranı gümüş  
Durmadan çalışıp helalden almış  
Kimseye bakmadan keyifle takmış  
Kıskanç nefisleri, herif ne yapsın

Açlıkla sınanmış, nefesi kokmuş  
Zenginden dilenmek, âdeti olmuş  
Açlıktan, yokluktan, saflıktan çekmiş  
Akı yok fakiri, herif ne yapsın

Devletin malı çok, derya ve deniz  
Payını almayan, katıksız keriz  
Deveyi, hamudu birlikte yeriz  
İşi bilmeyeni, herif ne yapsın

Zamane akçesi, olmuşsa yalan  
Kardeşi soymuşsa fırsatı bulan  
Yemeği bulmazsa sonuna kalan  
Ahlaksız âdemi, herif ne yapsın

Dürüstlük fakirde, dönüşmüş pula  
El pençe divan durulur kula  
İblis'e ters eder pabucu molla  
Yolu yitireni herif ne yapsın

Ozanın derdi çok, dinleyeni yok  
Doğrular sahipsiz, bir zehirli ok  
Herkesin öğüde karınları tok  
Hakkı bilmeyeni, herif ne yapsın

